

BLOEM

ANNO 1983

BOETIEK

Nassastraat 66, Roermond
Bloem service Nummer

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185

Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Voor alle lezes van dit boekje : **BEZORGEN GRATIS**

Gedicht

Bidden is

*Wandelen door de voortuin van God,
is zitten bij Zijn haardvuur,
een sprong in Zijn armen,
of een ritje op Zijn schouder.*

*Het is , over bergen en oceanen heen,
naar Hem reiken,
woorden vinden tussen de wolken,
en stamelen tegen de sterren,*

*Het is eveneens gedragen worden,
en getroost, gebaad en gezalfd,
geknuffeld en gezoend,
tot alle oude angst alleen nog voelbaar is,
als een onwezenlijke verre deining.*

*Bidden is
ervaren dat je kind bent,
Hij de vader.*

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in Mei 2015.

Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 24 April 2015

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p

Doorgeven aan Pastoor ☎ 06.11332962

8



St. Jozef
Leeuwen



Onze Lieve
Vrouw van
Altijddurende
Bijstand



De Goede
Herder
Hoogvonderen

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
23^e jaargang 4 Email: petervanvlodrop@home.nl

April 2015

PAUS FRANCISCUS ROEPT 2016 UIT TOT HEILIG JAAR

Paus Franciscus heeft een Heilig Jaar aangekondigd. De katholieke kerk zal 2016 vieren als een 'Jubileum van Barmhartigheid'. De paus kondigde dit vrijdag 13 maart aan tijdens de tweede verjaardag van zijn verkiezing tot paus. Het Heilig Jaar duurt van 8 december 2015 tot en met het feest van Christus Koning op 20 november 2016. Met dit bijzondere jaar viert de Kerk de 50e verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie in 1965.

Tijdens een viering in de Sint-Pietersbasiliek zei paus Franciscus vrijdag: "Het is belangrijk dat gelovigen een leven van barmhartigheid leiden en dit in alle delen van de samenleving uitdragen. Voorwaarts!" Paus Franciscus deed de aankondiging van het Heilig Jaar tijdens een boeteviering in het kader van het project '24 uur voor de Heer'. Tijdens de viering nam de paus persoonlijk bij veel gelovigen de biecht af.

Heilige deuren:

De officiële aankondiging van het Heilig Jaar zal plaatsvinden op 12 april, de zondag na Pasen, die bekend staat als de 'Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid'. De paus zal dan de bul voorlezen, waarin hij het Heilig Jaar afkondigt. Hij zal dit doen vóór de heilige deur in de Sint-Pietersbasiliek. Deze deur wordt alléén in een Heilig Jaar geopend. Ook de heilige deuren in de andere grote basilieken van Rome worden in 2016 geopend.

Joodse traditie:

Een Heilig Jaar of Jubeljaar is van oorsprong een oude Joodse traditie, die eens in de 50 jaar plaatsvindt. In de katholieke kerk vond in het jaar 1300 voor het eerst een Heilig Jaar plaats. Doorgaans wordt er elke 25 jaar een Heilig Jaar gehouden. De laatste 'reguliere' viering was in 2000. De paus kan bij bijzondere gelegenheden ook tussentijds een Heilig Jaar afkondigen.



H.Hart van Jezus
t Veld



St. Laurentius
Maasniel



H.Tomas
Donderberg



Onze lieve Vrouw
van Goede Raad
en H. Jozef
Asenray

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela In noodgevallen ☎ 06.11332962
email: wilson_varela@hotmail.com
Kapelaan Alejandro Vergara ☎ 06.33507243
email: kap.alejandrovergara@gmail.com
Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond ☎ 0475.332837

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎0475.329517 is geopend ma., wo, vr.
tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag
u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen
kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, ☎0475.332837 Of vóór of ná de
H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2	H.Tomaskerk Donderbergweg 45
Zondag 11.30 uur	zondag 10.00 uur
Ma.+ do. 18.30 uur	di.wo.vr. 09.00 uur
	iedere 1 ^e zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN aansluitend activiteit voor alle tieners

Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekeningnummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:	Rabobank	nr: NL 33 RABO 014.41.04.989
H.Hartkerk:	Bank misintenties	nr: NL 07 ING B00010.49.337
Missiecomité:	Rabobank	nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk Geopend.
U kunt een afspraak maken met een van onze priesters voor een
Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

"Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de
Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch". Paus Johannes Paulus II.
Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf 08.30 een uur een stille Aanbidding. De
Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.



Alg. Bond van natuursteenbedrijven

REIJNEN MONUMENTEN

www.reijnenmonumenten.nl

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

Member of the Bloemgroup ☎046-4818178

gemeenschappen, ook aanwezig in onze parochies, waarin de priesterroeping van zowel pastoor Wilson als kapelaan Alejandro ontstaan zijn.

Meer dan tweehonderd van deze families, gezamenlijk met hun zeshonderd kinderen, kwamen naar deze Pauselijke Audiëntie voor de eerste keer, om in missie uitgezonden te worden naar meer dan dertig landen van de vijf continenten. Daarvoor komen zij aan de voeten van Petrus, samen met alle missionarissen van de Weg, om een zegen te vragen.

De zegen van de Paus kwam voor de hele Neocatechumenale Weg heel duidelijk over: "Jullie hebben met dit gebaar aan de opvolger van Petrus willen vragen om jullie roeping te bevestigen, om jullie missie te ondersteunen, om jullie charisma te zegenen. En ik bevestig vandaag jullie roeping, ik ondersteun jullie missie en zegen jullie charisma!"

Vandaag telt de Weg 21.000 gemeenschappen in 124 verschillende landen. Sinds 1985 werden 1.100 families met meer dan 4.600 kinderen in missie naar heel de wereld gestuurd.

Nederland kent de aanwezigheid van de Neocatechumenale Weg sinds het begin van de jaren tachtig. Vandaag zijn er in Nederland meer dan 25 gemeenschappen, drie *missio ad gentes* in het Bisdom Haarlem-Amsterdam en 2 Grootseminaries in het Bisdom Haarlem-Amsterdam en het bisdom Roermond waarvan de priesters werkzaam zijn in verschillende parochies in Nederland en als missionarissen in andere landen.

De Paus nam afscheid van de missionarissen van de Neocatechumenale Weg met dezelfde woorden die in 1974 de Zalige Paus Paulus de 6de aan de gemeenschappen van de Weg had toegericht: "Hoeveel vreugde geven jullie ons met jullie aanwezigheid en jullie werk!"

In de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam werd op 27 maart de jaarlijkse avond van de martelaren gehouden, georganiseerd door Kerk in Nood, waarbij in voorbeden en door een aantal getuigenissen de vele christenen werden herdacht die in de laatste tijd en in de twintigste eeuw hun leven hebben gegeven. Onder de getuigenissen dramatische verhalen die je door de ziel snijden over mensen die grote moed tonen eenvoudigweg door christen te zijn.

Getuigenissen uit Pakistan, Nigeria, Kenia en Syrië maakten duidelijk hoe moeilijk christenen het hebben in gebieden waar terroristische Islamitische groepen actief zijn. Het is een groot verschil met de situatie in ons eigen land, waar het vaak lijkt dat iedere kleine moeite die voor het beleven van het katholieke geloof zou moeten worden gedaan, eigenlijk al te veel gevraagd is. In Nederland gaat het vaak om de menselijke, sociale aspecten, terwijl de betrokkenheid bij de geloofsinhoud vaak mager te noemen is. "Katholieken zijn sprakeloos", noemde mgr. Gerard de Korte dit wel. Veel katholieken zouden te weinig kennis hebben van de geloofsinhoud om iets te kunnen belijden. De martelaren elders, roepen ons dus ook op tot missionering.

Volgens het Vaticaan is een Heilig Jaar een uitnodiging aan gelovigen om de verhouding met God en hun medemensen te vernieuwen. Het Vaticaan wees er vrijdag op dat in de wapenspreuk van paus Franciscus niet voor niets het woord 'barmhartigheid' een belangrijke plek inneemt. In 2016 wordt tijdens de liturgie in de Kerk het evangelie van Lucas gelezen. Hij staat bekend als de 'evangelist van de barmhartigheid'. In 2016 vinden in Polen ook de Wereldjongerendagen plaats. Hiervoor was eerder al het thema barmhartigheid gekozen.

WAT ER TE DOEN STAAT

- dinsdag 31 maart om 19.30 uur in de Tomaskerk. Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest.
- woensdag 1 april om 14.00 uur. Mis voor de ouderen van de Lidwinavereniging in Maasniel.
- woensdag 1 april om 19.00 uur in de kathedraal van Roermond. Chrismamis met onze bisschoppen en priesters van het bisdom met de wijding van de heilige oliën voor de sacramenten van het doopsel, vormsel en de ziekenzalving.
- donderdag 2 april. Wittedonderdag Mis om 19.00 uur in de Tomaskerk. Aansluitend aan de H. Mis houden we een feestelijk samenzijn in de ontmoetingsruimte om de instelling van de Eucharistie en van het Priesterschap te vieren. Ook is het mogelijk in deze nacht een moment van gebed te houden bij het Uitgestelde Sacrament van de Eucharistie in de dagkapel tot 6.00 uur vrijdagochtend.
- **Paaszondag. Mistijden:**
 - 10.00 uur in de Tomaskerk. 11.30 uur in de Laurentiuskerk.
 - 10.00 uur in Asenray. 11.30 uur in de Heilig Hartkerk.
- **Tweede Paasdag.** H. Mis om 11.30 uur in de Heilig Hartkerk.
- zondag 12 april om 14.00 uur in de Tomaskerk. Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Gebed van de Rozenkrans en mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van de biecht en verzoening.
- maandag 13 april om 19.15 in de Heilig Hartkerk. XLT: viering van Praise and Worship in de dagkapel van de Heilig Hartkerk tot 20.15 uur.
- dinsdag 14 april om 19.30 uur in de Heilig Hartkerk. Bijeenkomst van de Christoffelgroep.
- zaterdag 18 april om 13.00 uur in Heerlen. Vieren van de H. Mis in het Spaans. Meer info voor geïnteresseerden bij pastoor.
- zondag 19 april van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschappen van Geloof en Licht de Hartsvrienden in de Heilig Hartkerk en de Palster in de Tomaskerk.
- dinsdag 21 april. Begin van de Vormsellessen in de Tomaskerk om 16.00 uur.
- zaterdag 24 april. Fietsbedevaart. Meer info over de bestemming wordt in de loop van de maand op de website van de parochie en in de Mismededelingen bekend gemaakt.

Gedoopt

H. Hartkerk

Quiyena de Rooy	15-02-2015
Sanne Bruins	13-03-2015
Romy Bruins	13-03-2015
Charlotte Bruins	13-03-2015

Hartelijk gefeliciteerd



Overleden

H. Laurentiuskerk

Gretha Maessen- Melis	04-03-2015	84 Jr.
Mia Smeets	12-03-2015	81 Jr.
Helena Beaumont-van Ganswinkel	12-03-2015	93 Jr.
Fien Jeurissen-Hannen	22-03-2015	97 Jr.



Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

Datum	Liturgie	H. Hart 11.30 uur
29 maart	Palmzondag	
Vr 3 april	Goede Vrijdag	Neocatechumenaat 15.00 uur Kruisweg 19.00 uur Gedachtenis van het Lijden en Sterven des Heren
5 april	1ste Paasdag	Kerkkoor
6 april	2de Paasdag	Lifeteenband
12 april	2de zondag van Pasen	Kerkkoor
19 april	3de zondag van Pasen	Kerkkoor
26 april	4de zondag van Pasen	Kerkkoor

Datum	Liturgie	H. Laurentius 18.00 uur
Za 28 maar	gezinsmis	
Za 4 april	Paaswake	dames en herenkoor van Maasniel en H.Hart
Zo 5 april	1ste paasdag	Philharmonie en Franciscusmis (dames en herenkoor + gospelsonggroep)
Za 11 april	2de zondag van Pasen	Gospelsonggroep
Za 18 april	3de zondag van Pasen	dames en herenkoor
Za 25 april	4de zondag van Pasen	gezinsmis

WIST U DAT:

- Onze Paus heeft een nieuwe Nuntius benoemd voor de Nederlandse kerkprovincie. Op zaterdag 21 maart heeft paus Franciscus aartsbisschop Aldo Cavalli tot apostolisch nuntius in Nederland benoemd. Mgr. Cavalli was nuntius in Malta en Libië, waar hij sinds de eerste helft van 2013 als pauselijk vertegenwoordiger werkzaam is geweest. Aartsbisschop Cavalli volgt in Nederland mgr. André Dupuy op, die de 75-jarige leeftijd heeft bereikt. De pauselijk nuntius vertegenwoordigt de Heilige Stoel bij het Koninkrijk der Nederlanden en is de verbindende schakel tussen de paus en Romeinse Curie en de katholieke kerk in Nederland. Een van de taken van de nuntius is het voorbereiden van bisschopsbenoemingen.
- Pastoor Stef Nevelstein van Hoensbroek wordt de nieuwe deken van Kerkrade. Deken Nevelstein volgt mgr. Arnold Borghans op, die eind vorig jaar overleed, en zal in deze parochies samenwerken met pastoor Kreuwels die pastoor was van onze parochies tot 2012.
- Op vrijdag 6 Maart heeft Paus Franciscus meer dan 10.000 missionarissen van de Neocatechumenale weg in het Vaticaan ontmoet. Dit zijn de

Viering in de maand december op Roncalli:

- woensdag 1 april om 15.00 uur in de kapel.
- zaterdag 11 april om 15.30 uur in de grote zaal.
- woensdag 15 april om 15.30 uur in de kapel.
- zaterdag 25 april om 15.30 uur in de grote zaal.
- woensdag 29 april om 15.00 uur in de kapel.
- zaterdag 25 april om 18.00 uur in de kerk van Maasniel. Gezinsmis: Geloofsbelijdenis.

Zang

Datum	Liturgie	H. Tomas 10.00 uur
29 maart	Palmzondag	Taizé ensemble
Di 31 maart	Boeteviering voor alle parochianen	Lifeteenband 19.30 uur
Do 2 april	Witte Donderdag	19.00 uur Gospelkoor uit Maasniel
5 april	1ste Paasdag	Hetty Gommans
6 april	2de Paasdag	Geen viering
12 april	2de zondag van Pasen	Grace
19 april	3de zondag van Pasen	Biddende vaders
26 april	4de zondag van Pasen	Volkszang olv Marc Demandt