



St. Jozef
Leeuwen



Onze Lieve
Vrouw van
Altijddurende
Bijstand



De Goede
Herder
Hoogvonderen

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
24^e jaargang 3 Email: petervanvlodrop@home.nl April 2016

De paasboodschap Urbi et Orbi, voor stad en wereld, van paus Franciscus.

Beste broeders en zusters, Zalig Pasen!

Jezus Christus, de mens geworden barmhartigheid van God, is uit liefde aan het kruis gestorven, en is uit liefde opgestaan uit de dood. Daarom verkondigen wij vandaag: Jezus is de Heer!

Met zijn Verrijzenis wordt de profetie van de psalm volledig werkelijkheid: Gods barmhartigheid is eeuwig, zijn liefde is voor altijd, gaat nooit voorbij. Wij kunnen ons volledig aan Hem toevertrouwen en wij brengen Hem dank, want voor ons is Hij tot diep in de afgrond afgedaald.

Tegenover de geestelijke en morele afgronden van de mensheid, tegenover de leegten die zich in de harten openen en die haat en dood oproepen, kan alleen een oneindige barmhartigheid ons redding brengen. Alleen God kan met zijn liefde deze leegten, deze afgronden vullen, en ons in staat stellen niet in te storten, maar samen de weg te blijven gaan naar het land van de vrijheid en het leven.

De vreugdevolle boodschap van Pasen: Jezus, de gekruisigde, is niet hier, Hij is verrezen (vgl. Mt. 28,5 – 6) biedt ons de troostvolle zekerheid dat de afgrond van de dood is overbrugd en dat zo de rouw, het geweent en de angst zijn overwonnen (cfr. Apk. 21,4).

De Heer, die moest ervaren dat zijn leerlingen Hem verlieten, dat Hij onrechtvaardig veroordeeld werd en de schaamte van een schandelijke dood moest ondergaan, maakt ons nu deelgenoten van zijn onsterfelijk leven en werpt zijn tedere en medelevende blik op ons, op hen die honger hebben en dorst, op de vreemdelingen en gevangenen, op hen die aan de kant zijn gezet en uitgesloten, op de slachtoffers van misbruik en geweld

De wereld is vol mensen die lijden aan het lichaam en aan de ziel, en de kranten staan dagelijks vol van berichten over gruwelijke misdaden, die niet zelden zijn gepleegd in de huiselijke kring, en van gewapende conflicten op grote schaal, die hele bevolkingen aan niet in woorden te vatten beproevingen blootstellen.

Moge de verrezen Christus wegen wijzen van hoop voor het geliefde



H.Hart van Jezus
't Veld



St. Laurentius
Maasniel



H.Tomas
Donderberg



Onze lieve Vrouw
van Goede Raad
en H. Jozef
Asenray

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela In noodgevallen ① 06.11332962
email: wilson_varela@hotmail.com
Kapelaan Alejandro Vergara ① 06.33507243
email: kap.alejandrovergara@gmail.com
Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond ① 0475.332837

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ①0475.329517 is geopend ma., wo, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, ①0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2
Zondag 11.30 uur
Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45
zondag 10.00 uur
di.wo.vr. 09.00 uur
iedere 1^e zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN
aansluitend activiteit voor alle tieners

H.Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

O.I.V. van Goede Raad en H. Jozef **Asenray** is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:	Rabobank	nr: NL 33 RABO 014.41.04.989
H.Hartkerk:	Bank misintenties	nr: NL 07 ING B00010.49.337
Missiecomité:	Rabobank	nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H. Hartkerk Geopend. U kunt een afspraak maken met een van onze priesters voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf 08.30 een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

Syrië, een land dat wordt verscheurd door een langdurig conflict, dat een spoor trekt van verwoesting, dood, miskening van de mensenrechten en uiteenvallen van de samenleving. Wij vertrouwen de gesprekken die nu gaande zijn, toe aan de macht van de Heer, opdat dankzij de goede wil en de samenwerking van allen, vruchten van vrede geplukt kunnen worden en de opbouw van een broederlijke samenleving, met inachtneming van de waardigheid en de rechten van alle burgers, kan beginnen.

Moge de boodschap van het leven, die klinkt uit de mond van de engel gezeten op de van het graf weggerolde steen, de hardheid van de harten overwinnen en een vruchtbare ontmoeting bewerkstelligen tussen de volken en culturen aan de andere zijde van het Middellandse Zee-bekken en in het Midden-Oosten, met name in Irak, Jemen en in Libië.

Moge het beeld van de nieuwe mens, dat het gelaat van Christus uitstraalt, in het Heilig Land het samenleven bevorderen van Israëli's en Palestijnen, alsook de geduldige bereidheid en dagelijkse inzet om zich in te zetten voor de opbouw van de fundamenten van een rechtvaardige en duurzame vrede door middel van rechtstreekse en oprechte onderhandelingen.

Moge de Heer van het leven ook de inspanningen begeleiden, die worden verricht om een definitieve oplossing te bereiken voor de oorlog in Oekraïne, door ook de initiatieven te ondersteunen van humanitaire steun, o.a. die van de bevrijding van de gevangenen.

Moge de Heer Jezus, onze Vrede (Ef. 2,14), die door zijn Verrijzenis het kwaad en de zonde heeft overwonnen, op dit feest van Pasen onze nabijheid stimuleren van de slachtoffers van het terrorisme, die blinde en laaghartige vorm van geweld die niet ophoudt onschuldig bloed te laten vloeien in verschillende delen van de wereld, zoals onlangs is gebeurd in België, Turkije, Nigeria, Tsjaad, Kameroen, Ivoorkust en Irak; mogen de spranken hoop en vooruitzichten op de vrede in Afrika zich positief ontwikkelen; ik denk vooral aan Burundi, Mozambique, aan de Democratische Republiek Congo en aan Zuid-Soedan, getekend door politieke en sociale spanningen.

Met de wapenen van de liefde heeft God het egoïsme en de dood overwonnen; zijn Zoon, Jezus, is de deur van de barmhartigheid die voor allen wijd open staat.

Moge zijn Paasboodschap zich ook steeds meer uitstorten over het volk van Venezuela, dat zich in moeilijke levensomstandigheden bevindt en over allen die het lot van het land in handen hebben, opdat kan worden gewerkt in de richting van het algemeen welzijn, door het zoeken naar ruimte voor dialoog en samenwerking met allen.

Moge overal alles in het werk worden gesteld om een cultuur van ontmoeting, rechtvaardigheid en wederzijds respect te bevorderen, die als enige het geestelijke en materiële welzijn van de burgers kunnen waarborgen.

De verrezen Christus, boodschap van leven voor de gehele mensheid, zet zich voort door de eeuwen heen en vraagt ons de mannen en vrouwen niet te vergeten die onderweg zijn op zoek naar een betere toekomst, een steeds groter aantal en migranten en vluchtelingen – waaronder zeer veel kinderen – op de vlucht voor de oorlog, voor de honger, voor de armoede en de sociale onrechtvaardigheid.

Deze broeders en zusters van ons ontmoeten op hun weg te vaak de dood of tenminste

de weigering van hen die hen zouden kunnen ontvangen en hulp zou kunnen bieden. Moge op de bijeenkomst van de volgende Humanitaire Wereldtop niet worden nagelaten de menselijke persoon met zijn waardigheid in het centrum te plaatsen en beleidsvormen te ontwikkelen die het mogelijk maken om slachtoffers van conflicten en van andere noodsituaties, bij te staan en te beschermen, vooral de meest kwetsbaren en zij die vervolgd worden op grond van etnische afkomst en religie.

Op deze glorieuze dag, zij ook de aarde verheugd, omstraald door zulk een heerlijkheid! (vgl. Exultet); toch wordt die zeer mishandeld en met voeten getreden door exploitatie omwille van het gewin, waardoor het evenwicht van de natuur wordt verstoord.

Ik denk met name aan de gebieden die worden getroffen door de gevolgen van de klimaatveranderingen, die niet zelden droogte of grote overstromingen veroorzaken, met de daarbij behorende voedselcrises in verschillende delen van de wereld.

Laten we samen met onze broeders en zusters die worden vervolgd om hun geloof en om hun trouw aan de naam van Christus en, geconfronteerd met het kwaad dat in het leven van zoveel mensen de overhand lijkt te hebben, opnieuw luisteren naar de troostende woorden van de Heer: "Houdt moed! Ik heb de wereld overwonnen!" (Joh. 16,33).

Vandaag is het de dag, die straalt van deze overwinning, omdat Christus de dood heeft vertrapt en met zijn verrijzenis heeft Hij het leven en de onvergankelijkheid doen stralen (vgl. 2 Tim. 1,10).

"Hij heeft ons gevoerd van de slavernij naar de vrijheid, van het verdriet naar de vreugde, van de strijd naar de feestelijkheid, van het donker naar het licht, van de slavernij naar de verlossing. Daarom zeggen wij tot hem: Alleluja!" (Melito van Sardes, Paaspreek).

Tot allen in onze samenleving, die alle hoop en de zin in het leven verloren hebben, tot neerslachtige ouderen, die in hun eenzaamheid hun krachten voelen afnemen, tot de jongeren die menen dat zij geen toekomst hebben, tot allen spreek ik nogmaals de woorden uit van de Verrezen Heer: "Zie, Ik maak alles nieuw ... Wie dorst heeft zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft" (Apk. 21,5-6).

Deze vertrouwenwekkende boodschap van Jezus moge ons allen helpen om met meer moed en hoop verder te gaan om wegen aan te leggen van verzoening met God en met onze broeders. Dat hebben we zo hard nodig!

WAT ER TE DOEN STAAT

- zondag 3 april om 10.00 uur in de Tomaskerk. Lifeteenmis met aansluitende catechese voor tieners en jongeren.
- maandag 11 april om 19.30 uur in het parochiecentrum. Vergadering van het kerkbestuur.
- dinsdag 12 april om 19.30 uur in de Heilig Hartkerk. Bijeenkomst van de Christoffelgroep met inleiding van Mgr. Deken van Rens.
- donderdag 14 april. Vergadering van de priesterraad van het bisdom.

- zaterdag 16 april om 18.00 uur in Maasniel. Gezinsmis: Geloofsbelijdenis.
- zondag 17 april van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschappen van Geloof en Licht de Hartsvrienden in de Heilig Hartkerk en de Palster in de Tomaskerk.
- dinsdag 19 april. Bijeenkomst van de priesters van het dekenaat.
- zondag 24 april. Feest van de Eerste H. Communie in Asenray.
- zaterdag 30 april om 13.00 uur. Mis in het Spaans in Heerlen. Meer info bij pastoor.
- zondag 1 mei om 10.00 uur in de Tomaskerk. Lifeteenmis met aansluitende catechese voor tieners en jongeren.
- donderdag 5 mei om 11.30 uur in de Heilig Hartkerk. Hoogfeest van de Hemelvaart des Heren.
- vrijdag 6 mei om 10.30 uur in het trefcentrum in Maasniel. H. Mis van de Lidwinavereniging.
- vieringen in de maand april op Roncalli:
 - zaterdag 9 april om 15.30 uur in de grote zaal.
 - woensdag 13 april om 15.00 uur in de kapel.
 - zaterdag 23 april om 15.30 uur in de grote zaal.
 - woensdag 27 april om 15.00 uur in de kapel.

WIST U DAT HIJ VERREZEN IS?

Er is in deze maand geen beter en mooier nieuws dan de Blijde Boodschap van Pasen en daarom hierbij de Paaspreek van onze bisschop mgr. Wiertz op zondag 27 maart in de Sint-Christoffelkathedraal.

“Onlangs hoorde ik van een parochie waar de pastoor zijn preken bespreekt met een groep parochianen. Dat is een heel slim idee. Het houdt de pastoor bij de les, om de preken niet te moeilijk te maken.

En helpt de parochianen om niet alleen te luisteren, maar ook zelf wat dieper na te denken over het thema van de preek. Toen ze het er een keer over hadden hoe je de betekenis van Pasen het beste kon samenvatten, zei iemand: “Zonder sterven geen leven.” De pastoor schreef in het parochieblad dat dit mooier geformuleerd was dan hij het zelf ooit had kunnen zeggen.

“Zonder sterven geen leven.” Dat is exact de betekenis van Pasen. Kort en krachtig: “Zonder sterven geen leven.” Een zaadje dat we in de grond stoppen, moet doodgaan om een nieuwe plant tot leven te laten komen. Dat is precies wat verrijzenis betekent. Wie viert vandaag dat Christus gestorven is om nieuw leven voor ons mogelijk te maken. Dat is de hoopvolle boodschap van Pasen.

Afgelopen week hebben we het lijden van Christus herdacht. Met als absolute dieptepunt misschien niet – zoals we zouden verwachten – zijn dood aan het kruis. Maar de oorverdovende stilte daarna. Deze week hoorden we ook van de verschrikkelijke aanslagen in Brussel.

De leerlingen zijn reddeloos en radeloos. De meesten zijn weggelopen. Ze weten niet waar ze het zoeken moeten. Alle hoop is weggeslagen. Jezus, hun meester en leraar, is gedood. En nu rest het absolute niets, denken ze. Alleen maar duisternis.

En dan gebeurt het wonder van Pasen. Als de vrouwen en de leerlingen naar het graf gaan, treffen ze dat leeg aan. Het wonder heeft zich voltrokken. Christus is niet dood, Hij leeft. In de stilte tussen Goede Vrijdag en Pasen heeft Christus de dood overwonnen en is Hij verrezen.

De heilige paus Johannes Paulus II heeft ooit gezegd: "In het holst van de nacht begint de nieuwe dag." Dat is hetzelfde als wat die parochiaan tegen die pastoor zei: "Zonder sterven geen leven." Het moet eerst donker worden om daarna het licht te kunnen zien. In de Paaswake hebben we dat heel nadrukkelijk ervaren. In de donkere kerk brandde één kaarsje: het licht van Christus. "Licht dat ons aanstoot in de morgen," zoals de dichter zegt. De nacht kan nog zo donker zijn, eens breekt de nieuwe dag aan.

De betekenis daarvan gaat veel verder dan zomaar een nieuw kaarsje aansteken. Het is de kern van ons Christelijk geloof dat opstanding mogelijk is; dat het einde nooit definitief is; dat het leven sterker is dan de dood.

Dat is verrijzenis! Dat mogen we ook in ons eigen leven ervaren. Als we het moeilijk hebben. Als we het even niet meer zien zitten. Als iedereen is weggelopen. Als we om ons heen alleen maar duisternis zien. Dan moeten we niet blijven hangen in Goede Vrijdag en de stilte die daarna komt. Maar dan mogen we ons realiseren dat er "zonder sterven geen leven" is. En dat "in het holst van de nacht de nieuwe dag begint". Zo mogen we elke dag hoopvol uitzien naar de verrijzenis en het nieuwe begin, waarin Christus ons is voorgegaan."

Zalig Pasen

Gedoopt

H. Laurentiuskerk

Liv Valois 10-01-2016

H. Hartkerk

Chloë Janssens 20-03-2016



Hartelijk gefeliciteerd

Overleden

H. Tomaskerk

Johannes Buskens 09-03-2016 75 Jr.



Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

Zang

Datum	Liturgie	H. Tomas 10.00 uur
3 april	2 ^{de} Zondag van Pasen	Lifeteen
10 april	3 ^{de} Zondag van Pasen	Hetty Gommans
17 april	4 ^{de} Zondag van Pasen	Cool
24 april	5 ^{de} Zondag van Pasen	Marc Demandt

Datum	Liturgie	H. Hart 11.30 uur
3 april	2 ^{de} Zondag van Pasen	Kerkkoor
10 april	3 ^{de} Zondag van Pasen	Kerkkoor
17 april	4 ^{de} Zondag van Pasen	Biddende vaders
24 april	5 ^{de} Zondag van Pasen	Grace

Datum	Liturgie	H. Laurentius 18.00 uur
2 april	2 ^{de} Zondag van Pasen	Dames en herenkoor
9 april	3 ^{de} Zondag van Pasen	Gospelsonggroep
16 april	4 ^{de} Zondag van Pasen	Gezinsmis
23 april	5 ^{de} Zondag van Pasen	Dames en herenkoor
30 april	6 ^{de} Zondag van Pasen	Dames en herenkoor

Stille dagen 2016



Dit jaar kunnen we als parochiegemeenschap mee aansluiten bij de stille dagen in de Foyer de Charité "Marthe Robin" te Thorn. Schrijf ze alvast in uw agenda, de data zijn: donderdag 7 april, donderdag 30 juni en donderdag 17 november.

De dag begint om 9.15 uur en eindigt om 17.00 uur, er is een warme maaltijd inbegrepen en de kosten zijn € 21,- .

U kunt zich aansluiten bij een gezamenlijk vertrek om 8.30 uur vanaf de Tomaskerk.

Opgave voor de stille dag van 7 april uiterlijk 30 maart bij W. Venner tel. 06-47061252

Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

**De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

www.reijnenmonumenten.nl

Member of the Bloemgroup ☎ [046-4818178](tel:046-4818178)

BLOEM

ANNO 1983

BOETIEK

Nassastraat 66, Roermond
Bloem service Nummer

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185



Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht

Wees mijn thuis

Goede God

Vannacht had ik een droom.

Ik speelde, op het grasveld voor het huis.

Het was zomer.

Toen het donker begon te worden,

hoorde ik een stem.

Kom je binnen?

hier brand het licht,

hier kom je tot rust,

hier ben je veilig.

Ik luisterde en plotseling herkende ik die stem.

U was het die mij riep.

Ik was thuis.

Laat het waar zijn, God, die droom.

Wees mijn Thuis

Amen

Erik Idema

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in Mei 2016.

Uiterste inleverdatum voor kopij is op 29 April 2016

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p

Doorgeven aan Pastoor ☎ 06.11332962