



St. Jozef
Leeuwen



Onze Lieve
Vrouw van
Altijddurende
Bijstand



De Goede
Herder
Hoogvonderen

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
24^e jaargang 8 Email: petervanvlodrop@home.nl augustus 2016

Enkele passages uit de homilie van de Paus tijdens de afsluitende H. Mis van de Wereldjongerendagen in Krakau op 31 juli 2016.

Dierbare jongeren,

U bent naar Krakau gekomen om Jezus te ontmoeten. En het Evangelie van deze dag spreekt ons juist over de ontmoeting tussen Jezus en een man, Zacheüs, in Jericho. Daar beperkt Jezus zich niet tot prediken, of iedereen te begroeten, maar de evangelist zegt dat Hij door de stad gaat. Jezus verlangt met andere woorden dicht bij ieders leven te komen, onze weg ten einde toe te gaan zodat Zijn en ons leven elkaar werkelijk ontmoeten.

Zo komt het tot de meest verrassende ontmoeting, die met Zacheüs, hoofdamtenaar bij het tolwezen. Zacheüs was dus een rijke medewerker van de Romeinse, verfoeide bezetter; iemand die het volk uitbuit, iemand die door zijn slechte reputatie de Meester zelfs niet mocht benaderen. Maar de ontmoeting met Jezus verandert zijn leven, wat ieder van ons elke dag kon en kan overkomen. Zacheüs werd echter met bepaalde hindernissen geconfronteerd om Jezus te ontmoeten: ten minste drie, die ook ons iets kunnen zeggen.

De eerste is zijn kleine gestalte: Zacheüs kon de Meester niet zien omdat hij klein was. Ook vandaag lopen wij het gevaar op afstand van Jezus te blijven omdat wij ons niet opgewassen voelen, omdat wij een lage dunk van onszelf hebben. Dat is een grote bekoring, die niet alleen betrekking heeft op onze zelfwaardering maar ook op het geloof. Want het geloof zegt ons dat wij kinderen van God zijn en dat wij dat werkelijk zijn: wij werden naar Zijn beeld geschapen. Jezus heeft onze mensheid tot de Zijne gemaakt en Zijn hart wordt ons nooit moe. De Heilige Geest verlangt in ons te wonen. Wij zijn tot eeuwige vreugde met God geroepen! Dat is onze "gestalte", onze geestelijke identiteit: wij zijn door God beminde kinderen, altijd.

Begrijpt u dan dat zichzelf niet aanvaarden, ontevreden leven en negatief



H. Hart van Jezus
't Veld



St. Laurentius
Maasniel



H. Tomas
Donderberg



Onze lieve Vrouw
van Goede Raad
en H. Jozef
Asenray

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela In noodgevallen ① 06.11332962
email: wilson_varela@hotmail.com
Kapelaan Alejandro Vergara ① 06.33507243
email: kap.alejandrovergara@gmail.com
Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond ① 0475.332837

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ①0475.329517 is geopend ma., wo, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, ①0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2
Zondag 11.30 uur
Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45
zondag 10.00 uur
di.wo.vr. 09.00 uur
iedere 1^e zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN
aansluitend activiteit voor alle tieners

H.Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

O.I.V. van Goede Raad en H. Jozef **Asenray** is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:	Rabobank	nr: NL 33 RABO 014.41.04.989
H.Hartkerk:	Bank misintenties	nr: NL 07 ING B00010.49.337
Missiecomité:	Rabobank	nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H. Hartkerk Geopend. U kunt een afspraak maken met een van onze priesters voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf 08.30 een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

denken, betekent dat wij onze meest waarachtige identiteit niet erkennen? Het is alsof ik mij naar de andere kant keer terwijl God Zijn blik op mij wil richten. Het is de droom willen uitwissen die Hij voor mij koestert. God houdt van ons zoals wij zijn, en geen enkele zonde, gebrek of fout zal Hem van idee doen veranderen. Voor Jezus – het Evangelie toont het ons – is niemand minderwaardig en veraf, is niemand onbeduidend, wij zijn daarentegen allemaal uitverkoren en belangrijk: ge bent belangrijk! God rekent op u om wie ge bent, niet voor wat ge hebt: in Zijn ogen heeft uw kleding helemaal geen belang noch welke gsm ge gebruikt; of ge in de mode bent, heeft voor Hem helemaal geen belang, wat voor Hem telt, dat bent gij. Gij hebt waarde in Zijn ogen en uw waarde is onschatbaar. Als het ons overkomt dat we eerder een lage dunk van onszelf hebben dan een hoge, kan deze grote waarheid ons helpen: God is trouw, zelfs hardnekkig, in Zijn liefde voor ons. God is daarentegen hardnekkig hoopvol.

Zacheüs kende een tweede hindernis op de weg van de ontmoeting met Jezus: schaamte, die verlamt. Wij kunnen ons inbeelden wat zich in het hart van Zacheüs heeft voorgedaan voor hij in de wilde vijgenboom klom - dat zal hem wat gekost hebben: enerzijds gezonde nieuwsgierigheid om Jezus te kennen, anderzijds het risico een slecht figuur te slaan. Zacheüs was een publieke figuur, hij wist dat hij in ieders oog dwaas zou lijken als hij in de boom zou klimmen, hij een hoofdambtenaar, een man van aanzien. Maar hij overwint de schaamte omdat de aantrekkingskracht tot Jezus sterker was. Gij zult dit ervaren wanneer iemand zo aantrekkelijk wordt dat ge verliefd wordt: dan zult ge graag dingen doen die ge anders nooit zou doen. Iets gelijkaardigs gebeurt in het hart van Zacheüs: hij voelt dat Jezus zo belangrijk is dat hij eender wat voor Hem zou doen, want Hij is de enige die hem uit het drijfzand van zonde en ontevredenheid kan halen. Zo krijgt de verlamme schaamte niet de bovenhand: Zacheüs, zegt het Evangelie, "liep hard vooruit", "klom in de vijgenboom" en wanneer Jezus hem riep, "kwam hij snel naar beneden" (Lc. 19,4.6). Hij nam het risico en zette zichzelf op het spel. Dat is ook voor ons het geheim van de vreugde: gezonde nieuwsgierigheid niet doven, maar zichzelf op het spel zetten, want het leven laat zich niet opsluiten. Ten overstaan van Jezus kan men niet blijven zitten en met gekruiste armen afwachten; Hem, die ons het leven geeft, kan men geen antwoord geven met een gedachte of simpel sms'je!

Dierbare jongeren, wees niet beschaamd Hem alles te geven, vooral uw zwakheden, verdriet en zonden in de biecht: Hij zal u kunnen verrassen met Zijn vergeving en vrede. Wees niet bang ja tot Hem te zeggen met heel het elan van uw hart, Hem een edelmoedig antwoord te geven, Hem te volgen! Laat uw ziel niet verdoven, maar beoog een schone liefde, die ook onthechting vraagt, een sterk nee aan de verdoving van succes tot elke prijs en aan de drug van alleen aan zichzelf te denken en zijn gemak.

Na de kleine gestalte en de verlamme schaamte, is er een derde hindernis waarmee Zacheüs geconfronteerd wordt, niet meer in hem, maar rondom hem. De menigte die fluistert, die hem eerst tegenhoudt en daarna bekritiseert: Jezus zou in zijn huis niet

mogen binnengaan, het huis van een zondaar! Hoe moeilijk is het Jezus werkelijk te ontvangen, hoe moeilijk is het een God te aanvaarden die rijk is aan erbarmen. Men zal u proberen te hinderen en te doen geloven dat God ver weg is, streng en weinig gevoelig, goed met de goeden en slecht met de slechten. Doch, onze Vader "laat de zon opgaan voor slechten en goeden" (Mt. 5,45) en nodigt ons uit tot echte moed: sterker zijn dan het kwaad door van iedereen te houden, zelfs van onze vijanden.

De menigte heeft Zacheüs die dag geoordeeld, zij heeft hem van kop tot teen bekeken; Jezus daarentegen doet het omgekeerde: Hij keek naar hem omhoog. Jezus' blik gaat verder dan de gebreken, Hij ziet de persoon; Hij blijft niet staan bij het kwaad uit het verleden maar ziet het goede reeds in de toekomst. Blijf niet aan de oppervlakte van de dingen en hoed u voor de wereldse geest van schijn, voor het maquilleren van uw ziel om beter te lijken. Leg daarentegen de meest stabiele verbinding, die van een hart dat het goede ziet en doorgeeft, zonder het moe te worden. En geef deze vreugde die ge belangeloos van God gekregen hebt, belangeloos door, want velen wachten erop!

Terwijl Jezus vraagt bij u te komen, zoals Hij met Zacheüs deed, roept Hij u bij uw naam. Uw naam is kostbaar voor Hem. Zacheüs' naam riep in de taal van die tijd de herinnering op aan God. Vertrouw u toe aan de herinnering aan God: Zijn geheugen is geen harde schijf die al onze gegevens registreert en archiveert, maar een teder hart van medeleven, dat zich erin verheugt alle sporen van ons kwaad uit te wissen. Proberen ook wij, nu, de trouwe herinnering aan God en het goede te bewaren dat wij deze dagen gekregen hebben. Denken wij stil aan deze ontmoeting, bewaren wij de herinnering aan Gods aanwezigheid en Zijn woord, laten wij Jezus' stem in ons herleven die ons bij onze naam noemt. Bidden wij zo in stilte, brengen wij de Heer in herinnering en danken wij Hem die ons hier gewild heeft en ontmoet.

Overleden

H.Hartkerk

Marij Verboeket- Delissen	22-05-2016	58 Jr.
Lies Massy – Tobben	26-05-2016	79 Jr.
Jan Hectors	13-06-2016	88 Jr.
Els Haffmans	12-07-2016	91 Jr.

H.Tomaskerk

Maria Smits-Fayaard	09-07-2016	94 Jr.
---------------------	------------	--------

H. Laurentiuskerk

Arie Wijnhoven	02-05-2016	73 Jr.
----------------	------------	--------



Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

Gedoopt

H. Tomaskerk

Avintika Sujanthan Thayaparan 27-03-2016
Sophia Halder 01-05-2016

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad en H Josef Asenray

Sem Tonnaer 07-05-2016

H. Hartkerk

Jade Martines 15-05-2016
Lenn Ernst 05-06-2016
Djorny van Rengs 05-06-2016
Lev Mötter 05-06-2016
Junaidij Daal 05-06-2016
Javi Hartjens 12-06-2016
Lott Lechner 10-07-2016
Anakin Visser 10-07-2016



H. Laurentiuskerk.

Dejan Verlinden 28-05-2016
Olivier Budynski 05-06-2016
Julian Hopman 03-07-2016
Sammie Wijnands 12-06-2016

Hartelijk gefeliciteerd

Getrouwd

H. Hartkerk

Dhr. en Mevr. M.Mergelsberg- Selder 13-05-2016
Adam Thiede & Stephanie Seitz 21-06-2016

Hartelijk gefeliciteerd



Vastenactie 2016

De opbrengst van de vastenactie 2016 is: € 4238.70

WAT ER TE DOEN STAAT

- Maandag 15 augustus vieren we het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming in de H. Hartkerk om 18:30 uur. Van harte uitgenodigd!
- Zaterdag 20 augustus hebben we een fietsbedevaart. U kunt zich informeren bij kapelaan Alejandro.
- Zaterdag 27 augustus om 13:00 uur. H. Mis in het Spaans in Heerlen. Meer informatie bij pastoor.
- Zondag 4 september - Kick-Off nieuwe seizoen in de Tomas Kerk vanaf 10:00 uur -12:30 uur H. Mis & Life Teen Activiteit.
- Vieringen in de maand augustus en september op Roncalli:

Zaterdag	13 augustus	15.30 uur	H.Mis
Woensdag	17 augustus	15.00 uur	H.Mis en 16.30 uur Rozenkranslof
Zondag	21 augustus	10.15 uur	Woord-Communiedienst
Woensdag	24 augustus	16.30 uur	Rozenkranslof
Zaterdag	27 augustus	15.30 uur	H.Mis
Woensdag	31 augustus	15.00 uur	H.Mis en 16.30 uur rozenkranslof
Zondag	4 september	10.15 uur	Woord-Communiedienst
Woensdag	7 september	16.30 uur	Rozenkranslof
Zaterdag	10 september	15.30 uur	H.Mis
Woensdag	14 september	15.00 uur	H.Mis en 16.30 uur Rozenkranslof
Zondag	18 september	10.15 uur	Woord-Communiedienst
Woensdag	21 september	16.30 uur	Rozenkranslof
Zaterdag	24 september	15.30 uur	H.Mis
Woensdag	28 september	15.00 uur	H.Mis en 16.30 uur Rozenkranslof

WIST U DAT:

- Op 14 mei hebben wij in de Heilige Laurentius kerk in Maasniel het 50^{ste} jubileum van het dames en heren koor gevierd. Er zijn nog drie dames die 50 jaar lid zijn geworden van het koor en die op een bijzondere manier onderscheden zijn: Tiny Deckers, Truus Konings en Leni Lennards.
- Op zondag 29 mei in de Heilige Laurentius kerk 23 kinderen hebben het feest van hun Eerste Heilige Communie gevierd. Het was een moment van grote vreugde en dankbaarheid vanwege de ontmoeting van deze kinderen met Jezus Christus in het sacrament van de Eucharistie.



- Pater Theo van Schaijk een hersenbloeding heeft gehad. Hij zal in de komende tijd in een verzorginghuis in Hoensbroek wonen voor verdere revalidatie. Wij bidden voor hem om kracht en genezing.
- We een nieuwe priester hebben in ons bisdom. Miguel Angel Pascual Coello is priestergewijd op 21 mei in de Kathedraal van Roermond. Hij komt uit Madrid (Spanje) en zal werkzaam zijn als kapelaan in de parochies van O.L.V. Sterre der Zee en Sint Peter in Maastricht.
- twee van onze parochianen hebben de aanstelling als buitengewone bedienaars van de H. Communie ontvangen: mevr. Bernadette Hussen en mevr. Willemien Venner v.d. Elsen.
- Op zondag 19 juni hebben 12 tieners uit onze parochies het sacrament van het H. Vormsel ontvangen van onze bisschop Mgr. Frans Wiertz. De viering die plaats heeft gevonden in de H. Hartkerk was heel goed bezocht en vol vreugde vanwege de aanwezigheid van onze bisschop en zijn inspirerende woorden.



AANMELDINGSBRIEF EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2017

Aan de ouders van de kinderen van groep 4 of hoger die de Eerste Heilige Communie willen ontvangen in onze parochie.

Beste ouders, u mag uw kinderen dit jaar inschrijven om hun Eerste Heilige Communie volgend jaar in onze Federatie van parochies Roermond Noord-Oost te ontvangen.

We willen dit feest voor uw kinderen volgend jaar vieren in de H. Laurentiuskerk in Maasniel op ZONDAG 21 MEI 2017 OM 11.30 UUR.

De voorbereiding op de Eerste H. Communie bestaat uit de volgende activiteiten, die uiteraard een verplichtend karakter hebben:

1. Catecheselessen voor de kinderen één keer per week.
2. Één keer per maand verplichte deelname aan de Gezinsmis in de Laurentiuskerk in Maasniel. De Gezinsmissen zijn op zaterdag om 18.00 uur.
3. Deelname van de ouders aan de ouderavonden vanaf begin september ter voorbereiding op de Eerste H. Communie van uw kinderen. **De eerste ouderavond vindt plaats op MAANDAG 26 SEPTEMBER OM 20.00 UUR IN DE ZAAL VAN DE HEILIG HARTKERK** (naast het ziekenhuis. Mgr. Driessenstraat 2).
4. Deelname aan een aantal overige activiteiten voor de kinderen in de loop van het jaar, zoals: adventskransen maken, palmbessen maken, kinderkruisweg bidden, enz.
5. Betaling van een bijdrage t.b.v. de dekking van onkosten. Dit wordt besproken op de ouderavond.

Hieronder vindt u een aanmeldingsstrook om uw kind in te schrijven.

NB. AANMELDING IS MOGELIJK TOT 26 SEPTEMBER 2016.

Naam kind: _____

Geboortedatum: _____

Doopdatum: _____

School en klas: _____

Naam ouders: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

E-mailadres: _____

Inleveradres: Nassastraat 90, 6043 ED Roermond.

Voor vragen neemt a.u.b. contact met mij op: 06.11332962

Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

**De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

www.reijnenmonumenten.nl

Member of the Bloemgroup ☎ 046-4818178

BLOEM

ANNO 1983

BOETIEK

Nassastraat 66, Roermond
Bloem service Nummer

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185



Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht

*Ik geloof in God de Vader,
De Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde. . . .*

*Wat wonderlijk is dit: dat Gij, almachtige God,
Die sterren en planeten roept bij name,
Die waat'ren, bergen wenkte en zij kwamen,
Die mensen hebt geschapen en bepaalt hun lot,*

*dat Gij, almachtige God, dit alles met Uw hand
omvat, en elke dag omringt met liefde,
de zeeën droogde en de golven kliefde,
en ons wil leiden naar het Beloofde Land,*

*dat ik, almachtige God U Vader noemen mag,
en dat ik in Uw armen weg mag schuilen
als ik de stormen van angst hoor huilen-
Ik dank U, God, dat ik vast geloven mag!*

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in september 2016.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op 26 augustus 2016

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Pastoor ☎ 06.11332962