



H.Hart van Jezus
† Veld



St. Laurentius
Maasniel



H.Tomas
Donderberg

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
21^e jaargang 12 Email: petervanvlodrop@home.nl december 2013

+ Frans Wiertz

Adventsbrief 2013



St. Jozef

Broeders en zusters,

Dit weekeinde keren wij -de bisschoppen van Nederland - terug naar Rome. Wij brachten er afgelopen week het zogenaamde Ad-Liminabezoek. Het was voor mij en de andere bisschoppen een aangrijpend gebeuren. Wij baden aan de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Bij de verschillende Romeinse instanties rapporteerden wij over de situatie van de Kerk in ons land. Het hoogtepunt was uiteraard het bezoek aan paus Franciscus. Hij heeft ons gesterkt en bemoedigd in ons herderlijk dienstwerk. Deze paus heeft in korte tijd de harten van velen gestolen. Zijn directe menselijke nabijheid oefent een grote aantrekkingskracht uit, binnen maar zeker ook buiten de geloofsgemeenschap. Met grote ijver werkt hij aan een diepgaande hervorming van de Kerk. Daartoe zet hij belangrijke accenten. Bij menigeen verandert hierdoor het beeld van het christelijk geloof en de Kerk op een positieve manier. In zijn verkondiging staat het thema van mildheid en barmhartigheid van God centraal. Hiermee raakt de paus het hart van Jezus' blijde boodschap. God heeft oog voor ons mensen. Hij blijft ons nabij op onze levensweg. Vooral op die momenten waarop wij het moeilijk hebben. Dan is Hij er mét en vóór ons. Hij lijdt met ons mee en gunt ons steeds weer een nieuwe toekomst. Hij schenkt vergeving en opent een levensperspectief vol hoop (*vgl. Rom. 8-24*). Jezus heeft deze boodschap niet alleen verkondigd, maar vooral ook voorgeleefd. God kreeg in Hem een concreet gezicht. Wie Jezus ziet met mensen in de marge - "vriend van zondaars en tollenaars" (*mt. 11, 19*) - weet voortaan wie God is: een en al Barmhartigheid. Wie Jezus mededogen ziet met armen en eenzamen, ontdekt Gods voorliefde voor de verschoppelingen in de maatschappij. Binnenkort gaan wij Kerstmis vieren. Dan komt weer heel bijzonder dit blijde nieuws tot ons "De goedheid en mensenzelfde van God, onze Heiland, is op aarde verschenen en ons gered, niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben, maar alleen omdat Hij barmhartig is, "zegt Paulus (*tit 3,4*). Opnieuw mogen wij dit gaan vernemen ; met de bedoeling dat wij deze woorden een vaste plaats geven in ons eigen leven. Want vraagt diezelfde Heiland niet van ons: "Weest ook u barmhartig zoals uw Hemelse Vader barmhartig is"? (*Lc 6,36*) Jezus doet een appél op ons. Op ieder van ons persoonlijk en ons samen als geloofsgemeenschap. Het grootste verwijt dat de kerk kan treffen, is dat wij zelf als Kerk niet waarmaken wat wij anderen voorhouden. Het is Jammer dat er mensen zijn die de Kerkervaren als een onbarmhartig en rigide instituut; zelfgenoegzaam



Onze Lieve
Vrouw van
Altijd durende
Bijstand



De
Goede
Herder

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela Nassaustraat 90 ☎0475 332837

In noodgevallen ☎06.11332962

of email wilson_varela@hotmail.com

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎0475.329517 is geopend ma., di., do, vr.

Tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties of andere vragen Kan men ook terecht op de pastorie (nassaustraat 90, ☎0475.332837) Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2

Zondag 11.30 uur

Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45

zondag 10.00 uur

di.wo.vr. 09.00 uur

2^e en 4^e zondag 17.45 uur LIFE-TEEN

Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost: Rabobank nr 14.41.04.989

H.Hartkerk: Postgiro nr: 10.49.337

Missiecomité: Rabobank nr: 13.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieoermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

edere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk Geopend. U kunt met de priester (voor het geval deze er niet Zou zijn.) voor alle zekerheid een afspraak maken voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf half negen een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

opgesloten in haar eigen gelijk. Terugkeer van ons allen naar de kern van Jezus'evangelie is daarom beslist het gebod van dit uur! "Nu is de tijd van genade" (Ps 69, 11), zegt de psalmist. In vrijwel elke verkondiging komt de paus Franciscus op dit thema van de barmhartigheid terug. De Kerk mag zich niet binnen haar eigen veilige muren verschansen in een isolement tegenover een zogenaamde "boze wereld". Zij moet. In opdracht van haar Heer, opzoek gaan naar met name de gekwetste mens; welke nood hij of zij ook verkeren. De Kerk, zo zegt paus Franciscus, meent als "een vedhospitaal" zijn, waar mensen in de strijd van hun leven genezing vinden van hun kwetsuren. Als leden van die Kerk worden wij daarom opgeroepen tot een "cultuur van barmhartigheid". De rol van de barmhartige Samaritaan hoort op ons lijf geschreven te staan. Net als Jezus zelf laat paus Franciscus het niet bij woorden alleen. In zijn leefstijl van grote soberheid heeft hij voorgoed afscheid genomen van de barokke hofcultuur. "Een Kerk voor de armen" staat hem voor ogen. Hij koestert de mens in nood aan zijn hart en stelt tekens. Daarom aangezet door de "mensenliefde van God" Op het eiland Lampedusa dichtbij wanhopige bootvluchtelingen; verbonden met werkelozen op Sardinië; wereldwijd één met ontelbaren biddend om vrede in Syrië; of gewoon heel onverwacht tussen door een telefoongesprek met een ziek kind, ergens in Italië. Persoonlijk vindt ik nog steeds het meest verrassend dat de paus, over zichzelf sprekend, zich een zondaar noemt die mag leven vanuit Gods barmhartigheid. Hij neemt anderen niet de maat, steekt geen beschuldigende vinger uit, maar zegt: "Wie ben ik dat ik kan oordelen?" en wijst allereerst weer op Gods tedere mildheid. Als wij allen eens een voorbeeld zouden nemen aan dit getuigenis van medeleven en meelijden, dan zou de Kerk en ook de wereld er anders uitzien. Maar wat kunnen we doen om het niet weer bij woorden te laten? Een diaken uit Breda bracht mij een lovenswaardig idee. Zou het niet mogelijk zijn om in elke parochie of cluster van de parochies zogeheten **Paus Franciscusgroepen** op te richten: een groep van mensen die oog heeft voor en op zoek gaat naar de sociale en geestelijke nood in de eigen omgeving; als een versterking van het goede werk dat wellicht al in de parochiële caritas wordt verricht. Menselijke nabijheid, een goed woord, een uitgestoken hand: het kan zo weldadig werken. Misschien is in verschillende parochies het aspect van diaconie de laatste jaren wat onderbelicht gebleven. Naast de uitstekende professionele zorg van de officiële maatschappelijke instanties blijft het echter onze taak als christengelovigen om daadwerkelijk nabij te zijn aan zovelen, die door deze instanties misschien niet direct bereikt worden.

Ik heb de Aalmoezeniers van Sociale Werken in ons Bisdom gevraagd om de mogelijkheden van een dergelijk parochiële groepen te bezien en voorstellen aan te dragen om concreet deze vorm van diaconie te realiseren. Het getuigenis van paus Franciscus geeft ons een krachtige impuls tot Kerkvernieuwing. "Nu is de tijd van genade", een genadekans voor de Kerk nú. Als Kerk teken zijn van Gods mensenliefde heir op aarde, dat is toch de taak die de Heer ons heeft opgedragen.

De vieringen van de geboorte van Jezus, onze Heer en Verlosser, moge ons daartoe inspiratie en kracht geven. Op voorspraak van Onze Lieve Vrouw, de Ontvangen, de Sterre der Zee, bid ik dat in ons bisdom vele Paus Franciscus-groepen mogen ontstaan.

Van harte wens ik u allen een Zalig Kerstfeest toe,

Roermond, december 2013

+ Frans Wiertz Bisschop van Roermond

Overleden

H.Hartkerk

Mia Coenen Derikx 6 -11- 2013 91 jr



H. Laurentiuskerk

Dré Beckers 14 - 11-2013 96 jr.

Theo Bams 19 - 11-2013 81 jr.

Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

Gedoopt

H.Hartkerk

Jaylinn Tobben 24 – 11 - 2013

H. Laurentiuskerk

Ivy Claassen 10 – 11 - 2013



Hartelijk gefeliciteerd

Zang

Datum	Liturgie	Tomaskerk 10.00 uur	Heilig Hart 11.30
1 december	1 ^{ste} Advent A	Volkszang olv Marc Demandt	Biddende vaders olv Victor M.
8 december	2 ^{de} Advent A	Grace	Kerkkoor
15 december	3 ^{de} Advent A	Taizé ensemble	Kerkkoor
22 december	4 ^{de} Advent A	Cool	Hetty Gommans

Datum	Liturgie	H. Laurentius 18.00 uur
7 december	1 ^{ste} Advent A	Dames en Heren koor
14 december	2 ^{de} Advent A	Gospelsonggroep
21 december	3 ^{de} Advent A	Dames en Heren koor

Kerst-In Roermond

De Kerstviering in Roermond vindt dit jaar voor de 48e keer plaats op tweede Kerstdag aanstaande. Wij nodigen u van harte uit voor dit feest. Deze viering is bestemd voor alleenstaanden, invaliden, gehandicapten, zieken en ouderen. Mensen voelen zich thuis en ontmoeten elkaar. Deze viering vindt plaats in:

De aula van het Citaverde college, Jagerstraat 6, 6042 KA Maasniel - Roermond.



Deelname is gratis

- | | |
|-----------------|---|
| 9.00 uur | Ontvangst gasten |
| 9.30 uur | Eucharistieviering waarin pater P. Schreur zal voorgaan.
De dienst zal worden opgeluisterd door de Leeuwer Cantorij,
o.l.v. J. Hodselmans met als organiste M. Hodselmans |
| 10.30 uur | Kerstontbijt |
| vanaf 11.00 uur | Muzikaal programma door de Nachsraven o.l.v. W. van Melick én
Ties Beerenen zoon Sef. |
| 13.30 uur | Warme kerstlunch |
| 16.00 uur | Sluiting |

Wilt u hieraan deelnemen, vul dan de deelnamekaart in. S.v.p. vóór 14 december a.s. inleveren bij het contactadres in uw wijk:

DEELNAMEKAART

NAAM.....
Adres.....
Postcode.....Woonplaats.....
Telefoon.....Aantal personen.....

Mw. A. van Kampen, Bredeweg 384, 6043 GK Roermond tel.0475-319476
Mw. M. Gerits, Vondelstraat 34, 6043 CB Roermond tel.0475-317421
Jongeren centrum de Terp, Gerrit Verhoevenstraat 14, 6043 EW Roermond
Past. W. Varela, Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond tel.0475-332837
Dhr. M. Werson, Kapelaan Sarsstraat 27, 6043 CG Roermond tel.0475-318810
Dhr. Sj. Lamers, Thorbeckestraat 16, 6042 CR Roermond tel.0653361792

WAT ER TE DOEN STAAT

- donderdag 12 december. Stilledag voor onze parochies in de Foyer de Charité in Thorn. De dag duurt van 9.45 tot 16.30 uur en de kosten bedragen €20, - (incl. warme maaltijd). Opgave bij Corinne Goossens: cmgoossens@tele2.nl of 06.29328354 of bij Pastoor Wilson Varela.
- maandag 9 december. Hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van Maria. We zullen dit Hoogfeest vieren op de normale Mistijd van de maandag, namelijk om 18.30 uur in de Heilig Hartkerk en met medewerking van ons kerkkoor.
- zondag 15 december van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschappen van Geloof en Licht in de Tomaskerk en de Heilig Hartkerk.
- dinsdag 17 december om 19.30 uur in de Tomaskerk. Viering van het sacrament van boete en verzoening met meerder priesters.
- Bijeenkomst van de Lidwinavereniging met viering van de Eucharistie. Vanaf 14.00 uur in het trefcentrum in Maasniel.
- Viering in de maand december op Roncalli op woensdag om 15.00 uur: 11 december en op kerstavond.
- Lifeteen in de Tomaskerk: 1 december XLT & Night 18.00 uur tot 20.00 uur.
8 december Mis & Night. 18.00 uur tot 20.30 uur.
22 december Boeteviering. 18.00 uur tot 20.00 uur.
- 1 januari 2014. Mis en nieuwjaarsreceptie voor al onze parochies in de Heilig Hartkerk. De Mis wordt gevierd om 11.30 uur en daarna is er mogelijkheid, onder het genot van kopje koffie of een drankje, om elkaar de beste wensen te doen voor het nieuwe jaar.

MISTIJDEN MET KERST

24 december. Kerstavond: 18.00 uur Maasniel. Gezinsmis
19.00 uur Tomaskerk.
20.00 uur Asenray.
20.00 uur Heilig Hartkerk.
22.00 uur Maasniel.

25 december. Eerste Kerstdag 10.00 uur Tomaskerk
11.30 uur Heilig Hartkerk
11.30 uur Maasniel

- In alle vieringen op kerstavond en op eerste kerstdag houden we een deurcollecte, zoals ieder jaar, voor een bijzonder doel binnen onze parochiegemeenschap. De doelen waarvoor we dit jaar willen collecteren zijn: Maasniel: voor het herstel van de kerkklokken.
Tomaskerk: voor het herstel van het dak van de kerk.
Heilig Hartkerk: voor het nieuwe invalidentoilet dat in de kerk is gebouwd.

WIST U DAT:

- dat de Nederlandse bisschoppen van 2 t/m 7 december gezamenlijk een bezoek brengen aan de Paus en verschillende congregaties en pauselijke raden. Dit bezoek staat bekend onder de naam *Ad Limina* en komt van *Visitatio ad Limina Apostolorum*, dit betekent letterlijk een pelgrimage naar de drempels van de apostelen. Gebruikelijk is het om dit een keer in de vijf jaar te doen. Op zondag 1 december is er vanuit Rome een Eucharistieviering in de Kerk der Friezen, in tegenwoordigheid van de aanwezige Nederlandse bisschoppen, met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. De viering wordt om 10.30 uur rechtstreeks uitgezonden door omroep RKK en is zo voor de Nederlandse gelovigen mee te beleven.
- in januari opnieuw beginnen met de inschrijving van de kinderen die volgend jaar het Heilig Vormsel in onze parochies willen ontvangen. Ouders van kinderen van groep 8 en ouder mogen hun kinderen opgeven voor het Vormsel bij pastoor. De contactgegevens staan op de voorpagina van dit blad.
- we in januari weer een catechese gaan geven voor jongeren en volwassenen die hun geloof willen verdiepen of herontdekken. De catecheseavonden zullen twee keer per week plaatsvinden van 20.00 tot 21.00. We beginnen op dinsdag 28 januari om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Heilig Hartkerk.
- het dak van de Tomaskerk volgend jaar gerestaureerd moet worden. We beseffen als parochiebestuur dat dit kerkgebouw heel belangrijk is voor onze parochiegemeenschap, gezien hier de meeste parochianen naartoe komen om deel te nemen aan de reguliere vieringen en aan verschillende parochiegemeenschappen. Daarom willen we investeren in deze kerk en we hopen tegelijkertijd dat er parochianen en organisaties zijn die mee willen denken en wellicht een stukje dak willen sponsoren. Op 21 december wordt dit kerkgebouw 38 jaar! Hopelijk kunnen we deze kerk nog jaren lang openhouden, ook vanwege het belang van dit gebouw als ontmoetingsplek in de Donderbergbuurt.



Geen tijd voor geloofsverdieping?

Lees dit jaar de Catechismus of de Evangelieën in 10 minuten per dag!

Wat is het?

Op 1 december 2013 beginnen 2 nieuwe initiatieven: 'Lees de Catechismus in 1 jaar' en 'Lees de Evangelieën in 1 jaar.' Als u uw email adres invult op de website krijgt u vanzelf iedere dag een email met een stukje uit de Catechismus of een stukje Evangelie. Dit jaar zal in plaats van de grote Catechismus de 'Youcat' gelezen worden. De 'Youcat' is de jongerencatechismus van de Katholieke Kerk, waar in wat eenvoudigere taal, dezelfde thema's en vragen aan bod komen als in de grote Catechismus. In de email staan wel de nummers van de grote Catechismus die hetzelfde onderwerp behandelen mocht u toch liever de grote Catechismus lezen. U leest de email gewoon wanneer het u uitkomt maar u mag tegelijkertijd ook weten dat u deel uitmaakt van een wereldwijde groep van meer dan 100.000 mensen, die net als u, zich willen verdiepen in het geloof.

Waarom meedoen?

Leer wat Thérèse van Lisieux bedoelt wanneer ze zegt: *"Voor mij is het gebed een opwelling van het hart, gewoon een blik omhoog naar de hemel, een kreet van erkentelijkheid en van liefde midden in de beproeving maar even goed midden in de vreugde.(CKK 2558)"* Leer de H. Mis beter te begrijpen en sta stil bij de moeilijke vragen waar we als gelovigen in deze tijd mee te maken hebben. Zo groeit ons eigen geloof en zullen we mensen ook beter kunnen helpen als zij ons vragen waarom of wat we geloven. Of ga met de heilige Ignatius op reis door de Evangelieën zodat ze dieper in ons leven verankerd raken.

Hoe werkt het?

Het is allemaal gratis, u hoeft alleen maar email te kunnen ontvangen. Als het tegenvalt kunt u zich ook heel gemakkelijk weer uitschrijven. Het is wel allemaal in het Engels, maar dat hoeft geen probleem te zijn. U kunt de Evangelieën in uw eigen Bijbel meelesen. De Youcat en de Catechismus zijn ook gewoon in het Nederlands verkrijgbaar. U kunt deze boeken aanschaffen via het winkeltje van het Bisdom, of online lezen op: <http://rkdocumenten.nl> Het gebruik van deze website is gratis maar vraagt wel donatie.

De groepen starten al op 1 december, maar later instappen is ook mogelijk. Voor mij is het lezen van de Catechismus het afgelopen jaar echt een zegen geweest. Dit is de link voor de Catechismus in 1 jaar: <http://www.flocknote.com/catechism> Dit is de link voor de Evangelieën in 1 jaar: <http://www.flocknote.com/gospel>

U hoeft hier alleen maar uw email adres in te vullen en dan gaat de rest vanzelf. Met vriendelijke groet, ><> Marijke

Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

De grootste in de regio

Keuze uit 40 monumenten

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

www.reijnenmonumenten.nl

Member of the Bloemgroup [Tel.046-4818178](tel:046-4818178)

**Euro
Florist**

"Hermien"

voor graf en bruidswerk al 25 Jaar
Nassastraat 66 tel / fax 0475-316824

Iedere dag geopend en zondags van 12.00 t/m 16.00 uur.
Ook leuke kado's voor het ziekenhuis en Games Workchop

Gedicht

Lijken op

Mogen we een beetje lijken op de figuren uit de kerststal.

Een beetje op Maria, dat je juist als zij meewerkt met Gods genade.

dat je in groot geloof 'Ja, zegt tegen Zijn bedoelingen.

*Een beetje op Jozef, dat je iets mag hebben van de bescheidenheid en de trouw waarmee hij
zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen.*

*Een beetje op de Engelen, dat jij ook een boodschapper van goed nieuws en vrede, vreugde
en geluk voor de mensen om je heen mag zijn.*

*Een beetje op de Herders, die hun schapen leiden en beschermen,
dat jij ook zorgzaam bent voor de mensen om je heen.*

*Een beetje op de Ezel, een- en -al- oor, luisterbereidheid,
en veel verdragend dat je iets mag hebben van zijn koppige trouw
om door te zetten op de goede weg.*

*Een beetje op de Os, het dier dat trekt, want trekkers zijn er nodig,
voortrekker en spoortrekkers. Ook jij moet er flink aan trekken
om Jezus idealen waar te maken.*

*En veel, heel veel op het Kind, dat ook in jouw iets mag doorstralen
van het echte leven en dat jouw liefde onweerstaanbaar wordt,
iedereen verwarmend.*

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in januari 2014.

Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 27 december 2013

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Mw. Baeten ☎ 06.44838448