



H. Hart van Jezus
† Veld



St. Laurentius
Maasniel



H. Tomas
Donderberg

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
22^e jaargang 12 Email: petervanvloedrop@home.nl december 2014

Adventsboodschap van Mgr. Wiertz

Broeders en zusters,

In deze adventstijd beginnen we aan een nieuw kerkelijk jaar. Een jaar, dat door paus Franciscus is uitgeroepen tot het Jaar van het religieuze leven, het Godgewijde leven. Religieuzen zijn geen apart soort mensen, maar net als wij allemaal gelovigen die 'in de wereld' leven, volgens de drie evangelische raden: gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. Ze leven altijd met elkaar in een gemeenschap van broeders of zusters volgens een bepaalde spiritualiteit. Soms hebben ze zich verenigd rondom een gemeenschappelijk doel. De gemeenschappen waarin ze leven, worden meestal kloosters genoemd. De religieuzen die vooral een beschouwend en teruggetrokken leven leiden, doen dat in abdijen of slotkloosters. Het lijkt er misschien op dat zich in West-Europa bijna niemand meer aansluit bij een kloostergemeenschap. Toch leven er in ons bisdom zo'n 900 religieuzen. Velen bejaard en met een grote staat van dienst, maar er is ook een flink aantal jonge religieuzen. Recentelijk hebben zich zelfs enkele nieuwe klooster-gemeenschappen in Limburg gevestigd. Veel mensen associëren abdijen, kloosters en het kloosterleven met lang vervlogen tijden uit de dagen van het 'Rijke Roomse Leven'. Toch gebeuren er tegenwoordig, zowel in het traditionele kloosterleven als aan de rand ervan, interessante dingen. In de media lijkt het er soms zelfs op dat er nog nooit zo veel belangstelling heeft bestaan voor kloosters, de kloosterlijke levensstijl en producten uit kloosters. Onze paus Franciscus is zelf kloosterling. Ook in films en televisie-uitzendingen leeft het kloosterleven onverminderd voort. Na de indrukwekkende film 'De grote stilte' over de monniken van Chartreuse en 'Des hommes et des dieux' over trappisten in Noord-Afrika van enkele jaren geleden, bleek ook de televisieserie van RKK over kloosters en abdijen hoge kijkcijfers te oogsten. Nog opmerkelijker is dat er in protestantse kringen sprake is van een (her)ontdekking van deze vorm van christelijk leven. In Friesland is onlangs een nieuw protestants klooster ontstaan, gebaseerd op de oude katholieke tradities. De oecumenische kloostergemeenschap van Taizé weet nog steeds jaarlijks meer dan 150.000 jongeren te boeien en te inspireren. Het religieuze leven was en is van grote betekenis



St. Jozef



Onze Lieve
Vrouw van
Altijddurende
Bijstand



De
Goede
Herder

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela In noodgevallen

☎ 06.11332962

email: wilson_varela@hotmail.com

Kapelaan Alejandro Vergara

☎ 06.33507243

email: kap.alejandrovergara@gmail.com

Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond ☎ 0475.332837

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎0475.329517 is geopend ma., wo, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, ☎0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2

Zondag 11.30 uur

Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45

zondag 10.00 uur

di.wo.vr. 09.00 uur

iedere 1^e zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN aansluitend activiteit voor alle tieners

Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:

Rabobank

nr: NL 33 RABO 014.41.04.989

H.Hartkerk:

Bank misintenties

nr: NL 07 ING B00010.49.337

Missiecomité:

Rabobank

nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

edere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk Geopend. U kunt met de priester (voor het geval deze er niet Zou zijn.) voor alle zekerheid een afspraak maken voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf half negen een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

voor de Kerk. Het zijn de kloosterlingen geweest die de grote ontwikkelingen in onze westerse samenleving in gang hebben gezet. Ze hebben ook altijd het leven van de Kerk gekleurd met hun initiatieven op sociaal, maatschappelijk, wetenschappelijk en cultureel vlak. De Kerk verliest haar veelkleurigheid en haar actualiteit als het kloosterleven zou verdwijnen. De Kerk, en daarmee ook het geloof, heeft in deze tijd bij veel mensen geen goede pers. Toch leeft bij velen – ook bij jongeren – een verlangen zich te verbinden met een diepe, ‘hogere’ waarheid, die belangrijker is dan burgerlijke waarheden. Die burgerlijke waarheden kennen we allemaal: de waarheid dat je geld moet verdienen om te leven of dat je leuke dingen moet doen om gelukkig te zijn. Ik zeg niet dat dit per se verkeerde waarheden zijn, maar voor religieuzen en ook voor mij, zijn andere waarheden belangrijker. Welke? De hoogste waarheid die ik ken, ligt in de ervaring dat buiten de mens een veel grotere wereld bestaat. Een wereld, die verbondenheid met God en mensen oproept. En die op bijzondere wijze gestalte krijgt in de geboorte van Gods Zoon, die we over enkele weken weer mogen vieren. In de ervaring van de grootsheid van de schepping en de mensheid ligt ook de brandstof van het leven van de religieuzen. Wie een zintuig voor die ervaring heeft – en zich er bewust van wordt – voelt iets dat al het menselijke nietig maakt. De aardse genoegens steken er schamel bij af. Wie de ervaring werkelijk toelaat en de burgerlijke kaders los durft te laten, voelt niet zelden een appèl om zich op de een of andere manier met die grootse waarheid te verbinden. Het religieuze, Godgewijde leven, is een beproefde mogelijkheid, waarbij de verbondenheid met God en mensen aanzet tot een onvoorwaardelijke dienstbaarheid in de wereld, die beleefd wordt in en vanuit een broederlijke of zusterlijke gemeenschap. Ik roep u allen op om het kloosterleven, zowel actief als beschouwend, positief tegemoet te treden. Jongeren er ook mee in contact te brengen, en onze broeders en zusters die voor het Godgewijde leven gekozen hebben ook te waarderen als geloofsgenoten, die het geloof in hun leven hebben laten prevaleren boven al die burgerlijke waarden van onze huidige tijd. We bevinden ons in deze adventsweken aan het begin van de Kersttijd. De tijd waarin we vieren dat God mens geworden is. In het verleden werd de Kersttijd afgesloten met het feest van de Opdracht van de Heer (2 februari), dat in de volksmond ‘Maria Lichtmis’ wordt genoemd. Sinds een aantal jaren is dit ook de ‘Dag van het Godgewijde leven’. Na de toewijding van God aan de mensen met Kerstmis, worden wij dan opgeroepen om ons toe te wijden aan God. Op deze dag willen we heel speciaal stilstaan bij de mensen die hun hele leven in dienst stellen van Christus en Zijn Kerk. Ik roep de priesters in ons bisdom op om de religieuzen in hun omgeving op de ‘Dag van het Godgewijde leven’ uit te nodigen deel te nemen aan de vieringen in hun parochie(s). Tegelijk roep ik de religieuzen van ons bisdom op om die dag zichtbaar deel te nemen aan de vieringen in de parochies. Hun inbreng in ons bisdom is belangrijk. U allen roep ik op om het komende jaar – en vooral op de dag van het Godgewijde leven – samen te bidden voor het religieuze leven in onze huidige Kerk. Een gebed om nieuwe roepingen. Een gebed waarin we vragen dat de veelkleurigheid en de In mijn persoonlijk gebed die dag wil ik God

danken voor alle religieuzen, de ouderen en de jongeren, de zusters, broeders en paters, die zich steeds onvoorwaardelijk hebben ingezet voor de mensen in Limburg, wel of niet gelovig. Vooruitkijkend naar een jaar waarin we de religieuzen centraal stellen en daarmee ook hun keuze om Christus na te volgen, wens ik u een goede voorbereidingstijd op het feest van Zijn geboorte toe.

Roermond, advent 2014

+ Frans Wiertz, Bisschop van Roermond

Gedoopt

Laurentiuskerk

Ise van de Sluiszen 16-11-2014
 Pill Brentjens 23-11-2014
 Djayno Meerts 23-11-2014



Hartelijk gefeliciteerd

Zang

| Datum | Liturgie | Tomaskerk 10.00 uur | H. Hart 11.30 |
|--------|--|---------------------|------------------|
| 7 dec | 2de zondag vdA jaar B | Lifeteenband | Kerkkoor |
| 8 dec | Hoogfeest Onbevleete Ontvangenis H. Maagd Maria | geen viering | Kerkkoor |
| 14 dec | 3de zondag vdA jaar B | Grace | Biddende vaders |
| 16 dec | Boeteviering vor onze parochies voorbereiding op het Kerstfeest | Lifeteenband | geen viering ter |
| 21 dec | 4de zondag vdA jaar B | Volkszang | Kerkkoor |
| 24 dec | Kerstavond | Cool | Alle kerkkoren |
| 25 dec | 1ste Kerstdag | Hetty Gommans | Kerkkoor |
| 26 dec | 2de Kerstdag | geen viering | Lifeteenband |
| 28 dec | Hoogfeest van de H. Familie van Nazereth | Taizé-ensemble | Kerkkoor |

Kerst-In Roermond

De kerstviering in Roermond vindt dit jaar voor de 49e keer plaats op tweede Kerstdag aanstaande. Wij nodigen u van harte uit voor dit feest. Deze viering is bestemd voor alleenstaanden, invaliden, gehandicapten, zieken en ouderen. Mensen voelen zich thuis en ontmoeten elkaar. Deze viering vindt plaats in:

De aula van het Citaverde college, Jagerstraat 6, 6042 KA Maasniel-Roermond



Deelname is GRATIS

9.00 uur Ontvangst gasten

9.30 uur Eucharistieviering waarin pater P. Schreur zal voorgaan.

De dienst zal worden opgeluisterd door: De Leeuwer Cantorij, o.l.v. J. Hodselmans met als organiste M. Hodselmans.

10.30 uur KERSTONTBIJT

vanaf 11.00 uur Muzikaal programma door de Nachsraven o.l.v. W. van Melick, Ties Beeren en zoon Sef , en Mieke Berden.

13.30 uur WARME KERSTLUNCH

16.00 uur Sluiting.

Wilt u hieraan deelnemen, vul dan de deelnamekaart in en stuur dezes.v.p. vóór 14 december a.s. naar Mw. A. van Kampen, Bredeweg 384, 6043 GK Roermond

DEELNAMEKAART

NAAM.....

Adres.....

Postcode.....Woonplaats.....

Telefoon.....Aantal personen.....

of lever deze kaart in bij het contactadres in uw wijk:

Mw A. van Kampen, Bredeweg 384, 6043 GK Roermond, Tel. 0475 - 319 476

Mw. M. Gerits, Vondelstraat 34, 6043 CB Roermond, Tel. 0475 - 317 421

Jongeren centrum de Terp, Gerrit Verhoevenstraat 14, 6043 EW Roermond

Past. J. Varela, Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond, Tel. 0475 - 332 837

Dhr. M. Werson, Kapelaan Sarsstraat 27, 6043 CG Roermond, Tel. 0475 - 318 810

Dhr. Sj. Lamers, Thorbeckestraat 16, 6042 CR Roermond, Tel. 06 - 53 36 17 92

WIST U DAT:

- Onze Paus Franciscus heeft dit komend jaar toegewijd aan het Religieuze Leven. Het 'Jaar van het Godgewijde Leven', zoals het officieel heet, loopt vanaf het begin van de Advent en duurt tot 2 februari 2016. In deze periode valt ook het feit dat het vijftig jaar geleden het decreet 'Perfectae Caritatis' van het Tweede Vaticaans Concilie verscheen, dat gaat over het religieuze leven. Met dit jaar wil de paus de betekenis van de kloosterordes en religieuze congregaties voor het kerkelijke leven onderstrepen. Zo is hij van plan om mannelijke en vrouwelijke religieuzen in Rome te ontmoeten en er wordt een reeks wetenschappelijke symposia gepland over de betekenis van de ordes en congregaties in het verleden en voor de toekomst. Ook acht de paus het jaar een goede gelegenheid om jongeren warm te maken voor de schoonheid van een leven als religieus.
- Het diocesaan Grootseminarie van Rolduc bestaat dit jaar 40 jaar. Dit robijnen jubileum van de priesteropleiding wordt op maandag 8 december gevierd in aanwezigheid van de apostolische nuntius in Nederland, mgr. André Dupuy, en de feestrede wordt gehouden door de bisschop van Breda, mgr. Jan Liesen, zelf oud- student en -docent van dit seminarie. De pontificale eucharistieviering in de abdijkerk van Rolduc wordt op deze dag om 10.30 uur gevierd en is toegankelijk voor iedereen.
- Onze pastoor Wilson Varela werd onlangs geïnstalleerd als lid van de diocesane pastorale raad, alsook van de priesterraad, van ons bisdom. Beide diocesane raden komen 4 keer per jaar bij elkaar om actuele pastorale thema's te bespreken die van belang zijn in ons bisdom. Diaken Bert Venner is, namens de permanente diakens, eveneens geïnstalleerd als lid van de diocesane pastorale raad.

MISTIJDEN MET KERST

24 december. Kerstavond

18.00 uur Maasniel. - 20.00 uur Tomaskerk.
20.00 uur Asenray. - 22.00 uur Heilig Hartkerk.

25 december. Eerste Kerstdag 10.00 uur Tomaskerk - 11.30 uur Heilig Hartkerk
11.30 uur Maasniel

26 december Tweede Kerstdag 11.30 uur Heilig Hartkerk met Lifeteen

WAT ER TE DOEN STAAT

- zondag 7 december om 10.00 uur in de Tomaskerk. Mis van Lifeteen voor de tieners en jongeren met aansluitende activiteit in de Donderie tot 12.30 uur.
- maandag 8 december. Hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van Maria. We vieren deze feestelijke Eucharistie om 18.30 uur in de Heilig Hartkerk. De Eucharistie wordt opgeluisterd door het kerkkoor.
- woensdag 10 december. Interdekenale bezinningsdag voor de priesters en diakens van de dekenaten Roermond, Weert en Thorn-Heythuysen ter voorbereiding op Kerstmis.
- zondag 14 december om 15.00 uur in de kerk van Maasniel. Er is op deze zondag een kerstmarkt op het betjesplein in Maasniel vanaf 13.45 uur. Rond 15.00 uur zal een koor van kinderen van de BS Neel in de kerk komen om kerstliedjes te zingen bij de kerststal.
- maandag 15 december. Kerkbestuursvergadering om 19.30 uur in het parochiecentrum in Maasniel.
- dinsdag 16 december om 19.30 uur in de Tomaskerk in samenwerking met Lifeteen. Viering van het sacrament van boete en verzoening met meerder priesters. Iedereen is uitgenodigd om iets van eten en/of drinken mee te nemen om het aansluitend aan de viering met elkaar te delen. U bent uiteraard van harte welkom, ook als u niet van plan bent om het sacrament van de biecht te ontvangen, omdat we dit sacrament als parochiegemeenschap vieren.
- woensdag 17 december. Kerstviering van de Lidwinavereniging. Vanaf 14.00 uur in het trefcentrum in Maasniel.
- zondag 21 december van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschappen van Geloof en Licht in de Tomaskerk en de Heilig Hartkerk.
- Viering in de maand december op Roncalli:
 - zaterdag 6 december om 15.30 uur in de grote zaal.
 - woensdag 10 december om 15.00 uur in de kapel.
 - zaterdag 20 december om 15.30 uur in de grote zaal.
 - woensdag 24 december om 15.30 uur in de grote zaal. Kerstviering.
- donderdag 1 januari 2015. Mis en nieuwjaarsreceptie voor al onze parochies in de Heilig Hartkerk om 11.30 uur. Aansluitend aan de Mis is er gelegenheid, onder het genot van een kopje koffie of een drankje, om elkaar een zelig Nieuwjaar te wensen.
- In alle vieringen op kerstavond en op eerste kerstdag houden we een deurcollecte, zoals ieder jaar, voor het onderhoud van onze parochiekerken.

Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

**De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

www.reijnenmonumenten.nl

Member of the Bloemgroup ☎ [046-4818178](tel:046-4818178)

BLOEM

ANNO 1983

BOETIEK

Nassastraat 66, Roermond
Bloem service Nummer

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185

Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht

Advent

Emmanuel, God- met- ons

*Kind van Bethlehem
Uit de hemel neergedaald
Samen verwachten we Hem.*

*Koning in eeuwigheid
U komt in onze tijd
Spreekt stil in onze strijd:*

*Kostbaar ben je,
Uniek, geliefd,
Speciaal en waardevol!*

*Zo spreekt de Heer
die jou geschapen heeft,
Wees niet bang,
Ik ben bij je,
Ik heb je Lief.*



Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in januari 2015.

Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 26 december 2014

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p

Doorgeven aan Pastoor ☎ 06.11332962