



St. Jozef
Leeuwen



Onze Lieve
Vrouw van
Altijddurende
Bijstand



De Goede
Herder
Hoogvonderen

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
23^e jaargang 12 Email: petervanvloedrop@home.nl december 2015

Broeders en zusters,

In deze Adventstijd gaan wij op weg naar Kerstmis. Wij vieren weer dat in de geboorte van het Kind van Bethlehem de menslievendheid van God is verschenen, zoals Paulus dit in een van zijn brieven schrijft. "Hij heeft ons gered, niet omdat wij iets goeds zouden hebben gedaan, maar alleen omdat Hij barmhartig is" (Tit. 3,4v.). Sinds zijn aantreden heeft Paus Franciscus alle nadruk gelegd op dit kernwoord uit de boodschap van Jezus: barmhartigheid. Geen gelegenheid laat hij voorbij gaan om de oproep van de Heer zelf te herhalen: "Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is" (Lc. 6,36).

Vanaf 8 december tot volgend jaar 20 november heeft hij zelfs een Bijzonder Heilig Jaar van Barmhartigheid uitgeroepen. Waarom deze nadruk? Waarom dit Heilig Jaar? Het traditionele godsgeloof heeft voor velen door maatschappelijke en kerkelijke omstandigheden haar aantrekkingskracht verloren. Wij maken een "godsverduistering" door. Maar menigeen raakt op zijn tocht door het leven het spoor bijster. De grote vragen van het bestaan blijven immers onbeantwoord; zeker op die momenten van nood en leed, wanneer deze zich in alle hevigheid aandienen. Men zoekt zijn toevlucht bij elkaar. Wij kunnen de warmte en de troost van goede medemensen niet missen. Maar leidt deze weg van meeleven en mededogen niet opnieuw naar God? In Jezus, de icoon van barmhartigheid, is ons dit voorgoed duidelijk geworden.

"Wie Mij ziet, ziet de Vader" (Joh. 14,9), zegt Hij. Wie Jezus mild en vergevend met mensen ziet omgaan, weet voortaan ook wie God is. Jezus vertelt de parabel van de barmhartige Samaritaan. Hij spreekt verder over de barmhartige Vader bij wie de verloren zoon altijd weer welkom is. Mensen die voor elkaar zorg dragen zijn als ongebroken glas. Zij laten iets doorschijnen van wie God is. Gods menslievendheid hervonden in mensen van barmhartigheid. Zoals in dit voorval uit het leven van de priester Abbé Pierre, die met de daklozen aan de oevers van de Seine in Parijs samenleefde. Een van deze clochards die de steun van Abbé Pierre had ondervonden, zei eens tot hem: "Als die God van u, Abbé, zo is als wat u voor ons doet, dan wil ik ook wel in Hem gaan geloven". Deze clochard had begrepen: wie als mens barmhartig leeft,



H. Hart van Jezus
't Veld



St. Laurentius
Maasniel



H. Tomas
Donderberg



Onze lieve Vrouw
van Goede Raad
en H. Jozef
Asenray

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela In noodgevallen ① 06.11332962
email: wilson_varela@hotmail.com
Kapelaan Alejandro Vergara ① 06.33507243
email: kap.alejandrovergara@gmail.com
Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond ① 0475.332837

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ①0475.329517 is geopend ma., wo, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, ①0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2
Zondag 11.30 uur
Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45
zondag 10.00 uur
di.wo.vr. 09.00 uur
iedere 1^e zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN
aansluitend activiteit voor alle tieners

H.Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

O.I.V. van Goede Raad en H. Jozef **Asenray** is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:	Rabobank	nr: NL 33 RABO 014.41.04.989
H.Hartkerk:	Bank misintenties	nr: NL 07 ING B00010.49.337
Missiecomité:	Rabobank	nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H. Hartkerk Geopend. U kunt een afspraak maken met een van onze priesters voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf 08.30 een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

begint op God te lijken.

Het Heilig Jaar van Barmhartigheid wil ons geloof in deze God versterken. Tevens wil deze bijzondere tijd ons oproepen om elkaar met deze "goddelijke" houding te bejegenen. Immers, "weest barmhartig, zoals Uw Vader barmhartig is". Dit woord van Jezus heeft niets aan geldingskracht verloren. Integendeel, misschien is deze uitdagende oproep in onze tijd meer dan ooit actueel. De huidige samenleving is vaak hard en kil. Wij lopen soms onverschillig aan elkaar voorbij; komen snel op voor onze eigen rechten. Wij hebben last van een kort lontje, exploderen bij het geringste dat ons tegenzit. Speelt een gebrek aan geduld en mildheid ons niet vaak parten? Barmhartigheid heeft alles te maken met die tedere welwillende band met elkaar; vooral met wie zwak is en noodlijdend. Dagelijks worden wij via de media geconfronteerd met schrijnende beelden van vluchtelingen; verdreven van huis en haard door het satanisch geweld van oorlog en strijd. Wij voelen ons bij deze berichten machteloos. Met alle kracht moet er naar wegen gezocht worden om tot effectieve hulp te komen.

De oproep tot barmhartigheid spoort ons aan ons hart te openen en ruimte te geven aan deze verschoppelingen. 3 Als geloofsgemeenschap mogen wij in elk geval niet ongevoelig blijven voor deze nood. Wij zijn het aan het appèl van de Heer verschuldigd. Hij ging ons voor. Hij belichaamde Gods barmhartigheid. Hij wees ons de weg naar de zorg en het mededogen met elkaar. Hij zocht de nabijheid van wie eenzaam en gekwetst waren. Een Kerk van en voor de armen, zoals die paus Franciscus voor ogen staat, zal ook in haar falen de tedere liefde van God blijven ervaren. In het geheim van de Kerstnacht mogen wij opnieuw dit geschenk van Gods goedheid in ontvangst gaan nemen.

Graag wens ik u een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Heilig Jaar van Barmhartigheid. "Want," zoals de schrijver Fjodor Dostojevski zegt: "De barmhartige liefde is een enorme kracht, de grootste die er is. Een grotere kan men zich niet indenken."

+ Franz Wiertz, Bisschop van Roermond

WIST U DAT:

- **Opening van het Heilig jaar van de Barmhartigheid in ons bisdom op zondag 13 december.** Op die zondag wordt om 15.00 uur op de door Rome voorgeschreven wijze in de Caroluskapel (Swalmerstraat 100) de bul van het Heilig Jaar gepresenteerd. Vervolgens trekken alle deelnemers in processie naar de kathedraal (Markt). Daar zal de bisschop de deur openen die voor dit jubeljaar als Heilige Deur is aangewezen. Daarna kunnen alle aanwezigen via die deur de kathedraal binnengaan, waar dan een vesperviering plaatsvindt. Alle priesters, diakens en parochianen uit heel Limburg zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Parochies ontvangen nog een uitnodiging om met vertegenwoordigers en andere belangstellenden aan deze viering deel te nemen. De zondag erna – 20 december – zullen in de andere kerken in het bisdom die daartoe zijn aangewezen de Heilige Deuren worden geopend. Dit betreft de Sint-

Servaasbasiliek en de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht, de Sacramentsbasiliek in Meerssen, de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Sittard en de Sint-Landricuskerk in Echt (bedevaartkerk van de heilige Edith Stein).

- **Onze Tomaskerk is een van de bijzondere biechtkerken in het jaar van de Barmhartigheid:**

Het bisdom Roermond kent tijdens het Heilig Jaar een aantal speciale biechtkerken. Deze kerken hebben regelmatig een biechtvader in de kerk en meerdere keren per jaar een speciale viering van boete en verzoening. Deze kerken zijn de Sint-Pancratiuskerk in Heerlen, de Sint-Gerlachuskerk in Houthem, de Sint-Martinuskerk in Maastricht (Wyck), de H. Johannes de Doperkerk in Meterik (waar de Poolse parochie in ons bisdom gevestigd is), de H. Tomaskerk in Roermond, de kapel van Genooi in Venlo, de Sint-Jozefkapel in Smakt (Venray), de basiliek van de heiligen Wiro, Plechelmus en Otger in Sint-Odiliënberg, de grafkerk van de heilige Arnold Janssen in Steyl, de Sint-Amelbergabasiliek in Susteren, de abdij Sint-Benedictusberg in Vaals en de Sint-Gerarduskerk van Klooster Wittem.

- **Missionarissen van de Barmhartigheid worden uitgezonden door de Paus:**

De paus heeft dit jaar aangekondigd dat hij "missionarissen van barmhartigheid" naar de gelovigen zal zenden. Deze priesters zal hij de volmacht geven om zonden te vergeven waarvan de absolutie normaliter is voorbehouden aan de Heilige Stoel. Zij zullen "levende tekenen zijn van de bereidheid van de Vader om allen te verwelkomen die op zoek zijn naar vergeving". In ons bisdom zijn 5 priesters gevraagd om dit bijzonder werk te doen, onder wie pastoor Wilson Varela, en zij zullen door de Paus worden uitgezonden op Aswoensdag 10 februari 2016.

Kerstmis...

De warmte weert de
kou,
het licht weert het
duister,
ik sta stil
en luister
in deze stille,
heilige nacht
en wacht...
op vrede



WAT ER TE DOEN STAAT

- zondag 29 november. Viering van het Heilig Vormsel door Mgr. Frans Wiertz in de Heilig Hartkerk.
- dinsdag 1 december om 19.30 uur in de Heilig Hartkerk. Bijeenkomst van de Christoffelgroep met een lezing verzorgd door de zusters Dominicanessen uit Nashville.
- woensdag 2 december. Interdekenale Bezinningsmiddag om 14.30 uur in de Foyer de Charité in Thorn.
- zondag 6 december. Lifeteenmis in de Tomaskerk om 10.00 uur met aansluitende activiteit voor tieners en jongeren.
- maandag 7 december om 18.30 uur in de Heilig Hartkerk. Viering van het Hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van Maria, patroonsfeest van ons bisdom.
- zondag 13 december om 15.00 uur in het bisdom van Roermond. Opening van het Heilig jaar van de Barmhartigheid. (voor meer informatie zie: Wist u dat)
- maandag 14 december om 20.00 uur in de Heilig Hartkerk. Tweede ouderavond voorde Eerste Communie 2016.
- dinsdag 15 december om 14.00 uur in de Duup in Asenray. Kerstviering met de ouderenvereniging van Asenray.
- dinsdag 15 december om 19.30 uur in de Tomaskerk. Boeteviering voor al onze parochianen om ons voor te bereiden op het Kerstfeest. Men mag iets van eten of drinken meenemen om het met elkaar te delen na afloop van de viering.
- woensdag 16 december om 14.00 uur in het trefcentrum in Maasniel. Kerstviering met de Lidwinavereniging.
- zondag 20 december om 10.00 uur in de Tomaskerk. Viering van de Eucharistie met onze hulpbisschop Mgr. Everard de Jong t.g.v. het 40 jarige bestaan van de Tomaskerk. Iedereen is van harte welkom.
- zondag 20 december van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschappen van Geloof en Licht de Hartsvrienden in de Heilig Hartkerk en de Palster in de Tomaskerk.
- vieringen in de maand december op Roncalli:
 - zaterdag 5 december om 15.30 uur in de grote zaal.
 - woensdag 9 december om 15.00 uur in de kapel.
 - zaterdag 19 december om 15.30 uur in de grote zaal.
 - donderdag 24 december om 15.00 uur in de kapel. Kerstviering.

Gedoopt

H.Laurentiuskerk

Nina Swaans 22-11-2015

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad en de H Josef in Asenray

Jasmijn Boontje 15-11-2015



Hartelijk gefeliciteerd

Overleden

H.Hartkerk

Ans van Stuivenberg- Mater 78jr

Laurentiuskerk

Netty Ruefli – Bastiaans 99 jr.

Co Moberts van der Krogt 96 jr.



Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

KERSTVIERINGEN

24 DECEMBER KERSTAVOND

18.00 uur Maasniel
(Gezinsviering)
20.00 uur Tomaskerk
20.00 uur Asenray
22.00 uur Heilig Hart

25 DECEMBER 1e KERSTDAG

10.00 uur Tomaskerk
11.30 uur Maasniel
11.30 uur Heilig Hart

26 DECEMBER 2e KERSTDAG

11.30 uur H. Hart

27 DECEMBER FEEST VAN DE H. FAMILIE

10.00 uur
Tomaskerk
11.30 uur
Maasniel

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in januari 2016.

Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 26 december 2015

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p

Doorgeven aan Pastoor ☎ 06.11332962

KERST-IN

50 jaar

Roermond 1965 - 2015

Op de tweede Kerstdag vindt dit jaar voor de 50e keer de kerstviering in Roermond plaats. Deze viering is bestemd voor alleenstaanden, invaliden, gehandicapten, zieken en ouderen. Een dag om elkaar te ontmoeten in een aangename sfeer. Het gezellige samenzijn vindt plaats in de aula van het Citaverde college, Jagerstraat 6 te Roermond:

9.00 uur Ontvangst gasten

9.30 uur Eucharistieviering waarin pater Paul Schreur en Gerard Sars zullen voorgaan. De dienst zal worden opgeluisterd door De Leeuwer Cantorij, o.l.v. dhr. Thijs Hannen.

10.30 uur Kerstontbijt

Vanaf 11.00 uur Muzikaal programma door de Nachsraven

o.l.v. W. van Melick, Ties Beeren en zoon Sef, Mieke Berden en Frits Roumen.

13.30 uur Warme kerstlunch

16.00 uur Sluiting

Deelname is gratis.

Wilt u hieraan deelnemen, vul dan de deelnamekaart in. **S.v.p. vóór 14 december a.s.** inleveren bij het contactadres in uw wijk:

deelnamekaart 

Naam _____

Adres _____

postcode _____ Woonplaats _____

Telefoon _____ Aantal personen _____

Mw. van Kampen, Bredeweg 384, 6042 GK Roermond

Mw. Gerits, Vondelstraat 34, 6043 CB Roermond

Jongeren centrum de Terp, Gerrit Verhoevenstraat 14, 6043 EW Roermond

Past. Wilson Varela, Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond

Dhr. M. Werson, Kapelaan Sarsstraat 27, 6043 CG Roermond

Dhr. S.J. Lamers, Thorbeckestraat 16, 6042 CR Roermond

Zang

Datum	Liturgie	H. Tomas 10.00 uur
5/6 dec	2 ^{de} zondag van de Advent B	Lifeteenband
12/13 dec	3 ^{de} zondag van de Advent B	Sing4U
15 dec (di)	Boeteviering	19.30 uur Lifeteenband
19/20 dec	4 ^{de} zondag van de Advent B	Volkszang olv Marc Demandt
24 dec (wo)	Kerstavond	20.00 uur Cool
25 dec (do)	Eerste kerstdag	Hetty Gommans
26 dec(zat)	Tweede kerstdag	Geen viering
27 dec	Feest van de Heilige Familie	Grace

Datum	Liturgie	H. Hart 11.30 uur
5/6 dec	2 ^{de} zondag van de Advent B	Grace
12/13 dec	3 ^{de} zondag van de Advent B	Kerkkoor
15 dec (di)	Boeteviering H. Tomaskerk	
19/20 dec	4 ^{de} zondag van de Advent B	Kerkkoor
24 dec (wo)	Kerstavond	22.00 uur Kerkkoren Heilig Hart en Maasniel
25 dec (do)	Eerste kerstdag	Kerkkoor
26 dec(zat)	Tweede kerstdag	11.30 uur Lifeteenband

Datum	Liturgie	H. Laurentius 18.00 uur
5/6 dec	2 ^{de} zondag van de Advent B	Dames en Herenkoor
12/13 dec	3 ^{de} zondag van de Advent B	Gospelsonggroep
15 dec (di)	Boeteviering H. Tomaskerk	
19/20 dec	4 ^{de} zondag van de Advent B	Dames en Herenkoor
24 dec (wo)	Kerstavond	Gezinsmis Kerst om 18.00 uur



Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

**De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

www.reijnenmonumenten.nl

Member of the Bloemgroup ☎ [046-4818178](tel:046-4818178)

BLOEM

ANNO 1983

BOETIEK

Nassastraat 66, Roermond
Bloem service Nummer

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185



Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht

IN EINE SJTAL....

In eine sjtal in Betlehem,
de gróndj mit sjtreuj bekleid
loog ein kiendje in ein kribbe
in werme deuk gedreijd.

Dun bie j zien mam en pap,
Maria en Jozef geknield
herders en drie keuninge
allemaol van 't kiendje beziend.

Eine os, 'ne aezel en get sjäöp
deeje 't kiendj verwerme
blooze de aosem euver hem haer
óm 't taegge kaaj te besjerme.

Hoog baove het sjtelke in de dónkere nach
dao sjtraolde ein zilvere sjter
heel zaach klónk ein ingelekoor
't kwaam van heel ver.

Het pas gebaore kiendje waas neet geweun
zo is door de eeuwe haer bewaerd
van al waat laef, greujd en bleujd
is Hae keuning van hemel en aerd.

Toos Benjamin