



H.Hart van Jezus
† Veld



St. Laurentius
Maasniel



H.Tomas
Donderberg

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
22^e jaargang 2 Email: petervanvlodrop@home.nl Februari 2014

Beste parochianen,



St. Jozef

Afgelopen november heeft onze paus Franciscus een Apostolische Exhortatie uitgegeven. Dit document was het resultaat van de Bisschoppensynode over de Nieuwe Evangelisatie die het jaar daarvoor in Rome had plaatsgevonden. De naam van dit pauselijke schrijven is *Evangelii Gaudium*, wat betekent: De Vreugde van het Evangelie. Ik zou jullie graag willen uitnodigen om deze brief van de Paus te lezen vanwege zijn groot belang voor de toekomst van de kerk; toekomst die afhankelijk is van onze inzet vandaag. Daarom heb ik in het voorwoord van het parochienieuws van deze maand een paar teksten opgenomen uit de inleiding op deze Apostolische Exhortatie.



Onze Lieve
Vrouw van
Altijdurende
Bijstand

EVANGELII GAUDIUM

1. De **VREUGDE VAN HET EVANGELIE** vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de zonde, het verdriet, de innerlijke leegte, het isolement. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren. In deze exhortatie wil ik mij richten tot de Christengelovigen om hen uit te nodigen tot een nieuwe fase in de evangelisatie die door deze vreugde wordt gekenmerkt, en wegen wijzen voor de tocht van de Kerk in de komende jaren.

2. Ik nodig iedere Christen uit, waar hij ook is en in welke situatie hij zich ook bevindt, vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of minstens de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten, Hem elke dag onophoudelijk te zoeken. Er is geen reden waarom iemand kan denken dat deze uitnodiging niet voor hem is, omdat "niemand is uitgesloten van de vreugde die door de Heer is gebracht".

3. Het Evangelie, waar het kruis van Christus roemrijk straalt, nodigt met aandrang uit tot vreugde. Enkele voorbeelden zijn voldoende: "Verheug u" is de groet van de engel tot Maria (Lc. 1, 28). Het bezoek van Maria aan Elisabeth maakt dat Johannes van vreugde opspringt in de schoot



De
Goede
Herder

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela Nassaustraat 90 6043 ED

☎0475 332837

In noodgevallen ☎06.11332962

of email wilson_varela@hotmail.com

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎0475.329517 is geopend ma., di., do, vr. Tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties of andere vragen Kan men ook terecht op de pastorie (nassaustraat 90, ☎0475.332837) Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2

Zondag 11.30 uur

Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45

zondag 10.00 uur

di.wo.vr. 09.00 uur

2^e en 4^e zondag 17.45 uur LIFE-TEEN

Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost: Rabobank nr 14.41.04.989

H.Hartkerk: Postgiro nr: 10.49.337

Missiecomité: Rabobank nr: 13.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieoermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

edere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk Geopend. U kunt met de priester (voor het geval deze er niet Zou zijn.) voor alle zekerheid een afspraak maken voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf half negen een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

van zijn moeder 2 . In haar lied verkondigt Maria: “Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder” (Lc. 1, 47). Wanneer Jezus zijn dienstwerk begint, roept Johannes uit: “Zo nu is mijn vreugde en ze is volkomen” (Joh. 3, 29). Jezus zelf “jubelde het uit, vervuld van de Heilige Geest” (Lc. 10, 21). Zijn boodschap is een bron van vreugde: “Dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden” (Joh. 15, 11). Onze christelijke vreugde ontspringt uit de bron van zijn overstromend hart.

4. Er zijn Christenen die een levensstijl van een Veertigdagentijd zonder Pasen lijken te hebben. Ik erken echter dat men niet in alle, soms zeer moeilijke fases en omstandigheden van het leven op dezelfde wijze vreugde beleeft. Zij past zich aan en verandert en blijft altijd als een straal licht die voortkomt uit de persoonlijke zekerheid boven alles oneindig bemind te worden. Ik begrijp de mensen die neigen tot droefheid door de grote moeilijkheden die zij moeten lijden, maar beetje bij beetje moet men het toelaten dat de vreugde van het geloof begint te ontwaken, zoals een geheim, maar vast vertrouwen, ook te midden van de ergste nood: “Geluk bleef verre van mij, wat welstand is wist ik niet meer ... Ik prent mij desondanks in - dat geeft mij hoop -: Zonder einde is Jahwe’s genade, onuitputtelijk is zijn erbarmen. Uw grote trouw is iedere morgen weer nieuw. ... Goed is het, in stilte, op redding van Jahwe te wachten” (Klaagl. 3, 17.21-23.26).

5. De verleiding verschijnt herhaaldelijk in de vorm van uitvluchten en bezwaren, alsof er talloze voorwaarden zouden moeten zijn, opdat vreugde mogelijk is. Dit gebeurt, omdat “de technologische maatschappij de mogelijkheden van genot heeft kunnen vermenigvuldigen, maar zij er moeilijk in slaagt vreugde te verschaffen”. Ik kan zeggen dat de mooiste en meest spontane vreugde die ik in de loop van mijn leven heb gezien, die van zeer arme mensen is die weinig hebben om zich aan vast te klampen.

6. Alleen dankzij deze ontmoeting - of hernieuwde ontmoeting - met de liefde van God, die verandert in gelukkige vriendschap, worden wij bevrijd van ons geïsoleerd bewustzijn en het op onszelf betrokken zijn. Het lukt ons ten volle menselijk te zijn, wanneer wij meer dan menselijk zijn, wanneer wij God toestaan ons boven onszelf uit te tillen, omdat wij ons meest ware wezen te bereiken. Daar ligt de bron van de evangeliserende activiteit. Immers, als iemand deze liefde die hem de zin van het leven teruggeeft, heeft opgenomen, hoe kan hij dan het verlangen bedwingen om het anderen mee te delen?

Deze laatste zin van de inleiding: “Hoe kan hij het verlangen bedwingen om het anderen mee te delen?” is voor mij nogmaals een oproep om u uit te nodigen voor de catechese, voor jongeren en volwassenen, die we deze week in onze parochies begonnen zijn. Ik hoop dat u tijd maakt om een paar keer te komen luisteren naar deze ervaring die mijn leven veranderd heeft en mij, bijna 15 jaar geleden, naar Nederland bracht, zoals de Paus schrijft, omdat ik het verlangen niet kon bedwingen om deze Blijde Boodschap met anderen te delen.

Iedereen is welkom, op dinsdag en donderdag, van 20.00 tot 21.00 in de ontmoetingsruimte van de Heilig Hartkerk.

Overleden

H.Hartkerk

Piërré Kessels 14-01-2014 73 Jr.

Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.



Gedoopt

H.Hartkerk

Jill Burhenne 26-01-2014

St Laurentiuskerk

Femm Lechner 12-01-2014

O. L. v. van Goede Raad en H. Jozef te Asenray.

Rowin Schwikart 18-01-2014

Senna Schwikart 18-01-2014

Juul Hermans 18-01-2014

Daan Berden 18-01-2014



Hartelijk gefeliciteerd

WAT ER TE DOEN STAAT

- iedere dinsdag en donderdag om 20.00 uur. Geloofsverdieping catechese voor iedereen in de ontmoetingsruimte van de Heilig Hartkerk.
- zaterdag 8 februari. Voetbedevaart naar de Fatimakapel in Herkenbosch. We beginnen om 08.00 uur in de Tomaskerk.
- zondag 16 februari om 11.00 uur in Melick. Installatie van de nieuwe pastoor van de Roerstreek, pastoor Jos L'Ortye.
- zondag 16 februari van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschappen van Geloof en Licht in de Tomaskerk en de Heilig Hartkerk.
- dinsdag 11 maart om 19.30 uur in de Heilig Hartkerk. Bijeenkomst van de Christoffelgroep.
- Viering in de maand januari op Roncalli op woensdag om 15.00 uur: 5 februari en 19 februari.
- Lifeteen in de Tomaskerk in de komende drie maanden:
2 februari Mis & activiteit. 10.00 uur tot 12.00 uur.
2 maart Mis. 10.00 uur. (geen extra activiteit ivm de carnaval)
6 april Mis & activiteit. 10.00 uur tot 12.00 uur.

WIST U DAT:

- de website van onze parochie vernieuwd is! Surf eens een keer naar www.paroquieroermond-oost.nl
- we een catechese, om het geloof te verdiepen, begonnen zijn in onze parochies. Iedereen is welkom. De bijeenkomsten zijn op dinsdag en donderdag om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Heilig Hartkerk.
- ouders van kinderen van groep 8 en ouder hun kinderen mogen opgeven voor het ontvangen van het Heilig Vuurmsel dit jaar in onze parochie.

De aanmelding kan gemaild worden naar pastoor of per brief naar de pastorie of parochiecentrum verzonden worden. Op maandag 24 februari om 20.00 uur houden we onze eerste ouderavond in de Tomaskerk om informatie te geven aan de ouders.

- de vieringen en activiteiten van Lifeteen naar de zondagochtend zijn verzet? Vanaf februari vieren we één keer per maand, de eerste zondag van de maand, de Ochtendmis van 10.00 uur in de Tomaskerk met de Lifeteen band en met een actieve medewerking van detieners en jongeren van onze parochie, samen met de rest van de parochie. Aansluitend aan de Mis, van 11.00 tot 12.00, terwijl de ouders koffie kunnen blijven drinken in de ontmoetingsruimte van de Tomaskerk, houden we een activiteit voor de tieners en jongeren in een zaal van de Donderie (naast de kerk). Kom vieren en neem jouw kinderen mee!
- we op zoek zijn naar sponsors, zowel mensen als bedrijven, die ons willen helpen om de vernieuwing van het dak van de Tomaskerk te kunnen bekostigen? We hopen dit jaar, via verschillende nog te organiseren acties en via sponsoring, het geld bij elkaar te krijgen voor dit project om het behoud van de Tomaskerk in de Donderberg te kunnen waarborgen. Als u een bijdrage wil leveren, of als u mensen of bedrijven kent die dat misschien
- er in januari een nieuw woon- en zorgcomplex geïnaugureerd is in het Veld, op de plek waar de OLVAB kerk ongeveer 50 jaar gestaan heeft. De eerste steen van de kerk, gelegd door Mgr. Lemmens bij het begin van de bouw van de kerk op 29 juni 1952, heeft nu een plaats gekregen bij de ingang van het wooncomplex als herinnering aan de voorgeschiedenis van deze bijzondere plek, en het wooncomplex heeft ook een bijzondere naam gekregen, Het Breukershuys, naar de naam van de bouwpastoor van de OLVAB kerk.
- we op zoek zijn naar mannelijke vrijwilligers die ons één per maand willen helpen, op de derde zaterdag van de maand, om oud-papier op te halen samen met een aantal vrijwilligers die dit al jaren doen. Dit is een van bronnen van inkomsten voor de parochie. Misschien kan iemand van jullie één ochtend per maand geven aan de kerk. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met dhr. Ton Tomas 0626747366.

Zang

Datum	Liturgie	H. Laurentius 18.00 uur
Zaterdag 1 febr.	3 ^{de} zondag DHJ A	Dames en Heren koor
Zaterdag 8 febr.	Opdracht v d Heer. Maria Lichtmis	Gospelsonggroep
5 ^{de} zondag DHJ A	Zaterdag 15 febr.	Dames en Heren koor
6 ^{de} zondag DHJ A	Zaterdag 22 febr.	Gezinsmis

Zang

Datum	Liturgie	Tomaskerk 10.00 uur	H. Hart 11.30
2 februari	Opdracht van de Heer. Maria Lichtmis	Cool	Kerkkoor
9 februari	5 ^{de} zondag DHJ A	Grace	Kerkkoor
16 februari	6 ^{de} zondag DHJ A	Taizé ensemble	Kerkkoor
23 februari	7 ^{de} zondag DHJ A	Sing 4U	Hetty Gommans

NIEUWS VAN DE BOEKENTAFEL

Vorige maand is de boekentafel officieel van start gegaan, niet geheel zonder kleerscheuren. In de drukte rond het uitdelen van de huiszegen raakte de tafel enigszins ondergesneeuwd. Ook was er nogal wat commotie omdat het principe van de boekentafel nog niet bij iedereen bekend is. In vergelijking met de reguliere leestafel, waarop u allerhande lectuur aantreft die gratis wordt uitgeleend, functioneert de boekentafel toch net even anders. De hierop uitge-stalde lectuur is eigendom van het Carolushuis en kan tegen kostprijs worden meegenomen.

De opbrengst wordt afgedragen aan het Carolushuis, waar ook de restbestanden worden geretourneerd. Hiermee zijn - zo hopen wij - alle denkbare misverstanden uit de weg geruimd. Nu de drukte rond de jaarwisseling is overgewaaid, maken wij een rustige doorstart met het maandelijks ritme van de boekpresentaties. Daarnaast willen wij, vanaf onze vaste rubriek in het 'Parochienieuws', telkens één boek eruit lichten en in de schijnwerper plaatsen, zogezegd als 'leestip van de maand'. Naast de Bijbel - die wij doorlopend van harte bij u aanbevelen - is er vrijwel geen ander boek dat het zozeer verdient deze rij te openen als het onderstaande. Wij hopen dat met deze korte bespreking uw leeshonger wordt gewekt en dat u van dit boek even enthousiast zult raken als wij het zijn. Duik erin en laat dit juweel zelf tot u spreken! Wij wensen u veel genoeglijke leesuur en horen graag van u terug wat u er zelf van vindt.

Marianne en Petra

Leestip van de maand: 'De navolging van Christus', geschreven door Thomas à Kempis. Dit geschrift is - na de Bijbel - het meest verkochte boek ter wereld en daarmee, onder alle boeken die geheel uit de pen van één persoon zijn gevloeid, de enige echte bestseller ooit. Het werd geschreven vóór de uitvinding van de boekdrukkunst en zou dus gemakkelijk in vergetelheid kunnen zijn geraakt. Toch heeft het een ware zegetocht gemaakt over de aardbol en doorheen alle tijden. Thomas zelf zou dit nooit hebben durven dromen. Ontelbare lezers van overal hebben er, tot op heden, troost en bemoediging uit geput. Een stokoud geschrift dat de 'tand des tijds' ongeschonden heeft doorstaan en nog niets aan kracht heeft ingeboet.

OVER DE SCHRIJVER:

Thomas Hemerken (1380-1471) werd geboren in Kempen bij Krefeld, in de regio Nederrijn. Na een Godgewijd leven bereikte hij de - zeker voor toen - uiterst krasse leeftijd van 91 jaar. In 1394 verliet hij als 14-jarige de smidse van zijn ouders om onderwijs te gaan volgen in de kapittelschool te Deventer. Hier maakte hij kennis met de stroming 'Moderne Devotie': een toenmalige vernieuwingsbeweging binnen de Kerk, die pleitte voor een innige persoonlijke relatie van de gelovige met Christus. Rond 1400 meldde hij zich aan bij het Augustijnen-klooster 'Sint Agnietenberg' nabij Zwolle, waar hem in 1424 de functie 'novicenmeester' werd toebedeeld: hij werd belast met de begeleiding van nieuwe kloosterlingen. Voor deze jonge mensen schreef hij een serie traktaten: leergangen van korte teksten met raadgevingen. Hij verdiepte zich in geestelijke lectuur en vergaarde spreuken 'zoals bijen honing vergaren'. Dit bijeenbrengen van fragmenten uit diverse bronnen (de Heilige Schrift, werken van de Kerkvaders en eigen overwegingen) was destijds heel gebruikelijk bij de Moderne Devoten.



"Katholiek.jouwweb.nl"

Een mede-parochiaan heeft een interessante website opgezet. Hierin geeft hij op een heldere manier weer wat hem beweegt om christen te zijn, en gaat hij in op een aantal verhalen die de ronde doen over onze kerk. Tegen sommige wilde verhalen valt veel in te brengen, katholieken (en anderen) daarover beter geïnformeerd zijn.

De website heet: <http://katholiek.jouwweb.nl/> Het is de moeite waard om deze site te bekijken.

Voetbedevaart naar de Fatimakapel in Herkenbosch

In het gehuchtje 'Oppe Wiengard' nabij Herkenbosch ligt de bidkapel 'OLV van Fatima'. Deze bescheiden regionale bedevaartplek begon in 1948 met het wegkapelletje 'OLV van de Wijngaard' hier rechts in de afbeelding.

Bewoners van de Wijngaardstraat bouwden het uit dank voor behoud in oorlogstijd. Een priester met emeritaat, woonachtig in dit gehuchtje, liet er enkele jaren later een bidkapel bij bouwen. Deze werd toegewijd aan O.L.V. van Fatima, wiens verering in die tijd sterk verband hield met het oorlogsverleden en met de dreiging van



'de koude oorlog'. **Op 8 februari as** ondernemen we een voetbedevaart naar deze bedevaartplek. Hiervoor vertrekken we om 8:00 uur vanaf de HTomaskerk op de Donderberg. Kies voor deze tocht een paar stevige wandelschoenen.

Om 11:30 uur verwachten we op onze bestemming aan te komen en er Eucharistie te vieren. Nadien gebruiken we naar believen de maaltijd in een nabij gelegen restaurant. Van harte uitgenodigd!

Opgave: M Baeten tel: 06-44838448 / mail: baetenmhm@live.nl

Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

**De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

www.reijnenmonumenten.nl

Member of the Bloemgroup [Tel.046-4818178](tel:046-4818178)

**Euro
Florist**

"Hermien"

voor graf en bruidswerk al 25 Jaar
Nassastraat 66 tel / fax 0475-316824

Iedere dag geopend en zondags van 12.00 t/m 16.00 uur.
Ook leuke kado's voor het ziekenhuis en Games Workchop

Gedicht

'Windstilte

*Ik voel mij opgenomen in Uw wijde stilt
Ik voel mij overschaduwd door Uw hand
En uit mijn hart wijkt alle bitterheid en kilte
Hier is het goed— mijn boot meert aan Uw strand
En alle stormen, die ik ben doorgevaren
En alle golven, dreigend, huizenhoog,
Gij bracht mij met één handwenk tot bedaren
en met een blik uit het almachtig oog.
Nu wacht ik Uw bevel, weer uit te varen.
Wanneer? Waarheen? 't Is goed, want Gij bepaalt;
Ik blijf gespannen naar de verte staren
Waar de einder eeuwig zonlicht straalt.*

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in Maart 2014.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 28 Februari 2014

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Mw. Baeten ☎ 06.44838448