



H. Hart van Jezus
† Veld



St. Laurentius
Maasniel



H. Tomas
Donderberg

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
23^e jaargang 2 Email: petervanvlodrop@home.nl februari 2015

Over twee weken beginnen we opnieuw de Veertigdagentijd om ons voor te bereiden op het Paasfeest. Daarom deel ik deze maand met jullie een stukje tekst genomen uit de boodschap van Paus Franciscus voor de vastentijd 2015.



St. Jozef

De tekst staat in het Engels omdat de Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar is.

“Where is your brother?” (Gen. 4, 9) – Parishes and Communities



Onze Lieve
Vrouw van
Altijd durende
Bijstand

In order to receive what God gives us and to make it bear abundant fruit, we need to press beyond the boundaries of the visible Church in two ways.

In the first place, by uniting ourselves in prayer with the Church in heaven. The prayers of the Church on earth establish a communion of mutual service and goodness which reaches up into the sight of God. Together with the saints who have found their fulfillment in God, we form part of that communion in which indifference is conquered by love. The Church in heaven is not triumphant because she has turned her back on the sufferings of the world and rejoices in splendid isolation. Rather, the saints already joyfully contemplate the fact that, through Jesus' death and resurrection, they have triumphed once and for all over indifference, hardness of heart and hatred. Until this victory of love penetrates the whole world, the saints continue to accompany us on our pilgrim way. Saint Therese of Lisieux, a Doctor of the Church, expressed her conviction that the joy in heaven for the victory of crucified love remains incomplete as long as there is still a single man or woman on earth who suffers and cries out in pain: “I trust fully that I shall not remain idle in heaven; my desire is to continue to work for the Church and for souls”.

We share in the merits and joy of the saints, even as they share in our struggles and our longing for peace and reconciliation. Their joy in the victory of the Risen Christ gives us strength as we strive to overcome our indifference and hardness of heart.



De
Goede
Herder

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela In noodgevallen ☎ 06.11332962

email: wilson_varela@hotmail.com

Kapelaan Alejandro Vergara

☎ 06.33507243

email: kap.alejandrovergara@gmail.com

Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond ☎ 0475.332837

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎0475.329517 is geopend ma., wo, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, ☎0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2

Zondag 11.30 uur

Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45

zondag 10.00 uur

di.wo.vr. 09.00 uur

iedere 1^e zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN aansluitend activiteit voor alle tieners

Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:

Rabobank

nr: NL 33 RABO 014.41.04.989

H.Hartkerk:

Bank misintenties

nr: NL 07 ING B00010.49.337

Missiecomité:

Rabobank

nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

edere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk Geopend. U kunt met de priester (voor het geval deze er niet Zou zijn.) voor alle zekerheid een afspraak maken voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf half negen een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

In the second place, every Christian community is called to go out of itself and to be engaged in the life of the greater society of which it is a part, especially with the poor and those who are far away. The Church is missionary by her very nature; she is not self-enclosed but sent out to every nation and people.

Her mission is to bear patient witness to the One who desires to draw all creation and every man and woman to the Father. Her mission is to bring to all a love which cannot remain silent. The Church follows Jesus Christ along the paths that lead to every man and woman, to the very ends of the earth. In each of our neighbors, then, we must see a brother or sister for whom Christ died and rose again. What we ourselves have received, we have received for them as well. Similarly, all that our brothers and sisters possess is a gift for the Church and for all humanity.

Dear brothers and sisters, how greatly I desire that all those places where the Church is present, especially our parishes and our communities, may become islands of mercy in the midst of the sea of indifference!

De rest van de tekst vind u op de website van onze parochies:

www.parochieoermond-oost.nl

WAT ER TE DOEN STAAT

- zondag 1 februari om 10.00 uur in de Tomaskerk. H. Mis van Lifeteen voor de tieners en jongeren met aansluitende activiteit in het Honk in Maasniel tot 12.30 uur.
- maandag 2 februari. Feest van Maria Lichtmis in de Heilig Hartkerk om 18.30 uur met de aanwezigheid van mgr. De Jong als hoofdcelebrant en met de gemeenschappen van Geloof en Licht van de stad Roermond. Iedereen is van harte welkom.
- zaterdag 7 februari. Carnavalsmis in Maasniel om 18.00 uur in samenwerking de carnavalsverenigingen van Neel en Leeuwen.
- maandag 9 februari. Vergadering van Diocesane Pastorale Raad.
- zondag 15 februari. Moezemis met de carnavalsvereniging de Veldjmuus in de Heilig Hartkerk. Op deze zondag vieren we de H. Mis op een afwijkende tijd, namelijk: om 11.11 uur.
- zondag 15 februari van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschappen van Geloof en Licht: de Palster in de Tomaskerk en de Hartsvrienden in de Heilig Hartkerk.
- woensdag 18 februari. Op deze dag vieren we Aswoensdag en het begin van de veertigdagentijd. **Hierbij de Mistijden:**
9.00 uur in de Tomaskerk en 14.15 uur op Roncalli
19.00 uur in Maasniel en ook 19.00 uur in Asenray
- zaterdag 21 februari. H. Mis in het Spaans in de parochie van het Heilig Hart in Heerlen (Schandelen) om 13.00 uur.
- zaterdag 7 maart. Voetbedevaart in de Meinweg. Nadere informatie volgt in de Mismededelingen van deze maand.

Gedoopt

H. Tomaskerk

Lene Jansen

11-01-2015



Hartelijk gefeliciteerd

Getrouwd

H. Laurentiuskerk

Maurits Deckers & Erika Mackeviciute

03-01-2015



Overleden

H. Laurentiuskerk

Truus Schnell Evers	04-01-2015	77Jr.
Muguet Theelen	09-01-2015	47 Jr.
Riet Seuntjens Panken	12-01-2015	82 Jr.
Stien Theunissen	22-01-2015	92 Jr.
Wim Naus	27-01-2015	81 Jr.



WAT ER TE DOEN STAAT vervolg

- Viering in de maand februari op Roncalli:
woensdag 4 februari om 15.00 uur in de kapel.
zaterdag 14 februari om 15.30 uur in de grote zaal.
woensdag 18 februari om 14.15 uur in de grote zaal. Aswoensdag.
zaterdag 28 februari om 15.30 uur in de grote zaal.
- zaterdag 28 februari om 18.00 uur in de kerk van Maasniel. Gezinsmis:
Overdracht van het kruis.

Zang

Datum	Liturgie	H. Tomas 10.00 uur
1 febr	4 ^{de} zondag DHJ B	Lifeteenband
8 febr	5 ^{de} zondag DHJ B	Bidden vaders
15 febr	6 ^{de} zondag DHJ B	Cool
18 febr	Aswoensdag 09.00 uur	--
22 febr	1 ^{ste} zondag Veertigdagentijd B	Grace

Datum	Liturgie	H. Hart 11.30 uur
1 febr	4 ^{de} zondag DHJ B	Kerkkoor
8 febr	5 ^{de} zondag DHJ B	Taizé ensemble
15 febr	6 ^{de} zondag DHJ B	Moezemis 11.11 uur
18 febr	Aswoensdag	--
22 febr	1 ^{ste} zondag Veertigdagentijd B	Kerkkoor



Zondag 15 februari a.s. om 11.11 uur in de H. Hartkerk is er weer de "jaarlijkse Carnavals "Moeze- Mis" met o.a. de Prins en zijn gevolg van de Carnavalsvereniging "De Veldjmuus". Het wordt weer een unieke H. Mis in "onze Kathedraal van het Veld". Wij hopen dan ook dat heel veel mensen, jong én oud, wel of niet verkleed, bij deze mooie viering aanwezig zullen zijn.

WIST U DAT:

Deze keer een korte uitleg over de betekenis van drie belangrijke begrippen van de Vastentijd die aanstaande is:

- **40 dagen:** De periode vanaf Aswoensdag (18 februari 2015) tot Pasen (5 april 2015) omvat zes weken en vier dagen, tezamen dus welgeteld 46 dagen. Maar omdat op zondagen niet wordt gevast, blijven er tot Pasen 40 werkelijke vastendagen over. Dat de Paasvasten een tijdsduur van veertig dagen heeft gekregen, gaat terug op de symbolische betekenis van het getal veertig. Het is een heilig getal in de joodse en christelijke traditie.

Joodse traditie:

Veertig jaar zwierf het volk Israël door de woestijn op zijn tocht naar het beloofde Land. Veertig dagen verbleef Mozes op de berg, toen hij de Wet in tien geboden van God ontving. De profeet Elia ondernam een tocht van veertig dagen naar de berg, waarop God hem zou verschijnen.

Naar Jezus' voorbeeld:

Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten en bidden voor te bereiden op zijn zending onder de mensen. Hij leefde veertig

dagen onthecht, zodat Hij zich helemaal kon openstellen voor de kracht van God en de boodschap van Gods liefde. Van die onthechting maakte de duivel gebruik om Jezus te verleiden, maar Jezus weerstond iedere verlokking en werd de bekeerde, 'de heilige Gods' die met gezag preekte (Lucas 4, 1-33). Naar Jezus' terugtrekking in de woestijn is de veertigdagentijd voor Pasen gemodelleerd.

- **Aswoensdag**: Het askruisje herinnert christenen eraan dat alles op aarde uiteindelijk tot stof en as zal vergaan. Het roept de gelovigen op meer oog te krijgen voor het wezenlijke in zijn of haar leven: verbetering van de relatie met God en met de medemensen. De liturgie van Aswoensdag als begin van de Vastentijd is vermoedelijk in het Westen ingevoerd tijdens het pontificaat van paus Gregorius de Grote (begin 7de eeuw). In de Middeleeuwen ontvingen de openbare boetelingen op deze dag het boetekleed en werd as op hun hoofd gestrooid, waarna ze tot Witte Donderdag uit de Kerk gesloten werden. Toen openbare boete in onbruik raakte werd het askruisje een algemeen gebruik, al wordt in het Oosten nog altijd as op het hoofd gestrooid. In het hele Oude Testament komt het met as bestrooien voor als teken van boete, spijt en bekering. As is namelijk een beeld van vergankelijkheid en wisselvalligheid van al het aardse. Het huidige opleggen van het askruisje op Aswoensdag is dus een overblijfsel van de plechtige handeling die de bisschop voltrok aan de openbare boeteling.
- **Vasten, bidden en aalmoezen geven**: De richtlijnen voor het in de Nederlandse Bisschoppenconferentie luiden als volgt: "Wij bepalen dat aswoensdag en Goede Vrijdag dagen van verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van de wijze van beoefening van de boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten. Aan de plicht tot vasten in de veertigdagentijd en tot onthouding op de vrijdagen kan worden voldaan, door zich in eten en drinken, in roken of andere genoegens duidelijk te beperken. Het geld, dat hiermee wordt uitgespaard, kan bestemd worden voor de naasten die honger lijden of anderszins gebrek lijden. Het is voorts passend, dat men zich in de veertigdagentijd meer dan anders wijdt aan werken van christelijke naastenliefde en met meer toelag het Woord van God leest." (Regelingen R.K. kerkgenootschap in Nederland dl.5, Utrecht, 1989)
Vasten, bidden en aalmoezen geven zijn de drie bestanddelen van het christelijke vasten. Door het uitsparen van eten en/of luxe goederen komt geld vrij voor goede doelen. Vandaar dat in deze periode de Vastenactie plaatsvindt, de kerkelijke geldinzamelingsactie voor de misdeelde medemens.

Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

**De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

www.reijnenmonumenten.nl

Member of the Bloemgroup ☎ [046-4818178](tel:046-4818178)

BLOEM

ANNO 1983

BOETIEK

Nassastraat 66, Roermond
Bloem service Nummer

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185

Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht

Waakzaam zijn.

*Waak over je gedachten,
straks worden ze je woorden.*

*Waak over je woorden,
straks worden ze je daden.*

*Waak over je daden,
Straks worden ze je gewoonten.*

*Waak over je gewoonten,
straks worden ze je karakter.*

*Waak over je karakter,
straks wordt het je bestemming.*

*Laat Hem waken;
't is wijsheid, wat Hij doet,
zo zal Hij alles maken,
dat ge U verwonderen moet.*

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in maart 2015.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 27 februari 2015

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Pastoor ☎ 06.11332962