



H.Hart van Jezus  
† Veld



St. Laurentius  
Maasniel



H.Tomas  
Donderberg

## Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres:  
22<sup>e</sup> jaargang 7

Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond

Email: [petervanvloedrop@home.nl](mailto:petervanvloedrop@home.nl)

juli 2014

### **Preek van bisschop Frans Wiertz tijdens de wijding tot priester van Alejandro Vergara Herrera op zaterdag 14 juni 2014 in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond.**



St. Jozef



Onze Lieve  
Vrouw van  
Altijdurende  
Bijstand



De  
Goede  
Herder

Vreugde is er vandaag in ons bisdom Roermond. Want jij, diaken Alejandro Vergara Herrera, biedt jezelf aan om de heilige priesterwijding te ontvangen. Bijzonder is dat jij als Chileense jongeman priester van het bisdom Roermond gaat worden en hier komt werken. Zo'n stap is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Deze dag heeft een jarenlange voorgeschiedenis. Je roeping is thuis in Chili ontstaan, waar je kennis maakte met de Neokatechumenale weg. Het was misschien vreemd voor je om je geroepen te voelen voor het priesterschap. Jonge mensen dagdromen natuurlijk ook over andere aspecten van het leven, zoals over huwelijk en gezin en carrière. Als er dan de roeping tot het priesterschap is, dan ligt het voor de hand dat je die in je eigen bisdom of vaderland wilt beleven. Maar er werd een radicaal beroep op je gedaan om een stap voor het leven te zetten en daarvoor alles achter je te laten. Er werd verwezen naar Jezus, die in zijn zendingsrede zijn leerlingen erop uitstuurt zonder geld of beurs, zonder veel voorzieningen en zekerheden, maar om te vertrouwen op de kracht van het evangelie zelf. Je werd uitgedaagd om op God te vertrouwen en je volledig in Zijn hand te begeven en door Hem beschermd te zijn. Je werd uitgedaagd te laten zien dat voor jou het "Deus providebit" – God zal in je behoeften voorzien - geen loze kreet is, maar een woord van waarheid.

Jezus leert ons in de zendingsrede, dat wie zich aan de Heer toevertrouwt, mag weten en ervaren dat de Heer ook voor hem zal zorgen. Het is het afzien van allerlei zelfgemaakte zekerheden en je toevertrouwen aan de grote zekerheid die God met zijn liefde is. Eigenlijk zou dat een levenshouding moeten zijn, waaraan alle priesters herkend worden.

Te gemakkelijk kunnen priesters afglijden naar een burgerlijke beleving van het priester-zijn, waarin materiële zaken heel belangrijk worden. Zo'n priester durft het niet aan dat God erin zal voorzien en verliest aan overtuigingskracht. Vanuit Chili werd je door de Neokatechumenale Weg naar Nederland uitgezonden. Voor jou een onbekend land.

## Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela In noodgevallen

☎ 06.11332962

email [wilson\\_varela@hotmail.com](mailto:wilson_varela@hotmail.com)

Kapelaan Alejandro Vergara

☎ 06.33507243

email [kap.alejandrovergara@gmail.com](mailto:kap.alejandrovergara@gmail.com)

Pastorie Nassastraat 90 6043 ED Roermond ☎ 0475.332837

## Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎0475.329517 is geopend ma., do, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassastraat 90, ☎0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

## H. Missen:

**H.Hartkerk** Mgr. Driessenstraat 2

Zondag 11.30 uur

Ma.+ do. 18.30 uur

**H.Tomaskerk** Donderbergweg 45

zondag 10.00 uur

di.wo.vr. 09.00 uur

iedere 1<sup>e</sup> zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN aansluitend activiteit voor alle tieners

**Laurentiuskerk** (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

**Asenray** is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

## Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:

Rabobank

nr: NL 33 RABO 014.41.04.989

H.Hartkerk:

Bank misintenties

nr: NL 07 ING B00010.49.337

Missiecomité:

Rabobank

nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

## Website parochie

Onder [www.parochieroermond-oost.nl](http://www.parochieroermond-oost.nl) vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

## Sacrament van verzoening

Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk geopend. U kunt met de priester (voor het geval deze er niet zou zijn.) voor alle zekerheid een afspraak maken voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



## Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf half negen een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

Het is een nieuw soort missionaire zending binnen de Kerk. Nog niet zo lang geleden zijn priesters, broeders en zusters vanuit Nederland naar Chili getrokken. De Nederlandse volkskerk deelde haar evangelische bezieling graag met de volken van het Zuiden. Maar Nederland is nu zelf een missieland geworden, afhankelijk van de wereldkerk. We willen niet langer in zelfgenoegzaamheid de ramen gesloten houden. Maar onze ramen zijn nu open gezet, opdat de bezieling uit vele delen van het Zuidelijk halfrond nu in onze richting kan komen. Want onze volkskerk met haar eeuwenoude vanzelfsprekendheden is verzwakt. Gelukkig zijn er nog diverse elementen van de katholieke cultuur aanwezig, die we met veel liefde koesteren als kostbaar erfgoed. Maar juist in onze tijd, waarin we spreken van mondialisering, ligt het voor de hand dat we kerkelijk gezien evenmin grenzen in stand houden, maar de vitaliteit en de universaliteit van de wereldkerk tot ons toelaten.

Wat staat ons nu te doen? Zonder direct apocalyptische scenario's te schilderen, spreekt Jezus wel over soortgelijke tijden als de onze, waarin vanzelfsprekendheden wegvallen. Zoals in zijn dagen, zegt Jezus ook nu tot ons: "Weest op uw hoede," want wij zijn maar een gewone kerk van zondige mensen. We hebben geleerd dat er voor triomfalisme en grootdoenerij in de kerk geen enkele aanleiding is. Triomfalisme is de kerk nooit goed gekomen en zal zich vroeg of laat altijd wreken. Het lag zo voor de hand in een tijd zonder tegenwind in de eerste helft van de vorige eeuw, waarin het de kerk vóór de wind ging, dat ze hoogmoedig werd en vol eigenwaan.

Als voor Jezus het uur van de waarheid aanbreekt, dan verbleekt alle uiterlijkheid van pronkzucht en concentreert de Heer zich op de ware en oprechte geloofsbeleving. Jezus is dan niet onder de indruk van de stenen tempel, maar Hij vraagt zich af: "Is de geloofsgemeenschap wel een tempel voor God?" In die omstandigheid zegt Jezus: "Het zal voor u aankomen op het geven van getuigenis." Priesterschap is steeds getuigenis afleggen. Dat betekent heel gewoon en concreet: het evangelische woord dat je spreekt en het leven dat je leidt, bij elkaar brengen. Dat is voor elke priester een 'must'. Wanneer er een kloof bestaat tussen het woord dat je preekt en het leven dat je leidt, wekt dat ergernis. Aanstoot geven moet een priester te allen tijde vermijden. Probeer daarom steeds, elke dag, getuigenis af te leggen. Paulus zegt het heel duidelijk in de lezing: "De liefde van Christus laat ons geen rust." Wij kunnen niet anders meer dan getuigenis afleggen. We kunnen en mogen niet anders dan het evangelie beleven en zichtbaar maken. Onze Kerk kent vele geloofsgetuigen. We denken dan vooral aan onze heiligen, maar niet alleen aan hen. Ook onder onze gewone christengelovigen zijn mensen die dagelijks, soms onder moeilijke omstandigheden, hun christen-zijn beleven. Ook Chili heeft zijn geloofsgetuigen. Zij bouwen daar de kerk op.

Vandaag vieren we de feestdag van een typisch Nederlandse heilige: de heilige Lidwina van Schiedam. Voor onze Nederlandse Kerkprovincie een feestdag met eigen lezingen, die u zojuist hebt gehoord. Lidwina was een 14e eeuwse vrouw, die bij een val op hijs haar heup brak. Ze was vele jaren bedlegerig en droeg haar lijden als offer aan God

op. Ze legde zich toe op de overweging van het lijden van Christus. Dat naakte haar levenswijs. Ze ontdekte wat belangrijk is en wat bijkomstig. Op het eerste oog heeft Lidwina een verborgen leven geleid. Maar een heilig leven. Een leven dat mensen aanspreekt, omdat het beantwoordt aan het leven van Jezus die, zoals de apostel Paulus het zegt: "Voor allen gestorven is, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die ter wille van hen is gestorven en verrezen." Lidwina laat zien dat wij van een diepere bron kunnen leven: van Gods Woord en van de Sacramenten. In haar hebben mensen ervaren, dat het oude leven voorbij is en dat het nieuwe al is begonnen. Lidwina laat ook een priester zien, uit welke bronnen hij moet putten, wil hij niet oppervlakkig worden of terecht komen in troosteloosheid.

Broeders en zusters, in deze dagen na Pinksteren worden wij ons meer dan anders bewust, dat de heilige Geest met ons door de tijd trekt. De heilige Geest wijst ons een weg, hoe wij de toekomst tegemoet moeten gaan. In elke nood wordt door Gods Geest voorzien. De Neokatechumenale weg heeft de nood aan verkondiging en catechese gezien. Deze Weg ziet het als haar roeping niet alleen het geloof te verkondigen, maar wil er aan meewerken, dat er ook een band kan groeien van de mensen met God. Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken.

Je hebt al als diaken gewerkt in Roermond-Oost en nu ga je aan de slag als priester. Je mag in Jezus je voorbeeld zien, die zichzelf als de zaaier zag, die het zaad van Gods Woord uitstrooide. Het is je misschien wel eens opgevallen, dat de zaaier in het evangelie kwistig uitstrooide. Hij zaaide bovendien overal: op de weg, tussen de distels, op de rotsgrond. Overal. Hij is niet bepaald berekenend. Hij zaait overvloedig. Niet overal is de oogst even groot. Maar de zaaier is wel dankbaar, ook voor beperkte oogst. Het is niet overal honderdvoudig. Hij is ook dankbaar als het zestigvoudig vrucht draagt en ook als het dertigvoudig vrucht draagt.

Daarom, beste Alejandro, Wees een ijverig zaaier. Wees een blijde zaaier, een dankbare zaaier. Het is God die zegen op je werk laat rusten en die je inspanningen vruchtbaar maakt. Maar wie zaait, moet bereid zijn om ook zelf graankorrel te worden. Dit beeld past de zaaier Jezus op zichzelf toe. Hij geeft zijn leven en juist daardoor wordt zijn leven vruchtbaar. Lidwina heeft dit evangelie beleefd en haar leven heeft juist in de zelf-gave vruchtbaarheid en betekenis gekregen. Priester-zijn is eveneens steeds jezelf aanbieden om als een graankorrel te zijn. Een graankorrel lijkt een dood bolletje te zijn, maar zit boordevol leven. De graankorrel lijkt dan wel te sterven, maar in werkelijkheid vermenigvuldigt het leven zich. Alejandro, geef jezelf, biedt jezelf aan en de Heer zal zegen over je priesterleven laten neerdalen. Durf je daarom in Gods liefde te begeven en Hij zal je altijd beschermen. Amen.

+ Frans Wiertz  
bisschop van Roermond

## Overleden

### H.Hartkerk

Louis Goossens 20-05-2014 89 Jr.  
 Wiel Beeren 07-06-2014 84 Jr.

### H. Laurentiuskerk

Theo Becker 02-06-2014 74 Jr.  
 Giel Damen 08-06-2014 77 Jr.



### O.L.V. van Goede Raad en de H. Josef te Asenray

Lies Cox- Kessels 07-06-2014 86 Jr.  
*Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.*

## Gedoopt

### H.Hartkerk

Jaylie Janssen 07-06-2014  
 Jamilla Roemen 07-06-2014



### H.Laurentiuskerk

Bo Wolters 01-06-2014  
*Hartelijk gefeliciteerd*

## Zang

Datum	Liturgie	Tomaskerk 10.00 uur	H. Hart 11.30
5/6 juli	14 <sup>de</sup> zondag door het jaar A	Lifeteen	Biddende vaders
12/13 juli	15 <sup>de</sup> zondag door het jaar A	Cool	Grace
19/20 juli	16 <sup>de</sup> zondag door het jaar A	Samenzang / Marc Demandt	Kerkkoor
26/27 juli	17 <sup>de</sup> zondag door het jaar A	Biddende vaders olv Paul-Heinz	Kerkkoor

## Zang

Datum	Liturgie	H. Laurentius 18.00 uur
Zaterdag 5 juli	14 <sup>de</sup> zondag door het jaar A	Dames en Herenkoor
Zaterdag 12 juli	15 <sup>de</sup> zondag door het jaar A	Gospelsonggroep

## **WIST U DAT:**

- De ouders en de oudste broer van kapelaan Alejandro hier bij ons op bezoek zijn geweest? Ze waren heel erg dankbaar voor de manier waarop Alejandro in onze parochies is ontvangen en voor al de mensen die ze ontmoet hebben in de afgelopen dagen rond de wijding. Alejandro is in de maand juli met zijn ouders naar Chili om de Eerste Mis te vieren in zijn parochie van herkomst met de rest van zijn familie en vrienden. De vliegticket van Alejandro voor deze reis is door de parochie geschonken als cadeau voor zijn priesterwijding.
- We zijn ook alle parochianen dankbaar die een extra bijdrage hebben gegeven om een kelk te kopen voor Alejandro. Alejandro heeft echter na zijn eerste Mis van zijn parochie uit Chili als verrassing ook een kelk gekregen. Om deze reden is in overleg met hem besloten om het ingezamelde bedrag van 1300 € te gebruiken voor andere liturgische kleding die hij ook nodig had en voor onkosten van zijn reis naar Chili.
- De inschrijvingen voor de kinderen van groep 4 die de Eerste Heilige Communie volgend jaar in onze parochie willen ontvangen weer begonnen zijn? De eerste ouderavond zal worden gehouden op maandag 22 september om 20.00 uur in de Tomaskerk. U vindt in dit parochieblad en op de website van de parochie een aanmeldingsformulier.
- De opbrengst van de vastenactie 2014 voor Colombia € 4300,- is  
Wij willen iedereen daarvoor heel hartelijk danken

## **STILLE DAG**

Op donderdag 31 juli wordt er een 'stille dag' georganiseerd in de Foyer de Charité in Thorn. De dag duurt van 9.15 tot 17.00 uur en de kosten bedragen € 20,-(incl. warme maaltijd). Men kan zich aansluiten bij een gezamenlijk vertrek om 8.30 uur van de Tomaskerk. De volgende "stille dag" is op donderdag 18 september Opgave vóór dinsdag 29 juli bij Corinne Goossens [cmgoossens@tele2.nl](mailto:cmgoossens@tele2.nl) of 06-29328354. of bij Pastoor Wilson Varela.

## **WAT ER TE DOEN STAAT**

- zondag 5 juli om 10.00 uur in de Tomaskerk. Mis van Lifeteen voor de tieners en jongeren met aansluitend buiten activiteit tot 14.30 uur ter afsluiting van het schooljaar.
- zaterdag 12 juli. Fietsbedevaart naar Birgelen, een voorstad van Wassenberg, in Duitsland. Er ligt aldaar 'im Wald' een Mariakapel met een heilzame bron, Pützchen. We vertrekken om 08.00 uur vanaf de Tomaskerk.
- zondag 20 juli. Bijeenkomst van de gemeenschappen van Geloof en Licht in de Tomaskerk en in de Heilig Hartkerk van 14.00 tot 19.00 uur.
- zondag 27 juli organiseert Lifeteen Roermond van 11.30 uur- 12.30 uur een Praise & Worship bijeenkomst op het NaWaKa (Afkorting voor: Nationaal Waterkamp van de waterwerkdienst Scouting Nederland) die gehouden wordt op de "Hatenboer".
- vieringen op Roncalli in de maand juli:  
woensdag 9 juli en woensdag 23 juli om 15.00 uur in de kapel.

### **Fietsbedevaart naar Birgelen Pützchen**

Aanstaande **12juli** fietsen we naar Birgelen, een voorstad van Wassenberg, in Duitsland. Er ligt aldaar 'im Wald' een Mariakapel met heilzame bron, Pützchen. Via een kruisweg worden we geleid naar dit prachtige plekje in de stilte van de natuur. Er is een vermoeden dat de heiliging van deze plek samenhangt met de werken van de Heilige Willibrord, in het begin van de 8<sup>ste</sup> eeuw, hier in deze streken. De overlevering vertelt zelfs, dat het in nog vroegere tijden een heidense offerplaats betreft. Heden ten dagen is de bron, op grond van haar geschiedenis, uitgegroeid tot een bedevaartplek, alwaar mensen graag heen gaan om de stilte te zoeken en te bidden. Die dag verzamelen we om 8:00uur bij de Heilige Tomaskerk en omstreeks 11:30uur verwachten we op de bestemming de Heilige Mis te vieren.

Ook nu vragen we om gebed voor deze tocht, maar ook voor mogelijke intenties, die we mee kunnen nemen op deze fietsbedevaart. Nadien gebruiken we samen de maaltijd in een nabijgelegen café. Voor opgave MBaeten tel: 06-44838448 of mail: baetenmhm@live.nl



### **Volgend Parochienieuws**

Het volgende nummer zal verschijnt in augustus 2014.  
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 25 juli 2014

### **Bezorging Parochienieuws**

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p. Doorgeven aan Mw. Baeten ☎ 06.44838448

## **AANMELDINGSBRIEF EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015**

Aan de ouders van de kinderen van groep 4 of hoger die de Eerste Heilige Communie willen ontvangen in onze parochie.

Beste ouders, ik schrijf u deze brief om u de mogelijkheid te geven uw kinderen in te schrijven om hun Eerste Heilige Communie volgend jaar in onze Federatie van parochies Roermond Noord-Oost te ontvangen. **We willen dit feest voor uw kinderen volgend jaar opnieuw gezamenlijk vieren in de H. Laurentiuskerk in Maasniel op zondag 7 juni 2015 om 11.30 uur.**

De voorbereiding op de Eerste H. Communie bestaat uit de volgende activiteiten, die uiteraard een verplichtend karakter hebben:

1. Catecheselessen voor de kinderen één keer per week.
2. Één keer per maand verplichte deelname aan de Gezinsmis in de Laurentiuskerk in Maasniel. De Gezinsmissen zijn op zaterdag om 18.00 uur.
3. Deelname van de ouders aan de ouderavonden vanaf begin september ter voorbereiding op de Eerste H. Communie van uw kinderen. **De eerste ouderavond vindt plaats op maandag 22 september om 20.00 uur in de Tomaskerk (Donderbergweg 45).**
4. Deelname aan een aantal overige activiteiten voor de kinderen in de loop van het jaar, zoals: adventskransen maken, palmbessen maken, kinderkrusweg bidden, enz.
5. Betaling van een bijdrage t.b.v. de dekking van onkosten. Dit wordt besproken op de ouderavond.

Hieronder vindt u een aanmeldingsstrook om uw kind in te schrijven.

**NB. AANMELDING IS MOGELIJK TOT 22 SEPTEMBER.**

Naam kind:.....

Geboortedatum:.....

Doopdatum:.....

School en klas:.....

Naam ouders:.....

Adres:.....

Telefoonnummer:.....

**E-mailadres:**.....

Inleveradres: Nassastraat 90, 6043 ED Roermond.

Voor vragen neemt a.u.b. contact met mij op:

Pastoor Wilson Varela. Tel. 0611332962 / wilson\_varela@hotmail.com



## Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een  
Stukje vakmanschap en kwaliteit



### **Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten**

Albert Einsteinweg 21  
6045 GX Roermond, Nederland  
E-mail: roermond@nl.bolsius.com  
☎ +31(0)475-33 20 51  
Fax +31(0)475-33 46 10

*Member of the Bolsius Group*

## Grafmonumenten

**De grootste in de regio  
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

*Alg. Bond van natuursteenbedrijven*



**REIJNEN MONUMENTEN**

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

[www.reijnenmonumenten.nl](http://www.reijnenmonumenten.nl)

Member of the Bloemgroup ☎ 046-4818178

**BLOEM**

ANNO 1983

**BOETIEK**

**Nassastraat 66, Roermond**  
**Bloem service Nummer**

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185

**Hermien**

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Bij het aantonen van de dit boekje/copie: Deze MAAND: 10% korting

### **Gedicht**

*In de zomer.*

*Heer,  
hoog aan de hemel  
staat de zon te stralen  
als teken van vreugde  
in een schepping die zucht.*

*Laat haar licht ons goed doen,  
haar warmte ons omringen  
als een omhelzing van U.*

*In volle glorie  
schittert het land  
en al wat het draagt.  
Laat het ons blij maken.*

*Laat ons vol goede moed  
uitzien naar de zomer  
die komt.*