



H.Hart van Jezus
† Veld



St. Laurentius
Maasniel



H.Tomas
Donderberg

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres:
22^e jaargang 6

Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond

Email: petervanvloedrop@home.nl

juni 2014

Uit het bisdomblad "De Sleutel"



St. Jozef

Neomist Alejandro Vergera Herrera ziet zich als een zaaier
'God heeft nog altijd veel werk met mij...'

Als je de pastorie in Roermond oost druipnat binnenstapt, blijkt het blijmoedig gezicht van de aanstaande wijdeling een weerspiegeling te zijn van een zonnig gemoed. Hij laat er geen twijfel over bestaan waar de optimistische inborst vandaan komt: "Ik heb God in mijn leven toegelaten!"



Onze Lieve
Vrouw van
Altijdurende
Bijstand

Deze blijheid straalde ongetwijfeld ook af van het gelaat van zijn ouders toen hij eenmaal zijn plaats in de wieg en in de wereld had ingenomen. Dat alweer zo'n 34 jaar geleden. Hij duidt op een landkaart aan, waar zijn leven begon. Het is een bescheiden stipje in het 4300 kilometer lange en gemiddeld 200 kilometer brede land Chili, genaamd San Raphael. "In dat dorp ben ik geboren en opgegroeid. Een plaats met rond de vijfduizend inwoners aan de voet van het Andesgebergte. Het dorpse leven dat ik er meemaakte en zelf leefde, heeft me getekend. Maar dan - vind ik zelf - in de goede zin van het woord. Ik bedoel: in een dorpse gemeenschap wordt echt samengeleefd. Is het gemakkelijk om contact met mensen te leggen. Daar werd ik gevormd om te worden wat ik ben: een mensen-mens. Ik houd van het contact met mensen. In het werk dat ik nu doe, komt deze houding heel goed van pas."



De
Goede
Herder

Neocatechumenale Weg

Het jonge leven in een gewoon katholiek gezin, met nog twee broers, liep gewoon op rolletjes. Geloof en kerkgang hoorden er bij, al werd het niet overdreven ijverig beleefd en gepraktiseerd. "Alles zat goed," herinnert Alejandro zich die tijd. "Studeren ging me goed af en ik kreeg een goede baan. In mijn passie - voetballen - kon ik me heerlijk uitleven, in de familie zat alles goed, ik had een vriendin, dus: economisch, familiaal en in de liefde ging het me voor de wind. Als

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela Nassastraat 90 6043 ED

☎0475 332837

In noodgevallen ☎06.11332962

of email wilson_varela@hotmail.com

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎0475.329517 is geopend ma., do, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassastraat 90, ☎0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2

Zondag 11.30 uur

Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45

zondag 10.00 uur

di.wo.vr. 09.00 uur

iedere 1^e zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN aansluitend activiteit voor alle tieners

Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekenignummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:

Rabobank nr NL 33 RABO 014.41.04.989

H.Hartkerk:

Postgiro nr: NL 07 ING B00010.49.337

Missiecomité:

Rabobank nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

edere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk geopend. U kunt met de priester (voor het geval deze er niet zou zijn.) voor alle zekerheid een afspraak maken voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf half negen een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

begin twintiger lachte het leven me toe. En toch, toch ging er iets knagen. Ik merkte dat alle voorspoed me toch niet zo gelukkig maakte als ik verwachtte. Echte voldoening voelde ik niet. De sinds mijn studietijd latent aanwezige vraag - wat ga ik doen met mijn leven? - speelde nu nog sterker op. Vooral toen er in de verhoudingen in het gezin problemen kwamen. Dat bracht een geestelijk lijden met zich mee waarop ik zelf geen helend antwoord kon vinden. Achteraf bekeken zeg ik: daar had ik God voor nodig. Hij kwam echt in mijn leven door de concrete ervaring die ik mocht opdoen in een gemeenschap die actief was in onze parochie: de gemeenschap van de Neocatechumenale Weg. Wat men daar over God vertelde en meer nog hoe men zelf vanuit de liefde van God leefde, dat is heel sterk in mij gebleven. Het maakte mij duidelijk dat je vanuit die achtergrond gelukkig kon zijn op een heel andere manier dan ik gewend was. Een dieper geluk waardoor ik ook verzoening kon zoeken en krijgen met mijn ouders. Ik had een goed leven, maar vanaf die tijd werd het nog mooier..."

Maar het was ook het begin van een nieuwe strijd, zegt Alejandro. "In die nieuwe fase in mijn leven kwam het nog nooit gevoelde gevoel van roeping op. Maar goed, al leefde ik meer en meer in de kerk, de wereld beminde ik toch ook nog wel. Nog genoeg om meer dan te twijfelen aan een mogelijke roeping. Het leverde een innerlijke strijd op die zeker twee jaar geduurd heeft. Ik vertelde dat aan niemand, dus het was een eenzame strijd. Totdat vooral mijn vrienden binnen het Neocatechumenaat signalen opvingen die mijn strijd duidelijk maakten. Zij hielpen mij om de stap te zetten en vol overtuiging te zeggen: 'ik voel mij geroepen tot het priesterschap'. Geen gemakkelijke stap want het betekende alles achter mij laten: mijn goede baan, prachtige auto, het verbreken van de relatie met mijn vriendin. Mijn vrienden hadden een aparte manier om uit te drukken hoe ze over mijn beslissing dachten: zij gingen een weddenschap aan hoeveel maanden ik het vol zou houden om mijn roeping te volgen. Ik kan nu zeggen dat niemand de weddenschap gewonnen heeft..."

Cruiff...

Al vroegen sommigen in zijn omgeving zich af of hij ze nog wel allemaal op een rijtje had, zelf vond hij een innerlijke vrede die hij zonder Hem nog nooit gevoeld had. Hij liet alles achter zich en ging met echtbaar en een priester op missie in het zuiden van Chili. Het betekende een jaar van evangeliseren en een gelukkige tijd met prachtige mensen waardoor de contouren van zijn roeping voor hem steeds duidelijker werden. "Zonder dat missiejaar was ik waarschijnlijk in Chili gebleven om priester te worden. Maar ik voelde vanaf die tijd de roeping om in beweging te komen en te vertrekken." Dankzij deze motivatie kwam hij als lid van de Neocatechumenale Weg in Italië terecht. Zoals gebruikelijk binnen die beweging bepaalt het lot verder waar geroepenen terecht komen in de wereld. Voor Alejandro

Overleden

H.Hartkerk te Roermond

Ans Lamboo Papen 05-05-2014 91 Jr.

H.Laurentiuskerk Maasniel

To Schoren 03-05-2014 90 Jr.

Corrie Delissen v/b Berg 13-05-2014 89 Jr.



Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

Gedoopt

H.Hartkerk te Roermond

Lena Brunclik 04-05-2014

Celina van Schaik 10-05-2014

SopHia van Schaik 10-05-2014

Armin Bla•evic 11-05-2014

Ashley Sevenich 15-05-2014

Ivaro Schmitz 17-05-2014

Noud Cox 24-05-2014

Desteny van de Beek 24-05-2014



H. Laurentiuskerk te Maasniel

Sophie Hansen 10-05-2014

O.L.V.van Goede Raad en de H Josef te Asenray

Nika Beckers 04-05-2014

Valerie van Reij 18-05-2014

Hartelijk gefeliciteerd

Zang

Datum	Liturgie	Tomaskerk 10.00 uur	H. Hart 11.30
1 juni	7 ^{de} zondag van Pasen	Lifeteen	Cool
8 juni	Hoogfeest van Pinksteren	Taizé ensemble	Kerkkoor
9 juni	Tweede Pinksterdag	Kerkkoor olv Marc Demandt	Geen Mis
15 juni	de Heilige Drie-Eenheid	Geen Mis	Geen Mis
22 juni	Sacramentsdag	Hetty Gommans	Kerkkoor
29 juni	Hoogfeest Petrus en Paulus	Grace	Kerkkoor

werd dat Nederland. Wat hij van ons land wist? "Als groot voetballiefhebber kende ik de naam van Ajax en van Crujff. Daarmee hield mijn kennis op..."

Enerzijds was er toch een zekere mate van angst en spanning om de stap te maken, maar anderzijds zag hij het als een uitdaging. Maar vooral als een bevestiging van Godswege voor zijn levenskeuze. Wat niet wil zeggen dat er geen problemen opdoken, zoals hij vertelt: "Het eerste jaar hier was moeilijk. Meer dan eens kwam bij mij de gedachte op: 'God heeft me in de maling genomen...'. De confrontatie met een heel andere taal en cultuur was best heftig. Nu denk ik: het was een tijd om mijn roeping te zuiveren. In het begin dacht ik ook al te menselijk met de insteek dat ik mijn leven wilde geven voor een bloeiende kerk. Niet echt de Nederlandse situatie dus. Maar in de loop van de tijd heeft God me een cadeau gegeven: van Nederland te houden zoals het is. Zoals we ook moeten houden van de mensen zoals ze zijn en van daaruit samen met hen op weg gaan. Dat gevoel is heel sterk geworden. Als ik eens per jaar een maand op vakantie naar Chili ga, begin ik na drie weken terug te verlangen naar de plaats waar ik nu thuis ben, hier in dit land... God heeft nog altijd veel werk met mij, maar mijn zijn hier heeft hij gebruikt om mij volwassen te laten worden als persoon en als christen."

Uitdaging...

Al wil de taal nog wel eens een barrière vormen, het contact met de mensen is globaal gezien goed te noemen, vindt Alejandro. "Ik laat mezelf zien zoals ik ben. Ik laat zien dat ook ik moet strijden, mijn fouten en gebreken heb. Ik heb zelf ook een zoektocht moeten ondernemen die me met vallen en opstaan gebracht heeft waar ik nu ben. Veel mensen zijn zoekende en kunnen zich in mijn verhaal herkennen. Dat ook en vooral laat zien dat je dankzij Gods genade een heel ander mens kunt worden. Hij heeft mij geroepen om te zaaien, het verhaal van Zijn liefde voor ons, zelf te leven en door te geven. Het raakt mij iedere keer opnieuw als je ziet hoe God mensen kan veranderen. Als je ziet hoe mensen steun vinden in het geloof, dat is onze beloning in de verkondiging van de Blijde Boodschap die we niet alleen verwoorden maar ook vooral zelf willen leven."

Op dit moment, kort voor de wijding, spreekt Alejandro vol vuur zijn diepste overtuiging uit: "God leidt mijn leven, en wil mij gebruiken om te laten zien dat Hij ook aan de moderne mens iedere dag, ieder moment van het leven opnieuw, iets te zeggen heeft. Hij is een trouwe God die zijn kerk niet in de steek zal laten! Daarom ben ik niet bang voor de toekomst, maar zie er een uitdaging in. Ik zie het in mijn eigen leven: vanuit het bijna niets ben ik in tien jaar tijd bereid om priester te worden! Bij God is alles mogelijk!"

Zang

Datum	Liturgie	H. Laurentius 18.00 uur
Zaterdag 7 juni	Pinksteren	Dames en herenkoor
Zondag 8 juni	1 ^{ste} Pinksterdag	géén H.Mis
Maandag 9 juni	2 ^{de} Pinksterdag	Schutterij St. Urbanus
zondag 15 juni	de Heilige Drie-Eenheid	Alejandro 1e H. Mis
Zaterdag 21 juni	Sacramentsdag	Dames en Herenkoor
Zaterdag 28 juni	Hoogfeest Petrus en Paulus	Dames en Herenkoor

WAT ER TE DOEN STAAT

- Hoogfeest van Pinksteren:

- zaterdag 7 juni om 18.00 uur in Maasniel
- zaterdag 7 juni om 19.15 uur in Asenray
- zondag 8 juni om 10.00 uur in de Tomaskerk.
- zondag 8 juni om 11.30 uur in de Heilig Hart.

- Tweede Pinksterdag maandag 9 juni:

- Tomaskerk om 10.00 uur.
- Laurentiuskerk om 11.30 uur. In samenwerking met de schutterij St. Urbanus uit Maasniel t.g.v. het jaarlijkse koningschieten.
- dinsdag 10 juni. Christoffelgroep bijeenkomst in de Heilig Hartkerk om 19.30 uur.
- zaterdag 14 juni. Priesterwijding van Alejandro in de kathedraal van Roermond om 10.30 uur.
- zondag 15 juni. Eerste Heilige Mis van Alejandro om 11.30 uur in de Laurentiuskerk in Maasniel. Aansluitend aan de Mis is er gelegenheid voor alle parochianen om hem te feliciteren in café-zaal de Ster.
- donderdag 19 juni. Uitstapje van de Maria Mater kring.
- donderdag 19 juni. Pontificale Eucharistie met Mgr.dr. de Jong om 19.30 uur in de basiliek te Meerssen. In deze viering zullen 4 vrijwilligers van onze parochies de aanstelling als buitengewone bedienaars van de H. Communie ontvangen. Iedereen is van harte welkom voor deze viering.
- zaterdag 21 juni om 15.30 uur. Eerste Mis van kapelaan Alejandro voor de bewoners van Roncalli.
- maandag 27 juni. Kerkbestuursvergadering om 19.30 uur in het parochiecentrum.
- vieringen op Roncalli in de maand juni:
woensdag 11 juni en woensdag 25 juni om 15.00 uur.

WIST U DAT:

- Alejandro as zaterdag 14 juni tot priester wordt gewijd. Gezien Alejandro dit jaar de enige wijdeling van het bisdom Roermond zal zijn willen we al onze parochianen van harte uitnodigen om met z'n allen naar de kathedraal van Roermond te komen voor deze plechtigheid. De wijding vindt plaats om 10.30 uur in de Sint Christoffel kathedraal. De Eerste Mis van Alejandro zal gevierd worden op zondag 15 juni om 11.30 uur in de Laurentiuskerk in Maasniel met aansluitende receptie in café-zaal de Ster voor al onze parochianen.
- we willen Alejandro een eigen priesterkelk cadeau geven namens onze parochies. De parochianen die een bijdrage willen geven voor dit cadeau mogen dat doen in de hiervoor bestemde collectebussen die in de kerk zullen staan op de dag van de Eerste Mis van Alejandro.
- Op 8 en 9 juni, met Pinksteren, zal er een extra collecte plaatsvinden in onze parochiecluster voor de Nederlandse Missionarissen.
- In het weekend van 14/15 juni komen alle vieringen van H. Mis te vervallen zodat alle parochianen deel kunnen nemen aan de Eerste Mis van Alejandro in Maasniel.
- vier van onze vrijwilligers op 19 juni, op het hoogfeest van Sacramentsdag, de aanstelling zullen krijgen als buiten gewone bedienaars de H. Communie. Het zijn vier van onze kosters die regelmatig moeten helpen om de Communie uit te delen tijdens de zondagse Eucharistieviering en bij uitvaarten. Het gaat om: Pieter Stocks, Henk en José Ubben, Tiny Meuwissen en Peter van Vlodrop.
- de stille dagen in Thorn zijn
donderdag 31 juli, donderdag 18 september, donderdag 6 november
deze data 's kunnen jullie in de agenda schrijven
verdere informatie komt nog in het volgende parochienieuws

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in juli 2014.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 27 juni 2014

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Mw. Baeten ☎ 06.44838448

Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

**De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

www.reijnenmonumenten.nl

Member of the Bloemgroup ☎ 046-4818178

BLOEM

ANNO 1983

BOETIEK

Nassastraat 66, Roermond
Bloem service Nummer

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185

Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Bij het aantonen van de dit boekje/copie: Deze MAAND: 10% korting

Gedicht

Pinksteren

De wereld krijgt een andre kleur;
de kleur van zonlicht en van vuur,
God opent wijd de hemel deur
en laat Zijn duif los in dit uur.

De duif des Geestes vliegt omlaag,
de vrede is in ons bereik;
God geeft het antwoord op de vraag;
"Heer, komt in deze tijd Uw rijk?"

Uw vuur zet onze tong in vlam
en iedereen kan ons verstaan.
De Geest die uit de hemel kwam
is tot ons, mensen, ingegaan.

Dan vliegt de duif weer naar omhoog,
Legt het olijflad aan Gods Voet;
Gods stormwind maakt de wateren droog,
God red de wereld van de vloed!

Nel Benschop