



St. Jozef
Leeuwen



Onze Lieve
Vrouw van
Altijddurende
Bijstand



De Goede
Herder
Hoogvonderen

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
23^e jaargang 6 Email: petervanvlodrop@home.nl

juni 2015

De verloving, de weg naar het huwelijk

(Tijdens de algemene audiëntie van 27 mei sprak paus Franciscus over de verlovingstijd)

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Vandaag wil ik in de serie catecheses over het gezin voortzetten en het hebben over de verlovingstijd. Aan het (Italiaanse) woord – fidanzamento – kun je zien dat dit te maken heeft met vertrouwen, betrouwbaarheid. Vertrouwen in de roeping die God geeft, want het huwelijk is in de allereerste plaats de ontdekking van een roeping van God. Het is natuurlijk een goede zaak dat de jongeren tegenwoordig ervoor kunnen kiezen te trouwen op basis van wederzijdse liefde. Maar juist de vrijheid van die band vereist een eendrachtig en bewust besluit, niet alleen maar een vage erkenning van een wederzijds aangetrokken worden of van een gevoel van een moment, een korte tijd... zij vereist dat een weg wordt afgelegd.

Met vereende krachten

De verloving, met andere woorden, is de periode waarin de twee verloofden zijn geroepen gezamenlijk en met vereende krachten te werken aan hun liefde, en daarbij de diepte in te gaan. Zij ontdekken elkaar langzamerhand, dat wil zeggen, de man 'leert de vrouw in het algemeen kennen', door deze vrouw te leren kennen, zijn verloofde, en de vrouw 'leert de man in het algemeen' kennen, door deze man te leren kennen, haar verloofde.

Onherroepelijk, stevig, duurzaam

Laten we het belang van deze leerperiode niet onderschatten: het is een mooie opdracht en de liefde zelf vereist het, want het gaat niet alleen om een zorgeloos geluk, om een gevoel van verrukking... Het bijbelverhaal spreekt over de hele schepping als over een goed werk van de liefde van God. Het boek Genesis zegt "God bezag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het goed was" (Gen. 1,31). Pas aan het einde 'rustte' God. Uit dit beeld begrijpen wij dat de liefde van God, die de oorsprong was van de wereld, geen plotseling besluit was. Nee! Het was goed werk. De liefde van God schiep de concrete voorwaarden voor een onherroepelijk, stevig, duurzaam verbond.



H.Hart van Jezus
't Veld



St. Laurentius
Maasniel



H.Tomas
Donderberg



Onze lieve Vrouw
van Goede Raad
en H. Jozef
Asenray

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela In noodgevallen ☎ 06.11332962

email: wilson_varela@hotmail.com

Kapelaan Alejandro Vergara

☎ 06.33507243

email: kap.alejandrovergara@gmail.com

Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond ☎ 0475.332837

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎0475.329517 is geopend ma., wo, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, ☎0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2

Zondag 11.30 uur

Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45

zondag 10.00 uur

di.wo.vr. 09.00 uur

iedere 1^e zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN aansluitend activiteit voor alle tieners

Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:

Rabobank

nr: NL 33 RABO 014.41.04.989

H.Hartkerk:

Bank misintenties

nr: NL 07 ING B00010.49.337

Missiecomité:

Rabobank

nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

edere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk Geopend. U kunt een afspraak maken met een van onze priesters voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf 08.30 een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

Verfijnd

Het verbond van de liefde tussen man en vrouw, een verbond voor het leven, is niet zo maar geïmproviseerd, het is niet van de ene dag op de andere tot stand gekomen. Er bestaat geen expres-huwelijk: je moet aan de liefde werken, er moet een weg worden afgelegd. Het liefdesverbond tussen man en vrouw wordt mettertijd aangeleerd en verfijnd. Ik zou zelfs willen zeggen dat het een ambachtelijk verbond is.

Dat is geen liefde!

Van twee levens één enkel leven maken, is ook bijna een wonder, een wonder van de vrijheid en van het hart, toevertrouwd aan het geloof. Op dat punt moeten we ons misschien meer inspanningen getroosten, want onze 'gevoelscoördinaten' zijn een beetje in de war geraakt. Zoals iemand die beweert alles en onmiddellijk alles te willen, en daarna alles – en onmiddellijk – opgeeft bij de eerste moeilijkheid (of bij de eerste gelegenheid). Er is geen hoop voor het vertrouwen en de trouw in de zelfgave, als de gewoonte overheerst om de liefde te bedrijven als een soort 'integrator' van psychisch en fysiek welbevinden. Dat is geen liefde! Bij de verloving staat de bereidheid centraal om samen iets te beschermen, dat nooit mag worden gekocht of verkocht, verraden of verlaten, hoe aantrekkelijk het aanbod ook is.

'Als mijn bruid'

Maar ook God, als Hij spreekt over het verbond met zijn volk, doet dat soms met woorden die verwijzen naar een verloving. In het boek Jeremia herinnert God zijn volk, als Hij het toespreekt nadat het zich van Hem heeft afgewend, aan de tijd dat het de 'verloofde' was van God en dan zegt Hij: "Ik denk terug aan de trouw van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidstijd" (2,2). En God was die weg van de bruidstijd gegaan; daarna deed Hij ook een belofte: wij hebben die passage gehoord aan het begin van de audiëntie, uit het Boek Hosea: "Ik neem u als mijn bruid, voor altijd, als mijn bruid, in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming, als mijn bruid in onverbreekelijke trouw: dan zult gij Jahwe leren kennen" (2,21 - 22).

Het volk Gods is Jezus' bruid

Het is een lange weg die God met zijn volk aflegt gedurende de verlovingstijd. Ten slotte huwt God zijn volk in Jezus Christus: hij huwt de Kerk in Christus. Het volk Gods is Jezus' bruid. Maar wat een lange weg! En jullie, Italianen, jullie hebben in jullie literatuur een meesterwerk over de verloving (I Promessi Sposi, 'De verloofden', van Manzoni – nvdv). De jongeren moeten dit boek kennen, zij moeten dit boek lezen; het is een meesterwerk, waarin het verhaal wordt verteld van twee verloofden die veel verdriet hebben gehad, een weg hebben afgelegd vol moeilijkheden, totdat zij het einde bereiken in het huwelijk. Laat dit meesterwerk over de verloving niet links liggen, dat de Italiaanse literatuur jullie in de schoot geworpen heeft. Vooruit, lees het en jullie zullen de schoonheid, het lijden, maar ook de trouw van dit toch? verloofde paar ontdekken.

Wijsheid

De Kerk, in haar wijsheid, maakt een onderscheid tussen het verloofd zijn en het gehuwd zijn – dat is niet hetzelfde – juist om de proeftijd fijnzinnig en diepgaand te laten zijn. Laten we voorzichtig zijn en deze wijze leer, die ook wordt gevoed door de ervaring van gelukkig beleefde huwelijksliefde, niet al te luchthartig naast ons neerleggen. De sterke symbolen van het lichaam bevatten de sleutels van de geest: wij kunnen niet luchthartig spreken over de banden van het vlees zonder blijvende wonden te maken in de geest (1 Kor. 6,15 - 20).

Rijping in de liefde

Zeker, de hedendaagse cultuur en samenleving zijn helaas onverschillig geworden voor de fijnzinnigheid en de ernst van deze periode. Van de andere kant kunnen we ook niet zeggen dat cultuur en samenleving vriendelijk omgaan met jongeren die serieus bereid zijn om een gezin te stichten en kinderen op de wereld te zetten! Integendeel, vaak worden er allerlei obstakels opgeworpen, in geestelijk en praktisch opzicht. De verloving is een levensfase die moet rijpen als een vrucht, het is een weg tot rijping in de liefde, tot het moment dat hij bij het huwelijk uitkomt.

Andere dan platvloerse termen

De cursus huwelijksvoorbereiding is een speciale manier om zich op het huwelijk voor te bereiden. En we zien zoveel paren die wellicht een beetje tegen wil en dank naar de cursus komen, “Die priesters willen dat wij een cursus volgen! Waarom Wij weten alles toch al!”... en dan doen ze de cursus tegen hun wil. Maar naderhand zijn ze blij en dankbaar, omdat ze inderdaad de gelegenheid gekregen hebben – vaak de enige – om over hun ervaringen na te denken in andere dan platvloerse termen.

Getuigenis van christelijke echtparen

Ja, veel paren zijn al een lange tijd samen, wellicht zijn ze ook intiem met elkaar, soms leven ze samen, maar zij kennen elkaar niet echt. Het lijkt vreemd, maar de ervaring leert dat dat zo is. Daarom moet de verlovingsstijd als periode om elkaar te leren kennen en samen deel uit te maken van een plan, weer meer worden gewaardeerd. De cursus huwelijksvoorbereiding moet worden gekenmerkt met dat voor ogen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van het eenvoudige maar intense getuigenis van christelijke echtparen.

De essentie

En er moet ook worden gewezen op de essentie: de Bijbel, om gezamenlijk op een bewuste wijze te herontdekken; het gebed in het kader van de liturgie, maar ook als ‘huiselijk gebed’, in het gezin, de sacramenten, het sacramentele leven, de biecht... waardoor de Heer komt wonen in de verloofden en hen voorbereidt om elkaar werkelijk te ontvangen “met de genade van Christus”; en de broederlijke omgang met de armen, met de behoeftigen, die ons oproepen tot soberheid en delen. Verloofden die zich hiervoor inzetten, zullen groeien en dit alles zal leiden tot de voorbereiding van een prachtige huwelijksviering, een ander soort huwelijksviering, niet werelds maar christelijk!

Langzaam vooruit

Laten we denken aan de woorden van God, die we gehoord hebben, waar Hij tot zijn volk sprak als een verloofde tot zijn bruid: "Ik neem u als mijn bruid, voor altijd, als mijn bruid, in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming, als mijn bruid in onverbreekelijke trouw: dan zult gij Jahwe leren kennen" (Hos. 2,21 - 22). Laat elk verloofd paar daaraan denken en tegen elkaar zeggen: "Ik neem je als mijn bruid, ik neem je als mijn bruidegom." Jullie moeten wachten op dat moment; het is een moment, het is een weg waarop je maar langzaam vooruit komt, het is een weg van rijping. Er mogen geen etappes van de weg worden overgeslagen. Zo gaat dat bij rijping, stap voor stap.

De geestelijke gaven

De verlovingstijd kan echt een initiatieperiode zijn, initiatie waarin? In de verrassing! De verrassing over de geestelijke gaven waarmee de Heer, via de Kerk, de horizon van het nieuwe gezin verrijkt, dat zich voorneemt met zijn zegen te leven. Nu wil ik jullie vragen tot de heilige Familie van Nazareth te bidden: Jezus, Jozef en Maria. Laten we bidden dat het gezin deze weg van voorbereiding gaat; laten we bidden voor de verloofden. Laten we Maria allemaal samen bidden, een Weesgegroet voor alle verloofden, opdat zij de schoonheid inzien van deze weg naar het huwelijk. En tegen de verloofden die hier op het St.-Pietersplein aanwezig zijn, zeg ik: "Mooie verlovingstijd!"

WIST U DAT:

- Pastoor Wilson Varela is op 6 juni al 6 jaar priester en kapelaan Alejandro is op 14 juni al 1 jaar priester.
- We vieren in Maasniel op donderdag 25 juni het Kinjer-OLS en op zondag 5 juli het OLS met heel veel mooie evenementen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het ols: www.ols2015.nl
We willen al onze parochianen graag uitnodigen voor de Openingsceremonie en viering van de Pontificale Eucharistie in Maasniel op zaterdag 4 juli om 18.00 uur waarin onze bisschop Frans Wiertz hoofdcelebrant zal zijn. Onze parochie is in dit weekend, samen met de Sint Urbanus Schutterij van Maasniel, de gastheer voor de 40.000 gasten uit Nederland en België die op deze evenementen worden verwacht. We hopen daarom dat we met z'n allen aanwezig kunnen zijn in de Eucharistieviering met de bisschop om onze verbondenheid met hem en met de gemeenschap van Maasniel duidelijk te laten zien. In dit weekend worden in onze parochies geen andere H. Missen gevierd, behalve op zondag om 10.00 uur in de Tomaskerk.
- Bisdombedevoort naar Rome tijdens Heilig Jaar:
Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een bijzonder Heilig Jaar. In het kader daarvan biedt het bisdom Roermond een diocesane bedevaart naar Rome aan. Deze vindt plaats van 12 tot en met 17 november volgend jaar. Parochies worden

Gedoopt

Laurentiuskerk

Sem Obstals 17-05-2015
Liz Obstals 17-05-2015

Hartelijk gefeliciteerd



Overleden

Laurentiuskerk

Mevr. Lies Blomen Evertz 24-04-2015 98 Jr.

H.Hartkerk

Mevr. Marietje Janssen Henderickx 25-04-2015 87 Jr.



Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

binnenkort uitgebreid hierover geïnformeerd.

De bedevaart vindt plaats in samenwerking met de Organisatie Limburgse Bedevaarten in Maastricht. De reis staat open voor alle geïnteresseerden. Parochies die plannen hebben om in het kader van het Heilig Jaar naar Rome te gaan, worden opgeroepen om zich zoveel mogelijk bij deze bisdombedevaart aan te sluiten.

Binnenkort worden nog andere initiatieven bekend gemaakt die in het kader van het Heilig Jaar worden genomen. De paus heeft dit bijzondere Heilig Jaar in het teken van barmhartigheid geplaatst. Het Heilig Jaar wordt op 8 december door de paus in Rome geopend.

- We willen u uiteraard uitnodigen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij deze bovengenoemde bisdombedevaart met onze bisschoppen. Hierbij geven we u toch informatie over de plannen die we zelf als parochie hadden, voordat we over de bisdombedevaart hoorden, om zelf naar Rome te gaan in het voorjaar van volgend jaar. De reis kan alsnog door de Limburgse bedevaarten en onze parochies worden georganiseerd als er genoeg interesse hiervoor bestaat, d.i. minimaal 40 deelnemers.

10-daagse bedevaart en cultuur busreis naar Florence, Rome en Assisi:
datum: van maandag 11 april t/m woensdag 20 april 2016.

opstapplaats: Roermond.

Kosten: € 995 per persoon (indicatie) op basis van verblijf in een tweepersoonskamer.

€ 250 toeslag eenpersoonskamer.

Programma:

- vervoer per luxe touringcar
 - 1 overnachting in de Elzas tijdens de heenreis.
 - 2 overnachtingen in Florence (Convitto della Calza) op basis van half pensioen.
 - 4 overnachtingen in Rome (Casa Bonus Pastor) op basis van half pensioen.
 - 1 overnachting in Assisi (Hotel San Francesco) op basis van half pensioen.
 - 1 overnachting in Oostenrijk op de terugreis.
 - Toeristenbelasting en reisverzekering zijn inbegrepen in de kosten.
- Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u dat kenbaar maken aan pastoor Wilson Varela, uiterlijk vóór 28 juni a.s., per e-mail en, schriftelijk bij de pastorie of telefonisch.

Zang

Datum	Liturgie	H. Tomas 10.00 uur
6 / 7 juni	Hoogfeest: Sacramentsdag	Lifeteenband
13/14 juni	11de zondag DHJ B	Cool
20/21 juni	12de zondag DHJ B	Sing4U
27/28 juni	13de zondag DHJ B	Volkszang o.l.v. Marc Demandt

Datum	Liturgie	H. Hart 11.30 uur
6 / 7 juni	Hoogfeest: Sacramentsdag	Biddende vaders
13/14 juni	11de zondag DHJ B	Kerkkoor
20/21 juni	12de zondag DHJ B	Kerkkoor
27/28 juni	13de zondag DHJ B	Taizé ensemble

Datum	Liturgie	H. Laurentius 18.00 uur
6 / 7 juni	Hoogfeest: Sacramentsdag	zondag 1e H. Communie
13/14 juni	11de zondag DHJ B	Gospelsonggroep
20/21 juni	12de zondag DHJ B	Dames en Herenkoor
27/28 juni	13de zondag DHJ B	Gospelsonggroep

WAT ER TE DOEN STAAT

- donderdag 4 juni en donderdag 11 juni worden de laatste twee catecheseavonden gegeven. Deze avonden zijn open voor iedereen die op zoek is naar verdieping en het thema van deze twee laatste avonden is het Woord van God. U bent van harte welkom in de zaal van de Heilig Hartkerk om 20.00 uur.
- zondag 7 juni om 10.00 uur in de Tomaskerk. Lifeteenmis en aansluitende activiteit voor de tieners en jongeren.

- zondag 7 juni om 11.30 uur in Maasniel. Sacramentsdag en viering van de Eerste Heilig Communie van 25 kinderen uit onze parochies.
- vrijdag 12 juni om 18.30 uur in Maasniel. Eucharistieviering voor alle vrijwilligers van onze parochies en aansluitende vrijwilligersfeest. Mocht u vrijwilliger zijn van onze parochies en per ongeluk geen uitnodiging hebben ontvangen, meldt u dan snel aan bij pastoor Varela.
- zondag 14 juni om 14.00 uur in de Tomaskerk. H. Mis in het Spaans waarin een aantal kinderen het sacrament van het H. Vormsel gaan ontvangen.
- vrijdag 19 juni 20.00 uur t/m zondag 21 juni 14.00 uur. Afsluitende retraite in het Arnold Janssen klooster in Wahlwiller voor de deelnemers aan de catecheseavonden.
- zondag 21 juni van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschappen van Geloof en Licht de Hartsvrienden in de Heilig Hartkerk en de Palster in de Tomaskerk.
- maandag 22 juni om 19.30 uur in het parochiecentrum. Kerkbestuursvergadering.
- maandag 22 juni van 19.15 tot 20.15 uur. XLT voor tieners en jongeren in de Heilig Hartkerk, aansluitend aan de Avondmis.
- dinsdag 23 juni om 19.30 uur in de Heilig Hartkerk. Christoffelgroep.
- donderdag 25 juni. Kinjer-OLS met deelname van 27 basisscholen uit Nederlands- en Belgisch Limburg. 10.30 uur Optocht. Zie programma op www.ols2015.nl
- donderdag 2 juli om 14.30 uur in de gebouwen van het bisdom. Priesterraad.
- zaterdag 4 juli om 18.00 uur in Maasniel. Pontificale Eucharistieviering ter gelegenheid van de openingsceremonie van het OLS-2015 met mgr. Wiertz en veel gasten van Nederlands- en Belgisch Limburg. Al onze parochianen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze viering.
- zondag 5 juli vanaf 13.30 uur Optocht van de 152 deelnemende schutterijen van het OLS 2015. Zie meer info bij www.ols2015.nl
- zondag 5 juli om 10.00 uur in de Tomaskerk. Lifeteenmis en aansluitende activiteit voor de tieners en jongeren.
- zaterdag 11 juli om 8.00 uur in de Tomaskerk. Fietsbedevaart naar de Mariakapel in Spaanshuiske.
- Viering in de maand juni op Roncalli:
 - zaterdag 6 juni om 15.30 uur in de grote zaal.
 - woensdag 10 juni om 15.00 uur in de kapel.
 - zaterdag 20 juni om 15.30 uur in de grote zaal.
 - woensdag 24 juni om 15.00 uur in de kapel.

Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

**De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

www.reijnenmonumenten.nl

Member of the Bloemgroup ☎ [046-4818178](tel:046-4818178)

BLOEM

ANNO 1983

BOETIEK

Nassastraat 66, Roermond
Bloem service Nummer

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185

Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht

Voor het slapen gaan

*Altijd wakende God,
houd Uw ogen behoedzaam op ons gericht,
doe ons rustig slapen vannacht.
Verdrijf de dromen die angst aanjagen,
richt onze gedachten en gevoelens
op wat waar en goed en schoon is,
schenk ons een zoete slaap in uw nabijheid.
Bescherm ons tegen kwaad dat buiten op ons loert,
laat Uw sterke arm verschrikken wie ons dreigend nadert.
Houd ons veilig geborgen in de palm van Uw hand,
In de warmte van Uw liefde.*

*Zegen ons
In het holst van de nacht
Met het licht van Christus,
Met de vrede van Zijn naam.*

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in juli 2015.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 26 juni 2015

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Pastoor ☎ 06.11332962