



H. Hart van Jezus  
† Veld



St. Laurentius  
Maasniel



H. Tomas  
Donderberg

## Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond  
22<sup>e</sup> jaargang 3 Email: [petervanvlodrop@home.nl](mailto:petervanvlodrop@home.nl) Maart 2014

### **Enkele teksten uit de boodschap van Paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2014**

(de volledige tekst kunt u vinden op de wegsite van de parochie)

Hij is arm geworden om ons rijk te maken met zijn armoede

(vgl. 2 Kor. 8, 9)



St. Jozef

#### ***Dierbare broeders en zusters,***

Ter gelegenheid van de Veertigdagentijd, bied ik u enkele overwegingen aan, opdat ze van dienst zouden kunnen zijn op de persoonlijke en gemeenschappelijke weg van bekering. Ik wil aansluiten bij de woorden van de heilige Paulus: "Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus hoef ik u niet in herinnering te brengen: hoe Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede" (2 Kor. 8, 9). De apostel wendt zich tot de Christenen van Korinthe om hen aan te sporen edelmoedig te zijn en de gelovigen van Jeruzalem te helpen die behoeftig zijn. Wat zeggen deze woorden van de heilige Paulus ons, Christenen van vandaag? Wat zegt ons vandaag de uitnodiging tot armoede, tot een arm leven in evangelische zin?

#### **De genade van Christus**

Allereerst zeggen ze ons wat de stijl van God is. God openbaart Zich niet door middel van de macht en de rijkdom van de wereld, maar door middel van de zwakheid en de armoede: "*Hij (is) om uwentwil arm (...) geworden, terwijl Hij rijk was...*". Christus, de eeuwige Zoon van God, in macht en heerlijkheid gelijk aan de Vader, is arm geworden; Hij is neergedaald midden onder ons, is ieder van ons nabij geworden; Hij heeft afstand gedaan van zijn glorie, Zichzelf "ontledigd", om in alles aan ons gelijk te zijn (vgl. Fil. 2, 7; Heb. 4, 15). De Menswording van God is een groot mysterie! De reden van dit alles is de goddelijke liefde, een liefde die genade is, edelmoedigheid, verlangen naar nabijheid, en die niet aarzelt om zich te geven en zich op te offeren voor de schepselen die ze lief heeft. Caritas, liefde, dat is in alles het lot van de geliefde delen.

#### **Ons getuigenis**

We zouden kunnen denken dat deze "weg" van de armoede die van Jezus geweest is, terwijl wij, die na Hem komen, de wereld kunnen redden met



Onze Lieve  
Vrouw van  
Altijdurende  
Bijstand



De  
Goede  
Herder

## Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela Nassastraat 90 6043 ED

☎0475 332837

In noodgevallen ☎06.11332962

of email wilson\_varela@hotmail.com

## Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎0475.329517 is geopend ma., di., do, vr. Tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties of andere vragen Kan men ook terecht op de pastorie (nassastraat 90, ☎0475.332837) Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

## H. Missen:

**H.Hartkerk** Mgr. Driessenstraat 2

Zondag 11.30 uur

Ma.+ do. 18.30 uur

**H.Tomaskerk** Donderbergweg 45

zondag 10.00 uur

di.wo.vr. 09.00 uur

iedere 1<sup>e</sup> zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN  
aansluitend activiteit voor alle tieners

Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

## Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:

Rabobank nr NL 33 RABO 014.41.04.989

H.Hartkerk:

Postgiro nr: NL 07 ING B00010.49.337

Missiecomité:

Rabobank nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

## Website parochie

Onder [www.parochieoermond-oost.nl](http://www.parochieoermond-oost.nl) vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

## Sacrament van verzoening

Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk geopend. U kunt met de priester (voor het geval deze er niet zou zijn.) voor alle zekerheid een afspraak maken voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



## Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf half negen een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

adequate menselijke middelen. Zo is het niet. In elk tijdperk en in elke plaats blijft God de mensen en de wereld redden *door middel van de armoede van Christus*, die Zich arm heeft gemaakt in de Sacramenten, in het Woord en in zijn Kerk, die een volk van armen is. De rijkdom van God kan niet via onze rijkdom gaan, maar altijd alleen via onze persoonlijke en gemeenschappelijke armoede, bezield door de Geest van Christus. In navolging van onze Meester zijn wij Christenen geroepen de ellende van de broeders te zien, die aan te raken, ze op ons te nemen en concreet te werken om die te verlichten. *Ellende* is niet hetzelfde als *armoede*; de ellende is: armoede zonder vertrouwen, zonder solidariteit, zonder hoop.

Dierbare broeders en zusters, moge de hele Kerk in deze Veertigdagentijd bereid en ijverig zijn om aan hen die leven in materiële, morele en spirituele ellende, het getuigenis te geven van de evangelische boodschap, die samengevat kan worden in de verkondiging van de liefde van de barmhartige Vader, die klaarstaat om in Christus iedere mens te omarmen. We kunnen dat doen in de mate waarin we gelijkvormig aan Christus zullen zijn, die Zich arm gemaakt heeft en ons rijk maakte met zijn armoede. De Veertigdagentijd is een geschikte tijd voor de zelfverloochening; en het zal ons goed doen ons af te vragen van welke zaken we ons kunnen ontdoen om anderen te helpen en te verrijken met onze armoede. Laten we niet vergeten dat ware armoede pijn doet: zelfverloochening zonder deze dimensie van boetedoening is niet echt. Ik wantrouw een aalmoes die niets kost en niet pijn doet.

Moge de heilige Geest, –dankzij welke ‘wij berooid zijn en velen rijk maken, haveloos zijn en de wereld van ons is’ (vgl. 2 Kor. 6,10)–), deze bedoelingen van ons ondersteunen en in ons de aandacht en de verantwoordelijkheid voor de menselijke ellende versterken, opdat we barmhartig zijn en medewerkers van de barmhartigheid worden. Met deze wens verzeker ik u van mijn gebed opdat elke gelovige en elke kerkelijke gemeenschap met vrucht de weg van de Veertigdagentijd moge afleggen, en ik vraag u voor mij te bidden. Moge de Heer u zegenen en Onze-Lieve-Vrouw u behoeden.

Paus Franciscus.

### **WIST U DAT:**

- Pater Theo van Schaijk zijn 50 jarig Priesterjubileum op zondag 30 maart in de Tomaskerk gaat vieren. Men mag hem na de Mis feliciteren. Pater Theo heeft zelf gevraagd om eventuele cadeaus die men hem zou willen geven te besteden aan een missieproject dat hij in Tanzania is opgestart voordat hij terug kwam naar Nederland. Men mag daarvoor bestemde geschenken overmaken naar onderstaand rekeningnummer onder vermelding “Missie Tanzania” of “cadeau priesterjubileum” NL62RABO0146330617 T.J. van Schaijk
- we iedere vrijdag in de Veertigdagentijd de kruisweg bidden in de Heilig Hartkerk en in Maasniel om 18.30 uur.
- we dit jaar in de vastenactie van onze parochies een project gaan steunen van een nieuwe parochie die gesticht wordt onder zeer arme mensen in de stad Medellín in Colombia; dezelfde stad waar pastoor Wilson vandaan komt. Op

## Overleden

### H.Hartkerk

Maria Kuipers van Wandelo 04-02-2014 101 Jr



### St. Laurentiuskerk

Truke Terhaag van Buggenum 17-02-2014 99 Jr

Gerrie Lutgens- Müllenberg 17-02-2014 90 Jr.

Alda van Herten –Meuwissen 23-02-2014 90 Jr.

*Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.*

## Gedoopt

### H.Hartkerk

Diego Boijen 01-02-2014

Vienna Boijen 01-02-2014



### St Laurentiuskerk

Serijn Heldens 02-02-2014

*Hartelijk gefeliciteerd*

de eerste zondag van de Vastentijd zullen we dit verder toelichten, maar we hopen dat we ons dit jaar nog extra inzetten en gul zijn voor dit project dat zowel sociaal alsook Evangeliserend is.

- ouders van kinderen van groep 8 en ouder hun kinderen mogen opgeven voor het ontvangen van het Heilig Vormsel dit jaar in onze parochie. De aanmelding kan gemaïld worden naar pastoor of per brief naar de pastorie of parochiecentrum verzonden worden tot zondag 9 maart.
- we op zoek zijn naar sponsors, zowel mensen als bedrijven, die ons willen helpen om de vernieuwing van het dak van de Tomaskerk te kunnen bekostigen? We hopen dit jaar, via verschillende nog te organiseren acties en via sponsoring, het geld bij elkaar te krijgen voor dit project om het behoud van de Tomaskerk in de Donderberg te kunnen waarborgen. Als u een bijdrage wil leveren, of als u mensen of bedrijven kent die dat misschien kunnen, neemt aub contact op met pastoor Wilson Varela.

## Zang

Datum	Liturgie	H. Laurentius 18.00 uur
1 maart	8 <sup>ste</sup> zondag door het jaar A	Dames en Heren koor
5 maart	Aswoensdag met askruisje	Dames en heren koor
8 maart	1 <sup>ste</sup> zondag veertigdagentijd	Gospelsonggroep
15 maart	2 <sup>de</sup> zondag veertigdagentijd	Gezinsmis
22 maart	3 <sup>de</sup> zondag veertigdagentijd	Dames en Heren koor
29 maart	4 <sup>de</sup> zondag veertigdagentijd	Dames en Heren koor

## Zang

Datum	Liturgie	Tomaskerk 10.00 uur	H. Hart 11.30
2 maart	8 <sup>ste</sup> zondag door het jaar A	Kerkkoor olv Marc Demandt	Carnavalsmis 11.11uur
5 maart	Aswoensdag met askruisje	09.00 uur met volkszang	
9 maart	1 <sup>ste</sup> zondag veertigdagentijd	Grace	Kerkkoor
16 maart	2 <sup>de</sup> zondag veertigdagentijd	KKI	Cool
23 maart	3 <sup>de</sup> zondag veertigdagentijd	Hetty Gommans	Kerkkoor
30 maart	4 <sup>de</sup> zondag veertigdagentijd	Volkszang olv Marc Demandt	Taizé ensemble

## WAT ER TE DOEN STAAT

- Aswoensdag Mistijden: 09.00 uur in de Tomaskerk  
14.15 uur op Roncalli  
19.00 uur in Maasniel
- In de H Hart kerk is er op 2 maart een extra collecte is tijdens de Moezemis.
- iedere dinsdag en donderdag om 20.00 uur. Geloofsverdieping catechese voor iedereen in de ontmoetingsruimte van de Heilig Hartkerk. Tot dinsdag 18 maart.
- donderdag 6 maart. Bijeenkomst van de Maria Mater Kring in de Tomaskerk.
- iedere vrijdag in de veertigdagentijd wordt de kruisweg gebeden in de Heilig Hartkerk en in de kerk van Maasniel om 18.30 uur.
- dinsdag 11 maart om 19.30 uur in de Heilig Tomaskerk. Bijeenkomst van de Christoffelgroep.
- zondag 16 maart van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschappen van Geloof en Licht in de Tomaskerk en de Heilig Hartkerk.
- maandag 17 maart. Kerkbestuursvergadering in het parochiecentrum in Maasniel.
- Weekend 21 t/m 23 maart. Afsluitende conviventie van de catecheseavonden in het Birgittinessen klooster in Weert.
- zaterdag 29 maart. Voetbedevaart naar langs kruisen en kapellen in Roermond. We beginnen om 08.00 uur in de Tomaskerk.
- op zondag 30 maart vieren we in de zondagse Eucharistieviering in de Tomaskerk het 50 jarig Priesterjubileum van Pater Theo van Schaijk. Hij zal voorgaan in deze Eucharistie en men kan hem aansluitend aan de Mis feliciteren.
- Viering in de maand januari op Roncalli op woensdagmiddag:  
5 maart om 14.15 uur en 19 maart om 15.00 uur.
- Lifeteen in de Tomaskerk in de komende twee maanden:  
2 maart Mis. 10.00 uur. (geen extra activiteit ivm de carnaval)  
6 april Mis & activiteit. 10.00 uur tot 12.00 uur.

## **VASTENACTIE 2014**

In 2014 steunen wij een project in Medellin, in Noord west Colombia.

Het project houdt in: De bouw van een parochiehuis.

De parochie is op verzoek van de bisschop gesticht voor de allerarmsten mensen in de stad. De parochie heet: San Pio de Piëtrelcina en staat onder leiding van de Venezolaanse pastoor Jezus Quintero. Ook hij is zoals onze pastoor voortgekomen uit het Neocathechumenaat . Enkele jaren geleden is men begonnen met de bouw van een kerkje. Deze bouw is voltooid. De bouw van een degelijk parochiehuis staat nu op het programma. Op het ogenblik bestaat dat uit wat wrakhout en lekke golfplaten, die bij harde wind omver geblazen worden. Het is een zeer arme wijk, waar veel criminaliteit en prostitutie aanwezig is. Voor velen is dat dan ook de enige bron van inkomsten.

Door het bouwen van een goed functionerend parochiehuis wil de pastoor deze criminaliteit doorbreken. In het parochiehuis wordt scholing gegeven aan vrouwen en kinderen. Voor de vrouwen is scholing vaak de enige weg om uit de prostitutie te blijven. De kinderen krijgen gratis scholing en een opleiding, zodat het voor deze kinderen later mogelijk is een baan te vinden in plaats van in het criminele circuit te geraken. Een behoorlijk onderkomen is daarvoor noodzakelijk. En dat kost geld.

Wij hebben dat geld. Laten we in deze vastentijd onze pastoor Jezus Quintero helpen deze droom te verwezenlijken, zodat hij de allerarmsten kan helpen een normaal leven op te bouwen. De parochie Roermond noord oost heeft met het missiecomité van het bisdom Roermond afgesproken, dat de opbrengst van onze vastenactie dit jaar daar naar toe gaat. Wij rekenen op Uw gulheid en hopen de opbrengst van vorig jaar ( 3.500 euro ) te evenaren. Het missiecomité van het bisdom zal een aanvullend bedrag schenken. Uw hulp is van zeer groot belang voor deze parochie. Ik weet dat we in een economische crisis zitten, maar ik weet ook dat wij vroeg of laat uitkomen. Maar weet dan ook, dat door Uw hulp deze mensen eindelijk de kans krijgen een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarom geef en geef gul Alvast hartelijk bedankt.

U kunt Uw bijdrage storten op banknummer: NL 92 Rabo 013.12.38.914

## **Voetbedevaart langs kruisen en kapellen in Roermond**

Zaterdag 29 maart ondernemen we de laatste voetbedevaart van dit seizoen. Deze gaat langs kruisen en kappellen in en om het centrum van Roermond. Het lijkt mij aardig onze stad Roermond eens van naderbij te bezichtigen en de aandacht te vestigen op haar weggkappellen, gevelkappellen en wegkruisen.

We starten als gewoonlijk om 8:00 uur vanaf de H.Tomaskerk op de Donderberg en beëindigen de tocht in de Broederkapel op de Swalmerstraat.

Hier vieren we omstreeks 11:30uur Eucharistie.

Nadien zullen we in de binnenstad de maaltijd gebruiken. Laat je verrassen door al die kleine, heilige ornamentjes in onze eigen woonomgeving. Voor opgave: M Baeten: tel: 06-44838448 of mail: baetenmhm@live.nl



## Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een  
Stukje vakmanschap en kwaliteit



### **Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten**

Albert Einsteinweg 21  
6045 GX Roermond, Nederland  
E-mail: [roermond@nl.bolsius.com](mailto:roermond@nl.bolsius.com)  
☎ +31(0)475-33 20 51  
Fax +31(0)475-33 46 10

*Member of the Bolsius Group*

## Grafmonumenten

**De grootste in de regio  
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

*Alg. Bond van natuursteenbedrijven*



**REIJNEN MONUMENTEN**

[www.reijnenmonumenten.nl](http://www.reijnenmonumenten.nl)

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

Member of the Bloemgroup [Tel.046-4818178](tel:046-4818178)

## **NIEUWS VAN DE BOEKENTAFEL**

De wintertijd is met zijn bijna eindeloze avonden natuurlijk het aangewezen leesseizoen. Nu de winter op zijn laatste benen loopt en de lentekriebels ons naar buiten lokken, richten velen hun aandacht weer versterkt op allerlei bezigheden buiten de deur. Toch hoeven de boeken, die ons door de winter hebben geholpen, niet te worden opgeborgen want ook met een boek in de hand is het prima toeven op terras, balkon of in de tuinkamer. Hierbij past een boek over 'opnieuw beginnen': ook laat in iemands leven kan het nog een keer lente worden.

**BOEK VAN DE MAAND:** Eindelijk Thuis

Ondertitel: 'De Terugkeer Van De Verloren Zoon'  
geschreven door Henri Nouwen.

Heeft dit boek nog introductie nodig? Het is ongetwijfeld de populairste pennenvrucht van een zeer geliefde schrijver. Henri Nouwen (1932-1996) was, behalve priester, ook docent aan enkele topuniversiteiten in de Verenigde Staten en een internationaal gevierde gastspreker. Hij schreef ruim 50 boeken die in brede kring goed zijn ontvangen en graag worden gelezen. Bij een kristalheldere denktrant bezat hij de 'gave van de eenvoud': hij kon iets ingewikkelds heel begrijpelijk formuleren. Dit maakt zijn boeken zeer toegankelijk voor een breed publiek. Hij was in dubbel opzicht geliefd: als schrijver en als mens met een bescheiden, bijna aan-doenlijk optreden. Nog steeds worden mensen geraakt door zijn boeken en door zijn persoon. Naast 'knappe kop' was hij toch ook en gaandeweg vooral een oprechte mensenvriend. 'Eindelijk Thuis' is gebaseerd op de gelijkenis van de verloren zoon uit het Lucas-evangelie. Het boek is ontstaan naar aanleiding van enkele overpeinzingen bij het schilderij 'De Terugkeer Van De Verloren Zoon' van Rembrandt. Henri Nouwen zag voor het eerst in 1983 een reproductie en mocht in 1986 het origineel bekijken in de Hermitage in Sint Petersburg. Hij kroop 'in de huid' van de geschilderde personages, om tot een verrassende conclusie te komen. Hierop besloot hij te gaan leven vanuit datgene wat het schilderij in hem losmaakte: van 'gezegende' te worden tot iemand die zegening ontvangt en deze vervolgens doorgeeft. Henri Nouwen mocht daarbij ervaren dat 'hetgeen wij wegschenken, overvloedig bij ons terugkeert'. Hij heeft in deze waarheid tenslotte zijn diepste levensvervulling gevonden. Eveneens in 1986, op het hoogtepunt van zijn carrière, voerde hij met zichzelf een innerlijke strijd aangaande zijn roeping. Hij besloot een 'sabbatjaar' te nemen en te gaan wonen en werken bij verstandelijk gehandicapten, eerst in Frankrijk en later (op uitnodiging) bij de Arkgemeenschap 'Daybreak' in Toronto, Canada; hij zou er de rest van zijn leven blijven. Op het eerste gezicht een onbegrijpelijk stap: een glansrijke loopbaan opgeven om te gaan wonen en werken te midden van 'de minsten der Mijnen'. Maar juist deze stap heeft zijn leven enorm verrijkt. En via zijn boeken bereikt deze rijkdom ook zijn grote schare lezers. Op deze uiterlijke ommezwaai volgde een innerlijke ommekeer: de denker werd een doener en zijn knagend ongenoegen veranderde in pure levensvreugde. Alles sloeg om in zijn tegendeel. Het vraagt moed een geplaveid pad te verlaten en een stap in het ongewisse te zetten, in blind vertrouwen op de goede afloop. Henri Nouwen:



een man met een opmerkelijke levensloop, meer nog: een opmerkelijke man. Een briljante geleerde, die het heeft aangedurfd de overstap te maken van 'leven vanuit het hoofd' naar 'leven vanuit het hart' en die bij 'de minsten der Mijnen' zijn bestemming vond; om zo te zeggen 'eindelijk thuis' kwam.

## **Godly play**

Onlangs mocht ik, tijdens een navorming dag van de Kairos-opleiding, een introductie meemaken, die "Godly play" genoemd wordt, "Heilig spelen".

Het is een wijze om kinderen spelenderwijs en ervaring gewijs te doen vertellen over het leven van Jezus.

Geen methode, maar een langzaam ontvouwen van het verhaal, dat hierdoor tot een beleving en avontuur kan worden, waaraan het kind, maar ook de verteller zelf deelneemt.

Materialen drukken een evangelieverhaal uit: de figuren zijn herkenbaar, en toch zit het verhaal nog opgesloten en komt het naar buiten door het langzaam uit de doeken te doen.

Maar het zijn vooral de verwondering, niet weten wat er komen gaat en het bevragen, die dit Jezusverhaal tot Zijn verhaal met jouw maken.

Dus Hij vertelt zijn levensverhaal in jouw leven, op jouw niveau, met je eigen woorden en je eigen mogelijkheden.

Het is bedoeld voor kinderen, maar zal ook uiterst dienstdoen bij verstandelijk gehandicapten en het blijkt voor volwassenen een meditatie te zijn.

De directeur van de Kairos, J van der Vloet, is erg enthousiast over dit 'spel' en denkt erover dit team, vanuit den Haag, hierheen te halen voor een 3-daagse workshop.

Is jullie interesse gewekt?

Ik zou het geweldig vinden om deze ervaring met jullie te delen en zo onze kinderen in de parochie, met een nieuwe bij-deze-tijd-zijnde ervaring, over Jezus te vertellen.

Meer weten? Kijk daarvoor op website [www.godlyplay.nl](http://www.godlyplay.nl) (zie ook youtube)

mbaeten

## **Volgend Parochienieuws**

Het volgende nummer zal verschijnt in April 2014.

Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 28 Maart 2014

## **Bezorging Parochienieuws**

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p

Doorgeven aan Mw. Baeten ☎ 06.44838448

# BLOEM

ANNO 1983

# BOETIEK

**Nassastraat 66, Roermond**  
**Bloem service Nummer**

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185

## Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Bij het aantonen van de dit boekje/copie: Deze MAAND: 2 bossen Tulpen voor 5 Euro.

### **Gedicht**

*Gevouwen handen*

*Eens was er die donkere dag.  
Waar licht leek te verdwijnen.  
waar duister mij mijn zicht ontnam.  
Waar licht niet meer deed te schijnen.  
Sprekend door wie bij U hoort.  
Bereikte mijn oren.  
"Mijn lieve kind, kom in gebed.  
Ik red wie is verloren.  
Vouw je handen in gebed.  
Zo doen zij jou geen kwaad.  
Laat Mijn liefde jou omringen.  
Zie hoe Mijn Zoon bij jou staat.  
Vanaf die donkere duistere dag.  
Waar u mij deed omarmen.  
Verdween de kou die in mij was.  
Deed Uw liefde mij verwarmen.  
In Uw genade heelt mijn ziel.  
In Jezus ligt nieuwe leven.  
Opnieuw geboren in Zijn kracht.  
Door Jezus is vergeven.  
Eens leerde U mij in gebed.  
Vouw je handen, rust bij Mij.  
Nu werken zij tot Uwer eer.  
Dank U, Vader, U maakt Vrij.*

*Marco van den Berg*