



H.Hart van Jezus  
† Veld



St. Laurentius  
Maasniel



H.Tomas  
Donderberg

## Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres:  
22<sup>e</sup> jaargang 5

Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond

Email: [petervanvloedrop@home.nl](mailto:petervanvloedrop@home.nl)

Mei 2014

### **Preek van bisschop Frans Wiertz tijdens de Paaswake in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond op zaterdag 19 april 2014**

Soms hult het leven zich in duisternis. Dan lijkt het alsof de wereld om ons heen alleen maar zwart en donker is.

We kennen allemaal van die momenten in ons leven: als een dierbare overlijdt; als iemand iets ergs overkomt; als vriendschappen uit elkaar vallen; of als we een hevige teleurstelling moeten verwerken. Het is dan alsof we in een donkere tunnel rijden, waaraan geen einde schijnt te komen. De nacht lijkt niet meer over te gaan in daglicht. Duisternis alom. We maken dit als mensen mee in ons persoonlijk leven. We maken dit ook mee als Kerk, als geloofsgemeenschap. We zien om ons heen de groep van betrokken mensen kleiner worden. Soms moeten we kerken sluiten. Soms worden we geconfronteerd met verschrikkelijk nieuws uit eigen gelederen. Een diepe duisternis maakt zich dan van ons meester. Het licht lijkt voorgoed te zijn gedoofd.

Zo zijn wij deze Paaswake ook begonnen. In duisternis.

En de vraag was: hoe verder?

Het was paus Johannes Paulus II die ooit gezegd heeft: "In het holst van de nacht, begint de nieuwe dag." En warempel: in die kille, kale schemering van deze kathedraal werd opeens één vlammetje ontstoken. Heel klein. Maar omdat de kerk verder donker was, leek het heel fel te schijnen. We hoorden zingen: "Lumen Christi – Licht van Christus". Toen wij in het diepste donker zaten, kwam Christus als het verlossende licht.

U hebt gezien hoe het vlammetje zich van de ene kaars naar de andere verspreidde. Het ging letterlijk als een lopend vuurtje door de kerk. Alsof de vlammetjes elkaar influisterden: "Lumen Christi, Lumen Christi, Licht van Christus. Zegt het voort, zegt het voort."

Afgelopen dagen hebben wij het lijdensverhaal van Christus op allerlei manieren gehoord. Hoe Hij Zijn kruis droeg. Hoe Hij stierf en in het graf werd gelegd. Alles leek voorbij. Zijn moeder, zijn leerlingen, iedereen was in zwaar verdriet gehuld. Maar in het holst van de nacht, begon ook voor hen de nieuwe dag. Want bij het ochtendgloren bleek het graf leeg. De steen was weggerold. Christus was verrezen. Het leven had de dood



St. Jozef



Onze Lieve  
Vrouw van  
Altijdurende  
Bijstand



De  
Goede  
Herder

## Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela Nassaustraat 90 6043 ED

☎0475 332837

In noodgevallen ☎06.11332962

of email wilson\_varela@hotmail.com

## Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎0475.329517 is geopend ma., do, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, ☎0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

## H. Missen:

**H.Hartkerk** Mgr. Driessenstraat 2

Zondag 11.30 uur

Ma.+ do. 18.30 uur

**H.Tomaskerk** Donderbergweg 45

zondag 10.00 uur

di.wo.vr. 09.00 uur

iedere 1<sup>e</sup> zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN aansluitend activiteit voor alle tieners

**Laurentiuskerk** (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

**Asenray** is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

## Rekenignummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:

Rabobank nr NL 33 RABO 014.41.04.989

H.Hartkerk:

Postgiro nr: NL 07 ING B00010.49.337

Missiecomité:

Rabobank nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

## Website parochie

Onder [www.parochieroermond-oost.nl](http://www.parochieroermond-oost.nl) vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

## Sacrament van verzoening

Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk geopend. U kunt met de priester (voor het geval deze er niet zou zijn.) voor alle zekerheid een afspraak maken voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



## Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf half negen een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

overwonnen. Het licht bleek sterker dan de duisternis.

Niet ondanks zijn lijden, maar juist dankzij het feit dat Christus niet voor het lijden wegliep, maar Zijn kruis oppakte, was hij in staat om – zelfs – de dood te overwinnen. Dát is de boodschap van Pasen. Wij maken in ons leven allemaal moeilijke momenten mee. Ieder van ons persoonlijk. En wij als geloofsgemeenschap, wij als Gods Volk onderweg. Die momenten doen pijn. Soms heel veel pijn. Maar het heeft geen zin om in de duisternis te blijven ronddolen. “Zoekt de levende niet bij de doden,” lezen we bij de evangelist Lucas. Christus is niet in het graf te vinden, niet in de dood, niet in duisternis.

Als wij het geloof willen vinden, moeten we door het donker heen op zoek naar het licht. Letterlijk op zoek naar lichtpuntjes in ons leven. En als we die gevonden hebben, mogen we ze aan elkaar doorgeven, zoals we vanavond hier gedaan hebben. Samen zijn we in staat om voor een zee van licht te zorgen. Niet zomaar een lampje, niet zomaar een lichtje, maar Gods licht, het licht van Christus, het Lumen Christi.

Ooit is het in ons hart ontstoken. Soms lijkt het gedoofd. Geblust. Maar als wij geloven in Christus, als wij geloven in Zijn kracht, dan kan dat licht weer oplaaien. Dan kunnen we de duisternis overwinnen. Dan kunnen we lijden en verdriet achter ons laten. Het is niet gemakkelijk. Het gaat niet vanzelf. Maar het kan wel.

Kijk maar naar paus Franciscus, die ons elke dag opnieuw het voorbeeld geeft hoe wij het Licht van Christus in ons leven gestalte kunnen geven. Het vuur dat Hij uitstraalt, mogen wij overnemen en aan elkaar doorgeven. Het is waar! In het holst van de nacht begint de nieuwe dag.

Laten wij reikhalzend uitzien naar het nieuwe licht, Het Licht van Christus. Zalig Paasfeest. Amen.

+ Frans Wiertz bisschop van Roermond

### **WIST U DAT:**

- We dit jaar 41 kinderen hebben voorbereid op het ontvangen van hun Eerste Heilige Communie.
- We op zoek zijn naar vrijwilligers die op zondag willen/kunnen helpen met het koffiezetten in de Tomaskerk? wilt u helpen om deze mooie ontmoetingsmoment zolang mogelijk te kunnen behouden, meld u aan bij pastoor.
- Ruim zeshonderd mensen deel namen aan de Chrismamis op woensdag 16 mei in de kathedraal van Roermond, onder wie veel vertegenwoordigers van de diverse Limburgse parochies. Ook waren maar liefst honderdtwintig priesters en diakens van het bisdom bij de plechtigheid aanwezig. Na afloop was er tevens gelegenheid om vicaris-generaal Hub Schnackers en bisschoppelijk vicaris René Maessen met hun 40-jarig priesterjubiläum te feliciteren.
- De bisschopswijding van mgr. Bert van Megen uit Eygelshoven (Kerkrade) plaats vindt op zaterdag 17 mei om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. De wijding wordt verricht door de staatssecretaris van de Heilige

## Overleden

### H. Tomas kerk

Marianne Sanders-Nachtigäller 12-04-2014 83 Jr.



### H. Laurentiuskerk

Jan Lennarts 13-04-2014 84 Jr.

*Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.*

## Gedoopt

### H. Hartkerk

Fenna Paragsingh 30 maart

Dean Paragsingh 30 maart

Darlene Wolters 30 maart

Kayleluia Keuren 19 april



### H. Tomaskerk:

Rebekka Lopez-Ibarra 20 april

Maria Ramponi 20 april

Sara Paloni 20 april

### H. Laurentius kerk in Maasniel:

Noud Metsemakers 26 april

### O.L.V.van Goede raad en de H. Josef te Asenray

Wesly Wilms 9 Maart

*Hartelijk gefeliciteerd*

Stoel, kardinaal Pietro Parolin. Mgr. Van Megen wordt tot bisschop gewijd (klasgenoot van Deken Merx en van pastoor Kreuwels) omdat hij benoemd is tot nuntius in Soedan. Het is voor het eerst in 15 jaar dat er weer een bisschopswijding in Limburg plaatsvindt. De laatste keer was dat de wijding van hulpbisschop Everard de Jong in 1999, eveneens in de kathedraal van Roermond. Hij krijgt daarbij de titel van aartsbisschop. Een nuntius is de officiële diplomatieke vertegenwoordiger (ambassadeur) van de Heilige Stoel in het land of de landen waar hij geaccrediteerd is. Van Megen is de enige Nederlandse priester in de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel. De afgelopen jaren werkte hij op de nuntiaturen in Soedan, Brazilië, Slowakije, Israël, Verenigde Naties (Zwitserland) en meest recentelijk als Chargé d'Affaires (zaakgelastigde) in Malawi.

- Het parochiecentrum nieuwe openingstijden krijgt. Vanaf mei zal het parochiecentrum drie ochtenden per week open zijn voor het bestellen van

Misintenties en andere parochiële zaken, namelijk op maandag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00. Op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum (☎0475-329517) en uw boodschap inspreken, naargelang uw verzoek zullen de parochiemedewerkers contact opnemen indien nodig. U kunt ook bellen naar de pastorie (☎0475-332837) en bij dringende gevallen naar de mobiele nummer van pastoor (☎0611332962).

## Zang

Datum	Liturgie	Tomaskerk 10.00 uur	H. Hart 11.30
4 mei	3 <sup>de</sup> zondag van Pasen	Lifeteen	Kerkkoor
11 mei	4 <sup>de</sup> zondag van Pasen	Taizé ensemble	Biddende vaders olv Victor M. Grace
18 mei	5 <sup>de</sup> zondag van Pasen	Hetty Gommans	Grace
25 mei	6 <sup>de</sup> zondag van Pasen	Volkszang olv Marc Demandt / Sing4U	Kerkkoor
29 mei	Hemelvaart van de Heer	Geen Mis	Kerkkoor 11.30 uur

Datum	Liturgie	H. Laurentius 18.00 uur
3 mei	3 <sup>de</sup> zondag van Pasen	Dames en Herenkoor
10 mei	4 <sup>de</sup> zondag van Pasen	Gospelsonggroep én Dames en Herenkoor (Franciscusmis)
17 mei	5 <sup>de</sup> zondag van Pasen	Dames en Herenkoor
25 mei	1 <sup>ste</sup> H. Communie	
31 mei	7 <sup>de</sup> zondag van Pasen	Dames en Herenkoor

## WAT ER TE DOEN STAAT

- vrijdag 2 mei. Doopvoorbereiding voor ouders van dopelingen om 20.00 uur in de Heilig Hartkerk.
- zaterdag 3 mei. Busbedevaart naar Hasselt.
- zondag 4 mei. Mis van Lifeteen voor tieners, jongeren en iedereen, in de Tomaskerk om 10.00 uur. Aansluitend, van 11.00 tot 12.00 activiteit voor de tieners en jongeren in een zaal van de Donderie.
- op zondag 4 mei zullen we, tijdens de viering van de H. Mis in de Heilig Hartkerk om 11.30 uur, en in het kader van de dodenherdenking, stilstaan bij de doden van de Tweede Wereldoorlog en met name zij die uit Roermondse Veld afkomstig waren en vanuit het plein vóór de kerk werden gedeporteerd. Na Mis zullen we een krans leggen bij het monument tegenover de kerk en bij het koffie drinken zullen filmfragmenten worden vertoond van enkele 30 decembertochten die jaarlijks worden gehouden.

- zondag 4 mei. Dodenherdenking in Maasniel om 19.30 uur.
- zondag 11 mei. Bondsfeest van het Midden-Limburgse Schuttersbond in Maasniel.
- maandag 12 mei. Kerkbestuursvergadering om 19.30 uur in het parochiecentrum.
- dinsdag 13 mei. Begin van de lessen voor de vormelingen. De lessen zijn iedere dinsdag van 15.30 uur tot 16.30 uur in de Tomaskerk.
- woensdag 14 mei. Viering van de vergeving voor de kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. De viering is om 15.30 uur in de kerk van Maasniel.
- vrijdag 16 mei om 18.30 uur in de Tomaskerk. Viering van de Eucharistie voor alle vrijwilligers van onze parochies voorafgaand aan onze vrijwilligersavond in de Donderie.
- vanaf vrijdagavond 16 mei t/m zondagmiddag 18 mei. Lifeteen Conference op Rolduc met sprekers uit Amerika en gasten uit heel Europa.
- op zaterdag 17 mei om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond vindt plaats de bisschopswijding van mgr. Bert van Megen uit Eyselshoven (Kerkrade). De wijding wordt verricht door de staatssecretaris van de Heilige Stoel, kardinaal Pietro Parolin. Mgr. Van Megen wordt tot bisschop gewijd, omdat hij benoemd is tot nuntius in Soedan.
- zondag 18 mei. Bijeenkomst van de gemeenschappen van Geloof en Licht in de Tomaskerk en de Heilig Hartkerk van 14.00 tot 19.00.
- woensdag 21 mei. Dekenale vergadering van de priesters van het dekenaat Roermond.
- zondag 25 mei. Eerste Heilige Communie om 11.30 uur in Maasniel.
- donderdag 29 mei. Hoogfeest van Hemelvaart om 11.30 uur in de Heilig Hartkerk.
- vrijdag 30 mei. Ziekendag van de Lidwinavereniging in Maasniel om 10.30 uur in het Trefcentrum.
- zaterdag 31 mei. Fietsbedevaart.

### **Heilige Huisjes Wandeling op 18 mei 2014**

Op initiatief van Centrum De Kapel werd in 2008 een start gemaakt met rondwandelingen van het ene naar het andere heilige huisje. In deze wandelingen door kleurrijk **Roermond** staat de ontmoeting centraal. Als mensen met verschillende religieuze achtergronden maken we kennis met elkaar en met elkaars rituelen. In de ontmoeting ontstaat de dialoog op basis van respect en gelijkwaardigheid. Een kerk, een moskee, een kapel, een synagoge en een tempel zijn zichtbare plekken waar mensen vragen mogen hebben. Wat gebeurt daar? Wat beweegt jou, mens? Wat raakt je ten diepste? Bij de bijzondere gebedshuizen, die een sfeer van tijdloosheid uitstralen, staan we stil bij elkaars rituelen. De voorbije jaren was er telkens veel belangstelling voor het initiatief.

Op **zondag 18 mei a.s.** staat de 10e "Heilige Huisjeswandeling" op het programma. Tijdens de 4 kilometer lange route worden 4 gebedshuizen bezocht, nl. de Caroluskapel, de Synagoge, de Ursulakapel en de Hindoetempel; halverwege is een koffie-/ theepauze voorzien.

De organisatoren nodigen u van harte uit aan deze tocht deel te nemen.

**Datum** : zondag 18 mei 2014

**Start** : 13.30u Caroluskapel Swalmerstraat 100

**Einde** : 17.15u

**Deelname:** € 3,50 per persoon (incl. consumptie)

**Parkeren** : bij het Outletcentre

**De Heilige Huisjeswandeling is een samenwerkingsproject van de Protestantse Gemeente Roermond, de Sint Christoffelparochie, het Bisdom Roermond, de Turkse Moskee, de Tamilstichting, de Oecumenische Basisgroep Jonge Kerk Roermond en 't Centrum voor Levensbeschouwelijk Jeugd- en Jongerenwerk in Limburg.**

### **Fietsbedevaart naar Lourdesgrot in Baexem**



In Baexem ligt, in de nabijheid van het kasteel, een Lourdesgrot. Opnieuw is dit een kleine verrassing in het Limburgse landschap. Aanstaande 31 mei fietsen we erheen.

Ook de wegkruisen zijn onderweg weer alom tegenwoordig.

We vertrekken voor deze tocht om 8:00uur vanaf de H.Tomaskerk op de Donderberg.

Omstreeks 11:30uur verwachten we op de plek van bestemming de H.Mis te vieren.

En zoals gebruikelijk zullen we nadien in een nabij gelegen restaurant samen een maaltijd genieten.

Bid dat het goed weer wordt, want we vieren de mis in de buitenlucht.

Voor opgave M.Baeten

☎0644838448 / mail: baetenmhm@live.nl

## Hoogland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een  
Stukje vakmanschap en kwaliteit



### **Kaarsen fabriek Hoogland-Kirsten**

Albert Einsteinweg 21  
6045 GX Roermond, Nederland  
E-mail: roermond@nl.bolsius.com  
☎ +31(0)475-33 20 51  
Fax +31(0)475-33 46 10

*Member of the Bolsius Group*

## Grafmonumenten

**De grootste in de regio  
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

*Alg. Bond van natuursteenbedrijven*



**REIJNEN MONUMENTEN**

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

[www.reijnenmonumenten.nl](http://www.reijnenmonumenten.nl)

Member of the Bloemgroup ☎ 046-4818178



# BLOEM

ANNO 1983

# BOETIEK

**Nassastraat 66, Roermond**  
**Bloem service Nummer**

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185

## Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Bij het aantonen van de dit boekje/copie: Deze MAAND: 10% korting

### Gedicht

*Gij badt op enen berg alleen,  
en...Jezus, ik vind er geen  
waar ik hoog genoeg kan klimmen  
om U alleen te vinden;  
de wereld wil mij achterna,  
alwaar ik ga  
of sta  
of ooit mijn ogen sla;  
en arm als ik en er is er geen,  
geen een,  
die nood heb en niet klagen kan;  
die honger, en niet vragen kan;  
die pijn, en niet gewagen kan  
hoe zeer het ook doet !  
O leer mij, arme dwaas,  
hoe dat ik bidden moet!*

*Quido Gezelle*

### **Volgend Parochienieuws**

Het volgende nummer zal verschijnt in juni 2014.  
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 30 mei 2014

### **Bezorging Parochienieuws**

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p  
Doorgeven aan Mw. Baeten ☎ 06.44838448