



St. Jozef
Leeuwen



Onze Lieve
Vrouw van
Altijddurende
Bijstand



De Goede
Herder
Hoogvonderen

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
23^e jaargang 5 Email: petervanvlodrop@home.nl

mei 2015

52ste Wereldgebedsdag voor roepingen, 26 april 2015.

Voor mijzelf is het inmiddels iets meer 18 jaar geleden; ik bedoel de dag waarop ik het vermoeden kreeg dat God me aan het roepen was. Maar waarvoor? En waarom ik? Waarom niet een van de vele brave en vrome jongens van wie iedereen verwachtte dat zij ooit naar een seminarie zouden gaan? En wat moest ik dan doen met mijn toekomstplannen, mijn studie, mijn verlangen om een gezin te stichten? Nee, het kon niet waar zijn. Maar waarom ging dat vreemd gevoel niet weg? Waarom kon ik niet onverschillig blijven tegenover de oproep die ik al vaker had gehoord in de kerk om gehoor te geven aan de roepstem van God om Zijn liefde te verkondigen, misschien ook ergens anders in de wereld? Waarom kon ik me niet gewoon afsluiten voor deze nieuwsgierigheid die in mij was ontstaan naar Gods bedoelingen met mijn leven en waarom kon ik me niet omdraaien en verder gaan met mijn leven zoals ik het gepland had? Het antwoord op deze vragen zou ik jaren later krijgen, in Nederland. Het was geen gemakkelijke keuze en zelfs mijn ouders en beste vrienden hadden meer twijfels dan ikzelf over deze nieuwe weg die ik was ingeslagen. Ze maakten zich zorgen omdat ik wellicht de belangrijkste jaren van mijn leven ging verspillen aan iets wat niet zeker was. Maar God dwong niets af. Ik kreeg zowel van God als van de kerk alle ruimte en tijd om een antwoord te geven op Zijn roeping en op 6 juni 2009 kon ik eindelijk, na jaren worsteling, ja zeggen in de liturgie van mijn priesterwijding in de kathedraal van Roermond. Met andere woorden: het was en het blijft geen gemakkelijke weg maar als ik terugkijk op de afgelopen 18 jaar kan ik alleen maar zeggen dat God mij nooit heeft teleurgesteld en dat het meer dan waard was om Hem te volgen, en als ik weer 18 kon zijn, zou ik opnieuw ja zou zeggen tegen dit avontuur om een geroepene te zijn. Hierbij nog een klein citaat uit de boodschap van Paus Franciscus voor deze roepingenzondag:

“Dierbare broeders en zusters, De Vierde zondag van Pasen reikt ons de figuur aan van de Goede Herder die zijn schapen kent: hij roept hen, hij voedt hen en hij leidt hen. Al meer dan vijftig jaar heeft de universele Kerk deze zondag gevierd als de Wereldgebedsdag voor Roepingen. Op deze manier herinnert ze ons aan de noodzaak om te bidden, zoals Jezus



H. Hart van Jezus
't Veld



St. Laurentius
Maasniel



H. Tomas
Donderberg



Onze lieve Vrouw
van Goede Raad
en H. Jozef
Asenray

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela In noodgevallen ☎ 06.11332962

email: wilson_varela@hotmail.com

Kapelaan Alejandro Vergara

☎ 06.33507243

email: kap.alejandrovergara@gmail.com

Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond ☎ 0475.332837

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎0475.329517 is geopend ma., wo, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, ☎0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2

Zondag 11.30 uur

Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45

zondag 10.00 uur

di.wo.vr. 09.00 uur

iedere 1^e zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN aansluitend activiteit voor alle tieners

Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:

Rabobank

nr: NL 33 RABO 014.41.04.989

H.Hartkerk:

Bank misintenties

nr: NL 07 ING B00010.49.337

Missiecomité:

Rabobank

nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk Geopend. U kunt een afspraak maken met een van onze priesters voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf 08.30 een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

zelf zei tegen zijn leerlingen, opdat 'de heer van de oogst arbeiders voor de oogst mag sturen' (Lucas 10, 2). Jezus' aansporing stond in de context van een missionaire zendingsoopdracht. Hij riep niet alleen de twaalf apostelen, maar zond ook nog 72 leerlingen uit, twee aan twee, in de missie (vgl. Lucas 10, 1-16). Omdat de Kerk in haar wezen missionair is, wordt de christelijke roeping noodzakelijkerwijs geboren uit een missionaire ervaring. Het horen en volgen van de stem van Christus de Goede Herder, terwijl we ons laten aantrekken en leiden door Hem en ons eigen leven aan Hem toewijden, betekent toelaten dat de heilige Geest ons binnen voert in deze missionaire dynamiek, in ons het verlangen aanwakkert, de blijdschap en de moed om onze levens in dienst te stellen van het Koninkrijk van God. Ons leven geven voor deze missie is alleen mogelijk als we in staat zijn om onszelf achter te laten. De grond van elke christelijke roeping is deze fundamentele beweging, die onderdeel is van de ervaring van het geloof. Geloof betekent onszelf overstijgen, wegtrekken uit ons welbevinden en de onbuigzaamheid van ons eigen ik, om Christus in ons leven centraal te stellen. Het betekent, net als Abraham, onze geboortegrond achter ons laten en voortgaan met vertrouwen, wetend dat God ons de weg zal wijzen naar een nieuw land. Dit 'voortgaan' moet niet worden gezien als een teken van het niet naar waarde schatten van ons eigen leven, onze gevoelens, ons mens zijn. Integendeel, degenen die eropuit trekken om Christus te volgen, vinden leven in overvloed door zichzelf volledig in dienst te stellen van God en zijn Koninkrijk. Jezus zegt: 'Ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam, zal het honderdvoudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen' (Matteüs 19, 29). Dit alles is ten diepste gegrond in liefde. De christelijke roeping is vóór alles een roep tot liefde, een liefde die ons aantrekt en ons uit onszelf trekt, die ons 'decentreert' en 2/3 aanzet. Jezus zegt: 'Ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam, zal het honderdvoudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen' (Matteüs 19, 29). Dit alles is ten diepste gegrond in liefde. De christelijke roeping is vóór alles een roep tot liefde, een liefde die ons aantrekt en ons uit onszelf trekt, die ons 'decentreert' en 2/3 aanzet tot 'een voortdurende weg uit het in zichzelf opgesloten "ik" [...] naar overgave en juist zo naar het vinden van zichzelf, ja, naar het vinden van God'.

"Stel dan dat God je ook aan roepen is om Hem te volgen?

Dan kan ik alleen maar zeggen: Proficiat!

WIST U DAT:

- De vieringen van de H. Mis op zondag in de Heilig Hartkerk zullen binnenkort in het ziekenhuis van Roermond live worden uitgezonden op de patiëntenkamers. Op dit moment wordt gewerkt aan het technisch systeem om dit mogelijk te maken.
- We hebben het idee gekregen om volgend jaar een reis te maken naar verschillende plaatsen in Italië en met als eindbestemming Rome, en dit in het kader van het heilig jaar dat de Paus heeft uitgeroepen. Meer info in het parochieblad van de volgende maand.

Gedoopt

H.Hartkerk

Zuzanne Waraksa Grzybowska 06-04-2015

H.laurentiuskerk

Yinte Schaapsmeeders 29-03-2015

Dani Charles 18-04-2015

Froukje Linssen 18-04-2015

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad en H.Tomas

Noah Glomb 22-03-2015

Hartelijk gefeliciteerd



Overleden

H.Tomaskerk

Truus Wegberg -Koenen 07-04-2015 85 Jr.

H. Laurentiuskerk

Toos Leppers van Suylenkom 07-04-2015 82 Jr.

Paula Sengers- Muys 15-04-2015 99 Jr.

Tiny Suntjens- Vossen 17-04-2015 75 Jr.



Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

- De gemeenschappen van het Neocatechumenaat van het bisdom Roermond, waaronder ook een aantal mensen uit onze parochies, houden dit jaar een catecheseactie in de binnenstad van Roermond op het Kloosterwandplein van 15.00 uur tot 16.00 uur iedere zondag t/m zondag 17 mei. De bedoeling van deze manifestatie is tegetuigen van ons geloof en mensen aan het denken te zetten over hun geloofsbeleving. De aanleiding van deze actie is de herhaaldelijke oproep van de Paus om naar buiten te treden met ons geloof. "Zo dikwijls houden we Jezus binnen in de kerk en we laten Hem niet naar buiten..." (Paus Franciscus, Rome 6 maart 2015).
- De opbrengst van de vastenactie 2015 voor het project van pater Theo in Tanzania was dit jaar ongekend hoog. Onze parochies hebben gezamenlijk € 5700 verzameld en dit bedrag zal, naar alle waarschijnlijkheid, door het missiebureau van het bisdom Roermond worden aangevuld zodat het project in Tanzania kan worden voltooid. We zijn iedereen dankbaar voor zijn bijdrage en we zijn trots op onze parochies voor het kunnen meewerken aan dit mooi project. Een bijzonder woord van dankbaarheid voor de leden van het vastenactiecomité van onze parochies voor al het werk dat ze ieder jaar verzetten om het mogelijk te maken dat we op deze manier anderen kunnen helpen over de grenzen heen van onze parochies.
- de kinderen van de Vincent van Gogh school hebben dit jaar ook bijgedragen aan onze vastenactieproject. Ze hebben een bedrag van 301,79 opgehaald met de verkoop van plastic flessen. Hartelijk dank aan de schoolleiding en docenten die deze actie hebben begeleid

Zang

| Datum | Liturgie | H. Tomas 10.00 uur |
|--------|----------------------------------|----------------------------|
| 3 mei | 5de zondag van Pasen | Volkszang olv Victor M. |
| 10 mei | 6de zondag van Pasen | Marijke Pieters |
| 17 mei | 7de zondag van Pasen | Biddende vaders |
| 24 mei | Hoogfeest van Pinksteren | Volkszang olv Marc Demandt |
| 25 mei | Tweede Pinksterdag | kerkkoor |
| 31 mei | Hoogfeest van de H. Drie-eenheid | Hetty Gommans |

| Datum | Liturgie | H. Hart 11.30 uur |
|--------|----------------------------------|-------------------|
| 3 mei | 5de zondag van Pasen | Kerkkoor |
| 10 mei | 6de zondag van Pasen | Taizé ensemble |
| 14 mei | Hemelvaart des Heren | kerkkoor |
| 17 mei | 7de zondag van Pasen | Grace |
| 24 mei | Hoogfeest van Pinksteren | Kerkkoor |
| 25 mei | Tweede Pinksterdag | Geen viering |
| 31 mei | Hoogfeest van de H. Drie-eenheid | Kerkkoor |

WAT ER TE DOEN STAAT

- vrijdag 1 mei t/m zondag 3 mei. Life Teen Europe Training 2015 "Inspired" op Rolduc.
- zaterdag 2 mei om 11.00 uur bij het OLS Hoes in Maasniel. Inzegening van de gerestaureerde waterputten.
- zondag 3 mei. Tijdens de zondagse Mis in de Heilig Hartkerk zullen we stil staan bij de dodenherdenking en de 70^{ste} verjaardag van de bevrijding van Roermond. Aansluitend aan de H. Mis leggen we een krans bij het oorlogsmonument tegenover de kerk en opent de burgemeester van Roermond de tentoonstelling "'t Veld vertelt 1940-1945, over Oorlog en Bevrijding" in het zaaltje achter Bloemboetiek Hermien.
- maandag 4 mei om 19.30 uur in Maasniel. Dodenherdenking op het Betjesplein.
- dinsdag 5 mei. Bevrijdingsdag. Fietstocht langs oorlogsmonumenten in Roermond-Oost georganiseerd door de werkgroep promotie Roermondse Veld. De deelname kost € 2,- en is op eigen risico. Vertrek: 10.00 uur bij de ingang H. Hartkerk.
- zaterdag 9 mei. Busbedevaart naar Wittem, Moresnet en Mamelis.
- dinsdag 12 mei. Voortzetting van de Vormsellessen in de Tomaskerk om 16.00 uur.
- donderdag 14 mei. Hoogfeest van de Hemelvaart des Heren. We vieren deze feestelijke Eucharistie gezamenlijk voor al onze parochies in de Heilig Hartkerk om 11.30 uur.
- vrijdag 15 mei. Ziekendag van de Lidwinavereniging in Maasniel.
- zaterdag 16 mei. Viering van de H. Mis in het Spaans om 13.00 uur. Meer info bij pastoor.
- zaterdag 16 mei. Laatste Gezinsmis van dit schooljaar om 18.00 uur in Maasniel met als thema: Moeder Maria.
- zondag 17 mei van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschappen van Geloof en Licht de Hartsvrienden in de Heilig Hartkerk en de Palster in de Tomaskerk.
- maandag 18 mei om 19.15 uur in de Heilig Hartkerk. XLT: viering van Praise and Worship in de dagkapel van de Heilig Hartkerk tot 20.15 uur.
- maandag 25 mei. Tweede Pinksterdag. Op deze dag vieren we de Eucharistie op twee plaatsen: om 10.00 uur in de Tomaskerk en om 11.30 uur in de Laurentiuskerk in Maasniel samen met de Sint Urbanus Schutterij t.g.v het jaarlijkse koningschieten.
- woensdag 27 mei om 14.30 in Maasniel. Viering van de vergeving voor de kinderen die op zondag 7 juni hun Eerste Heilige Communie gaan ontvangen.
- Viering in de maand december op Roncalli:
 - zaterdag 9 mei om 15.30 uur in de grote zaal.
 - woensdag 13 mei om 15.30 uur in de kapel.
 - zaterdag 23 mei om 15.30 uur in de grote zaal.
 - woensdag 27 mei om 15.00 uur in de kapel.

Expositie " 't Veld vertelt 1940-1945"

Op 1 maart 2015 was het 70 jaar geleden dat Roermond door de Amerikanen werd bevrijd. Om dit te herdenken heeft de Werkgroep Promotie Roermondse Veld een foto-expositie over de Tweede Wereldoorlog opgezet met als titel " 't Veld vertelt 1940-1945". De expositie richt zich vooral op gebeurtenissen in 't Roermondse Veld. Op diverse panelen wordt aandacht besteed aan de inval in mei 1940, de bezetting, de Joodse gemeenschap, het verzet, de rol van diverse priesters in de oorlogsjaren, de Ortskommandatur,, de deportatie eind 1944 van bijna drieduizend jongens en mannen, de evacuatie van vrouwen en kinderen begin 1945, de oorlogsslachtoffers , de bevrijding en de wederopbouw.



Toen in december 1944 de Engelsen tot de Maas bij Roermond waren gekomen beschoten zij de koepel van de H. Hartkerk, die als uitkijkpost voor de Duitsers fungeerde. Gelukkig liep de kerk weinig schade op. Gevangen genomen Roermondse onderduikers werden naar de Nassastraat in het Roermondse Veld afgevoerd, waar majoor Ullrich Matthaeas zijn commandopost had gevestigd in de panden nr. 58 t/m 66. Na een kort schijnproces werden op 2^e Kerstdag veertien mannen ter dood veroordeeld; het vonnis werd voltrokken in het Elmpterwald. Met de executie wilde Matthaeas andere mannen en jongens waarschuwen, dat als zij zich niet zouden melden, hun hetzelfde lot zou treffen. Dit resulteerde erin dat op 30 december 1944 bijna 3000 mannen en jongens zich op het plein bij de H. Hartkerk verzamelden en onder erbarmelijke omstandigheden naar Duitsland werden afgevoerd , om daar te werk worden gesteld in de Duitse oorlogsindustrie.

De expositie in het zaaltje achter Bloemboetiek Hermien, Nassastraat 66, wordt op zondag 3 mei 2015 geopend door de burgemeester van Roermond. Vooraf verlenen leden van de Werkgroep medewerking aan de Herdenkingsdienst van 11.30 uur in de H. Hartkerk. Na afloop (rond 12.30 uur) wordt een krans gelegd bij het oorlogsmonument op het plein vóór de kerk. Na de opening is de expositie tot 1 juli 2015 dagelijks te bezichtigen gedurende de winkeltijden. De toegang is gratis. Scholen en verenigingen (max. 20 personen per groep) kunnen een bezoek brengen aan de tentoonstelling met toelichting door een lid van de Werkgroep ; afspraken kunnen telefonisch (tel. 0475-325287) of per mail geregeld worden (mail : rene.frencken@planet.nl).

Op dinsdag 5 mei 2015 vertrekt 's morgens om 10.00 uur een Bevrijdingsfietstocht van ongeveer 16 km door Roermond-Oost (Veld-Maasniel-Asenray-Maalbroek- Spik). Deelname € 2,- / op eigen risico. Na afloop kan de expositie bezocht worden.

Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

**De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

www.reijnenmonumenten.nl

Member of the Bloemgroup ☎ [046-4818178](tel:046-4818178)

BLOEM

ANNO 1983

BOETIEK

Nassastraat 66, Roermond
Bloem service Nummer

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185

Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht

*God wil jou vergeven.
Wat je ook heb gedaan.
Hij bied jou Jezus Zijn Zoon.
Liefdevol vergeving aan.
God wil jou vergeven.
Niks is Hem onbekend.
Hij wist al en zag wat jij deed.
Hij is het die jou kent
God wil jou vergeven.
In liefde wil Hij dat jij weet.
Zijn Zoon stierf voor jou zonden.
Het was jou strijd die Jezus streed.
God wil jou vergeven.
Jezus riep "het is volbracht"
Jij was het daar op Golgotha.
Aan wie Jezus steeds dacht.
God wil jou vergeven.
Geloof in al wat Jezus zei.
Alles wordt in Hem vergeven.
In Jezus is jou ziel weer vrij.*

Marco van den Berg

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in juni 2015.

Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 29 mei 2015

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p

Doorgeven aan Pastoor ☎ 06.11332962