



St. Jozef
Leeuwen



Onze Lieve
Vrouw van
Altijdurende
Bijstand



De Goede
Herder
Hoogvonderen

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
24^e jaargang 5 Email: petervanvloedrop@home.nl mei 2016

DE HEILIGE GEEST LEIDT, Vernieuwt en maakt vruchtbaar

Preek van Paus Franciscus op het Hoogfeest van Pinksteren 2015 -
Sint Pietersbasiliek

“Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u ... Ontvangt de Heilige Geest” (Joh. 20, 21-22), zegt ons Jezus. De uitstorting die plaats had op de avond van de Verrijzenis herhaalt zich op de dag van Pinksteren, versterkt door buitengewone uiterlijke manifestaties. Op Paasavond verschijnt Jezus aan de apostelen en blaast over hen Zijn Geest uit **1**; op Pinkstermorgen gebeurt de uitstorting op een manier die weerklank vindt, zoals een wind die onstuimig op het huis beukt en in de geest en het hart van de apostelen doordringt. Daardoor ontvangen zij een energie die hen stuwt om het gebeuren van Christus' verrijzenis in verschillende talen te verkondigen: “Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen” (Hand. 2, 4). Maria was bij hen, de Moeder van Jezus, de eerste leerlinge en hier Moeder van de beginker. Met Haar vrede, Haar glimlach, begeleidde Zij de vreugde van de jonge bruid, Jezus' Kerk.

Het woord van God, bijzonder dat van vandaag, zegt ons dat de Geest handelt in personen en gemeenschappen die van Hem vervuld zijn, Hij maakt hen bekwaam tot “recipere Deum”, “capax Dei”, zeggen de Kerkvaders. En wat doet de Heilige Geest door deze nieuwe bekwaamheid die Hij ons geeft? Hij leidt naar de volle waarheid **2**; Hij hernieuwt het aanschijn van de aarde (Ps. 103) en geeft Zijn vruchten. **3**; Hij leidt, vernieuwt en maakt vruchtbaar.

In het Evangelie belooft Jezus Zijn leerlingen dat wanneer Hij terug bij de Vader zal zijn, Hij de Heilige Geest zal zenden die hen “tot de volle waarheid zal brengen”. **4**; Hij noemt Hem werkelijk “Geest der waarheid” en verklaart hun dat Zijn werking erin zal bestaan hen tot een steeds groter begrip te brengen van wat Hij, de Messias, gezegd en gedaan heeft, in het bijzonder aangaande Zijn dood en verrijzenis. Aan de apostelen die de ergernis van het lijden van hun Meester niet kunnen



H.Hart van Jezus
† Veld



St. Laurentius
Maasniel



H.Tomas
Donderberg



Onze lieve Vrouw
van Goede Raad
en H. Jozef
Asenray

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela In noodgevallen ① 06.11332962
email: wilson_varela@hotmail.com
Kapelaan Alejandro Vergara ① 06.33507243
email: kap.alejandrovergara@gmail.com
Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond ① 0475.332837

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ①0475.329517 is geopend ma., wo, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, ①0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2
Zondag 11.30 uur
Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45
zondag 10.00 uur
di.wo.vr. 09.00 uur
iedere 1^e zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN
aansluitend activiteit voor alle tieners

H.Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

O.I.V. van Goede Raad en H. Jozef **Asenray** is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:	Rabobank	nr: NL 33 RABO 014.41.04.989
H.Hartkerk:	Bank misintenties	nr: NL 07 ING B00010.49.337
Missiecomité:	Rabobank	nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H. Hartkerk Geopend. U kunt een afspraak maken met een van onze priesters voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf 08.30 een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

verdragen, zal de Geest een nieuwe leessleutel geven om hen met de waarheid en schoonheid van het heilsgebeuren vertrouwd te maken. Deze mannen, eerst beangstigd en geremd, opgesloten in het cenakel om de weerslag van Goede Vrijdag te vermijden, zullen zich niet meer schamen leerlingen van Christus te zijn, zij zullen voor menselijke rechtbanken geen vrees meer hebben. Dank zij de Heilige Geest van wie zij vervuld zijn, begrijpen zij “de volle waarheid”, dat wil zeggen dat de dood van Jezus geen nederlaag is, maar de uiterste uitdrukking van Gods liefde; een liefde die de dood overwint in de Verrijzenis en die Jezus verheft als de Levende, de Heer, de Verlosser van de mens, Heer van de geschiedenis en de wereld. En deze werkelijkheid, waarvan zij getuigen zijn, wordt de Blijde Boodschap die aan iedereen moet verkondigd worden.

Vervolgens hernieuwt de Heilige Geest – Hij leidt en vernieuwt – vernieuwt Hij het aanschijn van de aarde. De psalm zegt: “zendt Gij uw geest ... dan maakt Gij uw schepping weer nieuw” (Ps. 103, 30). Het verhaal van de Handelingen van de Apostelen over het ontstaan van de Kerk vertoont veel overeenkomst met deze psalm die een grote lofzang is tot God de Schepper. De Heilige Geest die Christus van de Vader gezonden heeft en de scheppende Geest die aan alle dingen leven geeft, is één en dezelfde Geest. Daarom is eerbied voor het geschapene een vereiste van ons geloof: de “tuin” waarin wij leven wordt ons niet toevertrouwd opdat wij hem uitbuiten maar opdat wij hem bewerken en erop toezien. **5**; Doch dat is maar mogelijk indien Adam – de mens, van aarde gemaakt – zich op zijn beurt door de Heilige Geest laat vernieuwen, als hij zich door de Vader laat vernieuwen naar het voorbeeld van Christus, de nieuwe Adam. Ja, vernieuwd door de Geest, kunnen wij dan de vrijheid van de kinderen beleven, in harmonie met heel het geschapene, en kunnen wij in ieder schepsel een weerglans erkennen van de heerlijkheid van de Schepper, zoals een andere psalm zegt: “Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde” (Ps. 8, 2.10). Hij leidt, Hij vernieuwt en Hij geeft, Hij geeft vrucht.

In de brief aan de Galaten, wil de heilige Paulus tonen wat de “vrucht” is die zich manifesteert in het leven van wie volgens de Geest leven. **6**; Enerzijds, is er het “vlees” met de stoet aan ondeugden die de apostel opsomt en die de werken zijn van de egoïstische mens, gesloten voor de werking van Gods genade. In de mens die Gods Geest door het geloof in hem binnen laat, bloeien daarentegen Goddelijke gaven, samengevat in negen blijde deugden die Paulus “vruchten van de Geest” noemt. Vandaar de oproep, die bij de aanvang en aan het einde herhaald wordt, als een levensprogramma: “Leef naar de Geest” (Gal. 5, 16.25).

De wereld heeft mannen en vrouwen nodig die niet gesloten zijn maar vervuld van de Heilige Geest. Geslotenheid voor de Heilige Geest is niet alleen gebrek aan vrijheid maar ook zonde. Er zijn zo veel manieren om zich voor de Heilige Geest af te sluiten: in het egoïsme van zijn eigen voordeel, in strikte wettelijkheid zoals de wetgeleerden die Jezus hypocrieten noemt, in vergetelheid van wat Jezus geleerd heeft, in het feit het

Christenleven niet als een dienst maar uit eigenbelang te beleven, en zo verder. De wereld heeft daarentegen de moed, de hoop, het geloof en de volharing nodig van de leerlingen van Christus. De wereld heeft de vruchten, de gaven van de Heilige Geest nodig, zoals de heilige Paulus ze opsomt: "liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid" (Gal. 5, 22). De gave van de Heilige Geest werd overvloedig aan de Kerk en aan ieder van ons gegeven, opdat wij in authentiek geloof en actieve liefde zouden kunnen leven, opdat wij de kiemen van verzoening en vrede zouden kunnen verspreiden. Gesterkt door de Geest – die leidt, die ons in de waarheid leidt, die ons vernieuwt, ons en heel de aarde, en die ons vruchten geeft – gesterkt door de Geest en Zijn vele gaven, worden wij bekwaam om compromisloos te strijden tegen de zonde en corruptie die zich steeds meer, van dag tot dag in de wereld verspreiden en om ons te wijden aan geduldige volharding in werken van rechtvaardigheid en vrede.



activiteiten Werkgroep Promotie Roermondse Veld

za. 21 mei 2016 van 14.00u - 16.00u

Wijkwandeling met extra aandacht voor het winkelbestand in de loop der jaren. Vertrek bij H. Hartkerk.

za. 21 mei 2016 om 16.00u

Opening Tentoonstelling " 't Veld in beeld, vroeger en nu"
Zaaltje achter Bloemboetiek Hermien , Nassaustraat 66.

wo. 1 juni 2016 van 14.00u - 16.00u

Gezellige middag voor senioren in zaal 't Sjoelpaad

di. 21 juni 2016 van 19.00u - 21.00u

Avondwandeling Veld / Vrijveld.
Vertrek bij Huisartsenpost, Notenboomlaan 60.

wo. 6 juli 2016 van 19.00u - 21.00u

Avondfietstocht langs bijzondere plekjes in Roermond-Oost.
Vertrek bij H. Hartkerk

Gedoopt

H. Hartkerk

Davey van Kessel	17 april
Dylano van Kessel	17 april
Manuel Salcedo	24 april



Hartelijk gefeliciteerd

Overleden

H. Hartkerk

Riet Boonman- Aarden	26 maart	81 Jr
Rika Maas -Geres	30 maart	84 Jr.
Piet Swagten	2 April	88 Jr.
Betsy Henderickx	19 april	80 Jr.



H. Laurentiuskerk

Ida	Frencken- Engelen	28 Maart	95 Jr.
-----	-------------------	----------	--------

Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

Dames – Herenkor Maasniel

Het parochieel dames – herenkor Maasniel viert op 14 mei a.s. haar 50 jarig bestaan.

Na de H. Mis van 18.00 uur zal op zaterdag 14 mei een receptie worden gehouden in het Trefcentrum ,gelegen achter de

Kerk van Maasniel, om ieder de gelegenheid te geven het koor te feliciteren.



WAT ER TE DOEN STAAT

- zondag 1 mei om 10.00 uur in de Tomaskerk. Lifeteenmis met aansluitende catechese voor tieners en jongeren.
- woensdag 4 mei. Dodenherdenking op het Betjesplein in Maasniel om 19.30 uur.
- donderdag 5 mei om 11.30 uur in de Heilig Hartkerk. Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer.
- vrijdag 6 mei. H. Mis van de Lidwina vereniging in het trefcentrum in Maasniel.
- maandag 9 mei. Vergadering van de diocesane pastorale raad van het bisdom.
- zaterdag 14 mei. Feest van het 50^{ste} jubileum van het dames en heren koor van Maasniel. Na de viering van de M. Mis om 18.00 uur in de kerk van Maasniel is iedereen van harte welkom op de receptie in het trefcentrum.
- maandag 16 mei. Tweede Pinksterdag. Mistijden:
11.30 uur in de Heilig Hartkerk.
11.30 uur in de Laurentiuskerk in samenwerking met de schutterij Sint Urbanus.
- maandag 16 mei. Bijeenkomst van de gemeenschap van Geloof en Licht de Hartsvrienden in de Heilig Hartkerk.
- woensdag 18 mei. Dekenale vergadering van de priesters van het dekenaat Roermond in de Heilig Hartkerk.
- zaterdag 21 mei om 10.30 uur in de kathedraal van Roermond. Priesterwijding van Miguel Angel Pasqual Coello.
- zondag 22 mei van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschap van Geloof en Licht de Palster in de Tomaskerk.
- donderdag 26 mei om 19.00 uur in de kathedraal van Roermond. Viering van de Eucharistie van Sacramentsdag waarin een aantal mensen de aanstelling ontvangen als buitengewone bedienaars van de H. Communie, onder andere twee van onze parochianen: mevr. Bernadette Hussen en mevr. Willemien Venner-v.d. Elsen.
- zaterdag 28 mei. Busbedevaart van de parochie
- zondag 29 mei. Feest van de Eerste H. Communie in de Laurentiuskerk in Maasniel om 11.30 uur.
- zaterdag 28 mei om 13.00 uur. Mis in het Spaans in Heerlen. Meer info bij pastoor.
- zaterdag 4 juni om 8.00 uur. fietsbedevaart. Meer informatie hierover in de komende weken.
- zondag 5 juni om 10.00 uur in de Tomaskerk. Lifeteenmis met aansluitende catechese voor tieners en jongeren.
- vieringen in de maand mei op Roncalli:
zaterdag 7 mei om 15.30 uur in de grote zaal.
woensdag 11 mei om 15.00 uur in de kapel.
zaterdag 21 mei om 15.30 uur in de grote zaal.
woensdag 25 mei om 15.00 uur in de kapel.

WIST U DAT?

- Vanuit Limburg biedt de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten al 95 jaar volledig verzorgde reizen naar Lourdes. De stichting doet dit in nauwe samenwerking met het Huis voor de Pelgrim in Maastricht. De reizen vinden plaats per trein, bus of vliegtuig. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn deze reizen geschikt voor zowel gezonde/mobiele als zieke/mindervalide deelnemers. Indien gewenst zijn allerlei vormen van persoonlijke verzorging beschikbaar. Tijdens het verblijf in Lourdes wordt een volledig verzorgd Nederlandstalig programma aangeboden. Er zijn vieringen, rondleidingen, excursies naar de Pyreneeën, gelegenheid tot bezinning en tal van mogelijkheden tot ontmoeting en persoonlijke gesprekken. Voor mensen die verzekerd zijn bij CZ bestaan er mogelijkheden om onder bepaalde voorwaarden korting op de reissom te krijgen. Interesse? Kijk dan op www.huisvoordepelgrim.nl of bel (043) 3215715.
- Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de originele icoon van Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand aan de congregatie van de redemptoristen toevertrouwde. Hij deed dit met de woorden 'Maak haar bekend aan de hele wereld'. Dat is goed gelukt, want inmiddels is deze afbeelding de bekendste Maria-icoon ter wereld geworden. Heel veel kerken hebben een afbeelding hiervan. Het 150-jarig jubileum is voor het redemptoristenklooster in Wittem aanleiding om dit jaar wat extra activiteiten rond Maria te organiseren. Zo is er in de Mariamaand mei een grote toonstelling van iconen uit het atelier van de bekende iconenschilder Geert Hüsstege. Centraal staat Maria als Moeder van Barmhartigheid. Hüsstege heeft 15 iconen geschilderd over Gods liefde en barmhartigheid. Ze tonen wat barmhartigheid in het leven van Christus betekent; Maria heeft vaak een rol in deze verhalende iconen. De bekende zeven werken van barmhartigheid komen terug in de evangelische verhalen met als thematiek barmhartigheid. De icoon van de Verloren Zoon of de Barmhartige Vader staat hierbij centraal. Verder zijn tijdens de expositie ook verschillende varianten te zien van de icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, met ook iconen die verwant zijn aan deze Mariabeeltenis. De expositie in Klooster Wittem is alle zondagen van mei geopend van 13.30-16.30 uur. Entree: prijs € 2,00.
- Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een bijzonder Heilig Jaar. Daarbij hoort een bedevaart naar Rome. Van 12 tot en met 17 november gaan bisschop Wiertz en hulpbisschop De Jong met een grote groep Limburgse pelgrims naar het hart van de wereldkerk. Iedereen is uitgenodigd om mee te gaan. Tijdens de reis worden in Rome de vier grote basilieken bezocht en is er gelegenheid om door de Heilige Deur te gaan, want dat hoort bij een Heilig Jaar. Verder staat een kennismaking met het antieke Rome op de agenda en uiteraard deelname aan de algemene audiëntie bij paus Franciscus. Er is volop gelegenheid om te genieten van het vele moois dat Rome te bieden heeft. De reis kost € 839,- per persoon. Voor aanmeldingen of meer informatie: www.huisvoordepelgrim.nl. Bellen of mailen kan ook: 043-3215715 of info@huisvoordepelgrim.nl.

Zang

Datum	Liturgie	H. Tomas 10.00 uur
1 mei	6 ^{de} zondag van Pasen	Lifeteen
8 mei	7 ^{de} zondag van Pasen	KKI
15 mei	1 ^{ste} Pinksterzondag	Martin Wilbers tgv de 1 ^{ste} H. Communie
22 mei	Heilige Drie-Eenheid	van Simon Demandt
29 mei	Sacramentsdag	Marc Demandt Samenzang olv P H Erbel

Datum	Liturgie	H. Hart 11.30 uur
1 mei	6 ^{de} zondag van Pasen	Kerkkoor
Do 5 mei	Hemelvaart van de Heer	Kerkkoor
8 mei	7 ^{de} zondag van Pasen	Taize-ensemble
15 mei	1 ^{ste} Pinksterzondag	Kerkkoor
Ma 16 mei	2 ^{de} Pinksterdag	Kerkkoor
22 mei	Heilige Drie-Eenheid	Grace
29 mei	Sacramentsdag	Kerkkoor

Datum	Liturgie	H. Laurentius 18.00 uur
1 mei	6 ^{de} zondag van Pasen	Dames en herenkoor
8 mei	7 ^{de} zondag van Pasen	Dames en herenkoor
15 mei	1 ^{ste} Pinksterzondag	Dames en herenkoor
Ma 16 mei	2 ^{de} Pinksterdag	St. Urbanus
22 mei	Heilige Drie-Eenheid	Gospelsonggroep
29 mei	Sacramentsdag	1 ^{ste} H. Communie



Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

**De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

www.reijnenmonumenten.nl

Member of the Bloemgroup ☎ 046-4818178

BLOEM

ANNO 1983

BOETIEK

Nassastraat 66, Roermond
Bloem service Nummer

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185



Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht

Pinksteren

*Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.
Wat vlammen en geruis van wind,
Een taal, die nieuwe woorden vindt.*

*Nu dalen geen eng'len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.
Er is een wonder voor ons oog,
uit sintels rijst een vlam omhoog.*

*Er is een wonder voor ons oor,
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.
Wie hem verried getuigt van Hem,
wie hem verliet spreekt met Zijn stem.*

*Het is een vreemd, onzegbaar feest
de woord-geboorte van de Geest.
En in de Geest daalt onze heer,
voor eeuwig in ons midden neer!*

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in juni 2016.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op 27 mei 2016

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Pastoor ☎ 06.11332962