



St. Jozef
Leeuwen



Onze Lieve
Vrouw van
Altijdurende
Bijstand



De Goede
Herder
Hoogvonderen

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres:
23^e jaargang 11

Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
Email: petervanvlodrop@home.nl november 2015

Allerheiligen en Allerzielen

Elk jaar op 1 november herdenkt de Katholieke Kerk alle heiligen, bekend en onbekend. Deze feestdag heet Allerheiligen en is één van de belangrijker kerkelijke feesten. Het wordt sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. Op 2 november worden jaarlijks alle overleden gelovigen herdacht. Deze gedenkdag vindt al sinds de tiende eeuw plaats en heet Allerzielen. De gedachtenis leeft onder de bevolking in Limburg nog zeer sterk. Kerkhoven en urnenplaatsen worden in deze dagen druk bezocht.

Allerheiligen
Op Allerheiligen worden alle mensen geëerd die voor eeuwig bij God leven, of zij nu officieel heilig verklaard zijn of niet. Het belangrijkste is dat zij door hun manier van leven een voorbeeld werden voor alle gelovigen. Samen vormen zij de ontelbare menigte die Johannes beschrijft in het bijbelse boek Openbaringen: „Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen.” Deze voor eeuwig bij God levenden zijn de bemiddelaars voor de biddende Kerk op aarde en de voorsprekers voor hun nog strijdende en lijdende broeders: voor iedereen die wil leven zoals Jezus het voorgeleefd heeft.

In het begin van de Kerk werden alleen martelaren als officieel erkende heiligen vereerd. Later was het zo dat als iemand unaniem door het volk als heilige werd aangewezen, deze persoon als heilig gold (zoals de 21 heilige bisschoppen van Maastricht). Omdat een heiligverklaring op deze manier in de praktijk wel erg twijfelachtig werd gevonden heeft de paus in 1170 de heiligverklaring aan zichzelf voorbehouden. Zo ontstond een strengere procedure, die in 1634 door paus Urbanus VIII werd vastgelegd. Sindsdien wordt iemand, voorafgaande aan zijn heiligverklaring eerst zalig verklaard.

De Kerk kent vele heiligen. Sinds 1970 is door paus Paulus VI voor de hele Kerk een hernieuwde Romeinse Kalender voorgeschreven. Hierop staan alleen heiligen die universeel (= voor iedereen in de hele wereld) van belang zijn en tot voorbeeld kunnen strekken. Ook is er op gelet dat



H.Hart van Jezus
't Veld



St. Laurentius
Maasniel



H.Tomas
Donderberg



Onze lieve Vrouw
van Goede Raad
en H. Jozef
Asenray

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela In noodgevallen ① 06.11332962
email: wilson_varela@hotmail.com
Kapelaan Alejandro Vergara ① 06.33507243
email: kap.alejandrovergara@gmail.com
Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond ① 0475.332837

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ①0475.329517 is geopend ma., wo, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, ①0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2
Zondag 11.30 uur
Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45
zondag 10.00 uur
di.wo.vr. 09.00 uur
iedere 1^e zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN
aansluitend activiteit voor alle tieners

H.Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

O.I.V. van Goede Raad en H. Jozef **Asenray** is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:	Rabobank	nr: NL 33 RABO 014.41.04.989
H.Hartkerk:	Bank misintenties	nr: NL 07 ING B00010.49.337
Missiecomité:	Rabobank	nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk Geopend. U kunt een afspraak maken met een van onze priesters voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf 08.30 een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

er heiligen uit alle continenten op de nieuwe kalender staan. Andere heiligen kunnen wel op plaatselijke kalenders voorkomen (zoals St. Christoffel, de patroonheilige van de Roermondse kathedraal). Er wordt gesproken over kalenders, omdat de heiligenfeesten worden gerangschikt volgens de dag waarop het feest wordt gevierd. Dit is meestal de dag van het sterven van de heilige. Enkele jaren geleden nog werd een Limburger tot de eer der altaren verheven: de uit Munstergeleen afkomstige pater Karel Houben. Zijn gedenkdag is op 5 januari, maar hij kan ook met alle anderen die voor eeuwig bij God leven geëerd worden, op 1 november.

De oorsprong van het Allerheiligenfeest ligt in de vierde of vijfde eeuw en werd toen gevierd op 13 mei (de kerkwijding van het tot dan heidense Pantheon in Rome). Het was paus Gregorius IV die het feest in de negende eeuw verplaatste naar 1 november. Deze dag was volgens de regel van Benedictus de begindag van de winterperiode. In Nederland is 1 november, in tegenstelling tot de ons omringende landen, geen vrije dag. Dit jaar echter vanzelfsprekend wel, omdat Allerheiligen op zondag valt.

Allerzielen

Het hoogfeest van Allerheiligen is onlosmakelijk verbonden met Allerzielen (2 november): een dag van gebed voor iedereen die gestorven is en nog niet voor altijd bij God is. De geloofsgemeenschap wordt gevormd door al degenen die al voor eeuwig bij God leven en degenen die nog onderweg zijn en nog niet klaar zijn voor de hemel. Het is één grote gemeenschap van mensen die gebonden zijn door de liefde in Christus. In de eucharistie op deze dag wordt aan de dood van alle overleden gelovigen gedacht. De Kerk viert dan tegelijk het uitzicht op de verrijzenis en de uiteindelijke overwinning van het Leven op de dood door iedereen.

Allerzielen werd voor het eerst gevierd in de Franse Benedictijnerabdij te Cluny in 998. In Limburg wordt op Allerzielendag - of de zondag daaraan voorafgaand - na afloop van de mis of na een gebedsdienst in de middag samen naar het kerkhof gegaan. Hier worden de graven gezegend, men kan er lichten ontsteken en er wordt samen gebeden.

WAT ER TE DOEN STAAT

- zondag 1 november. Allerzielenlof in Maasniel om 15.00 uur met aansluitend zegening van de graven op de kerkhoven van Maasniel en Leeuwen.
- zaterdag 7 november om 18.00 uur in Maasniel. Gezinsmis-presentatieviering van de kinderen die hun Eerste H. Communie volgend jaar in onze parochie gaan ontvangen.
- zondag 8 november om 10.00 uur in de Tomaskerk. Mis in samenwerking met de gemeenschap van Geloof en Licht "de Palster".
- maandag 9 november om 19.30 uur. Kerkbestuursvergadering.
- woensdag 11 november om 18.30 uur in de Tomaskerk. Sint Maarten viering.

Gedoopt

H.Hartkerk

Cataleija Balendonck	20 september
Dijnah Werrij	27 september
Bentlij Giebels	27 september



H.Laurentiuskerk

Michuel Schaefer	4 oktober
------------------	-----------

Hartelijk gefeliciteerd

Overleden

H.Hartkerk

Ria Leistra Hemel	68 jr.
-------------------	--------

H.Laurentiuskerk

Annie Willemsen	92 jr.
Dominic Bayfield	17 jr.



Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

- zaterdag 14 november. Voetbedevaart naar het kasteel-klooster Sint Elisabeth in Haelen. Aanmelding bij kapelaan Alejandro 0633507243.
- zondag 15 november van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschap van Geloof en Licht de Hartsvrienden in de Heilig Hartkerk.
- maandag 16 november om 19.30 uur. Vergadering van de diocesane pastorale raad.
- donderdag 19 november van 19.15 tot 20.15 in de Heilig Hartkerk. XLT, muziek, aanbidding van het Allerheiligste, gebed, stilte. Iedereen is van harte welkom.
- zondag 29 november om 11.30 uur in de Heilig Hartkerk. Eucharistieviering met mgr. Wiertz waar een aantal kinderen van onze parochies het Heilig Vormsel gaan ontvangen. Op deze dag komt de H. Mis in de Tomaskerk te vervallen en iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan de viering met de bisschop.
- vieringen in de maand oktober op Roncalli:
 - zaterdag 7 november om 15.30 uur in de grote zaal.
 - woensdag 11 november om 15.00 uur in de kapel.
 - zaterdag 21 november om 15.30 uur in de grote zaal.
 - woensdag 25 november om 15.00 uur in de kapel.

WIST U DAT:

- De aanmelding voor de bisdomreis naar Rome volgend jaar is begonnen. De reis vindt plaats van 12 t/m 17 november 2016. Er wordt onder andere een bezoek gebracht aan de 4 grote basilieken van Rome en men neemt deel aan de audiëntie met Paus Franciscus. De reis kost € 839 p.p. op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor een 1-persoonskamer is € 150. Aanmelding via bisdom Roermond of de Limburgse bedevaarten 043-3215715.
- wij van 2014-2015, 45 begrafenisvieringen hebben gehad in de Parochies Roermond Noord-oost. Zij, de overledenen worden zijn herdacht in het Allerzielenlof.

Maasniel

Anna Schrader-Loven	94 jr.
Hubertus Steeghs	88 jr.
Truus Schnell-Evers	77 jr.
Muguet Theelen	47 jr.
Riet Seuntjes-Panken	82 jr.
Stien Theunissen	92 jr.
Wim Naus	81 jr.
Annie op het Broek-Simons	87 jr.
Wiel Waajen	74 jr.
Theo Hendriks	84 jr.
Mia Smeets	81 jr.
Gretha Maessen-Melis	84 jr.
Lena Beaumont-v. Ganzewinkel	93 jr.
Fien Jeurissen-Hanssen	97 jr.
Ems Schouteten-Smeets	92 jr.
Toos Leppers-v. Suijlekom	83 jr.
Paula Sengers-Muys	99 jr.
Tiny Suntjes-Vossen	75 jr.
Lies Blomen-Evertz	98 jr.
Bertha Nijsen-Spee	89 jr.
Wim Triepels	67 jr.
Jes van Nistelrooij-Biermans	89 jr.
Jan Huyskens	75 jr.
Bertha Bouts-Rijs	88 jr.
Annie Willemsen	92 jr.
Dominic Bayfield	17 jr.

H. Hart van Jezus.

Jeffrey Hulzing	26 jr.
Agnes Cloudt	59 jr.
Maria Selder-Lutgens	93 jr.
Marietje Janssen-Henderickx	87 jr.
Corry Schwoll-Tubée	70 jr.
Bethy Klumpkens-Mertens	84 jr.
Giel Gerards	85 jr.
Hilde Neubauer	58 jr.
Ria Leistra –Hemel	68 jr.

H.Tomas.

Pierre Sanders	89 jr.
Truus Wegberg-Koenen	85 jr.

Leeuwen

Nel Verheijden-van der Linden	78 jr.
Lenny Damhuis-Sillen	60 jr.
Casper Pollaert	76 jr.
Toos Pollaert-Hendriks	91 jr.
Tiel Clerx-Brouns	87 jr.
Gon van Eck-Bonné	88 jr.



Zang

Datum	Liturgie	H. Tomas 10.00 uur
8 nov	32 ^{ste} zondag door het jaar B	Geloof en Licht de Palster
15 nov	33 ^{ste} zondag door het jaar B	Grace
22 nov	Hoogfeest: Christus Koning van het Heelal	Volkszang olv Marc Demandt
29 nov	1 ^{ste} zondag van de Advent C	Biddende vaders

Datum	Liturgie	H. Hart 11.30 uur
8 nov	32 ^{ste} zondag door het jaar B	Kerkkoor
15 nov	33 ^{ste} zondag door het jaar B	Cool
22 nov	Hoogfeest: Christus Koning van het Heelal	Kerkkoor
29 nov	1 ^{ste} zondag van de Advent C	kerkkoor

Datum	Liturgie	H. Laurentius 18.00 uur
7 nov	32 ^{ste} zondag door het jaar B	Dames en herenkoor
14 nov	33 ^{ste} zondag door het jaar B	Gezinsmis
21 nov	Hoogfeest: Christus Koning van het Heelal	Gospelsonggroep
28 nov	1 ^{ste} zondag van de Advent C	Dames en Herenkoor Gezinsmis 1e Advent



Hoogland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

**De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

www.reijnenmonumenten.nl

Member of the Bloemgroup ☎ [046-4818178](tel:046-4818178)

BLOEM

ANNO 1983

BOETIEK

Nassastraat 66, Roermond
Bloem service Nummer

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185

Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht

*Met U zijn er geen verte meer
en alles is nabij.
Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd en geen uren meer,
geen grenzen en geen muren,
en alle angst voorbij,
verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugd verheven.*

*Hoe kan het zo eenvoudig zijn.
Hoe kan het leven hemel zijn,
Met U, o kern van al het leven.*

Felix Timmermans

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in december 2015.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 27 november 2015

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Pastoor ☎ 06.11332962