



H. Hart van Jezus
† Veld



St. Laurentius
Maasniel



H. Tomas
Donderberg

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
22^e jaargang 9 Email: petervanvlodrop@home.nl september 2014

Verschillende parochies, maar samen vormen één enig Volk van God.



St. Jozef

Tijdens een algemene audiëntie sprak paus Franciscus over deel uitmaken van het volk van God. Wij zijn christenen omdat we bij de Kerk horen. Het is als een achternaam: als mijn naam is: "Ik ben christen" dan is mijn achternaam: "Ik hoor bij de Kerk". Het is heel mooi om te zien dat dit erbij horen ook wordt uitgedrukt in de naam die God zichzelf geeft. Hij zegt niet: Ik ben de Almachtige..., nee: *Ik de de God van Abraham, Isaak en Jacob*. Zo manifesteert Hij zich als de God die een verbond is aangegaan met onze vaders en altijd trouw blijft aan zijn pact, en ons roept om binnen te treden in die relatie, die aan ons voorafgaat.



Onze Lieve
Vrouw van
Altijd durende
Bijstand

In deze zin gaan onze gedachten in de eerste plaats, in dankbaarheid, uit *naar hen die ons zijn voorgedaan* en die ons in de Kerk hebben ontvangen. Niemand wordt uit zichzelf christen! Christenen worden niet in een laboratorium gemaakt. Als we geloven, als we weten hoe we moeten bidden, als wij de Heer kennen en naar zijn Woord luisteren, als wij Hem nabij voelen en Hem herkennen in onze broeders, dan is dat zo omdat anderen, *vóór ons*, het geloof hebben geleefd en het aan ons hebben doorgegeven.



De
Goede
Herder

Deze weg kunnen wij niet alleen leven *dankzij* andere personen, maar *ook samen* met andere personen. In de Kerk bestaat er geen "doet-het-zelf", er zijn in de Kerk geen "doe-het-zelvers"... Hoe vaak heeft paus Benedictus de Kerk niet beschreven als een kerkelijke "wij".

Hoe vaak gebeurt het niet dat je iemand hoort zeggen: "Ik geloof in God, ik geloof in Jezus, maar de Kerk interesseert mij niet..." en dat kan dus niet. Er zijn mensen die denken dat zij en persoonlijke band, een direct contact met Jezus Christus kunnen hebben buiten de gemeenschap en de bemiddeling van de Kerk om. Het is waar dat gezamenlijk de weg gaan zwaar is, en het kan soms heel vermoeiend zijn. Maar de Heer heeft zijn boodschap van verlossing aan de mensen gegeven, aan ons allemaal, aan de getuigen; en het is in onze broeders en zusters, met hun gaven en hun beperkingen, dat Hij tot ons komt en zich laat herkennen.

Wij kunnen God niet liefhebben zonder ook onze broeders lief te hebben,

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela In noodgevallen

☎ 06.11332962

email wilson_varela@hotmail.com

Kapelaan Alejandro Vergara

☎ 06.33507243

email kap.alejandrovergara@gmail.com

Pastorie Nassastraat 90 6043 ED Roermond ☎ 0475.332837

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎0475.329517 is geopend ma., do, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassastraat 90, ☎0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2

Zondag 11.30 uur

Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45

zondag 10.00 uur

di.wo.vr. 09.00 uur

iedere 1^e zondag v. d. maand 10.00 uur LIFE-TEEN aansluitend activiteit voor alle tieners

Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:

Rabobank

nr: NL 33 RABO 014.41.04.989

H.Hartkerk:

Bank misintenties

nr: NL 07 ING B00010.49.337

Missiecomité:

Rabobank

nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk geopend. U kunt met de priester (voor het geval deze er niet zou zijn.) voor alle zekerheid een afspraak maken voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf half negen een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

we kunnen God niet liefhebben buiten de Kerk; we kunnen niet in gemeenschap zijn met God als we het niet zijn met de Kerk, en we kunnen geen goede christenen zijn, tenzij samen met al diegenen die proberen de Heer te volgen als één enkel volk, een enkel lichaam, en dat is de Kerk.

En als we over de Kerk praten, praten we over onze moeder, over onze familie. De Kerk is niet een instelling die op zichzelf gericht is, of een particuliere vereniging. Nog veel minder moet de Kerk worden beperkt tot de clerus of het vaticaan. De Kerk dat zijn we allemaal, leden van hetzelfde gezin, allemaal met dezelfde moeder.

En de Kerk is een nog veel wijdere realiteit, die zich openstelt voor de gehele mensheid en die niet in een laboratorium werd geboren. Zij werd gesticht door Jezus, maar zij is een volk met een lange geschiedenis achter zich en met een voorbereiding die begon lang voor Christus zelf. God neemt de initiatief, Hij roept ons en komt tot de mens in woorden en creëert daarmee een band en een nieuwe relatie met hem. Praat God tot ons? Ja. En kunnen we dan tot God praten? Ja. Maar we kunnen geen gesprek voeren met God? Jawel. Dat heet het gebed, maar God heeft dit vanaf het begin gedaan. Zo vormt God zich een volk met al diegenen die naar zijn Woord luisteren en die op weg gaan, in vertrouwen op Hem. Dat is de enige voorwaarde: op God vertrouwen. Als je op God vertrouwt, luistert Hij naar je en stuurt Hij je op weg, dat is Kerk zijn. De liefde van God gaat aan alles vooraf. God is altijd de eerste, Hij komt eerder dan wij, Hij gaat ons voor.

WIST U DAT:

- de Nederlandse bisschoppenconferentie riep op om op 15 augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, te bidden voor de in de knel geraakte en vervolgd christenen wereldwijd en vooral in het Midden-Oosten. De voorzitter van de conferentie, kardinaal Eijk, noemt het schokkend en hartverscheurend hoe christenen uit een gebied waar het christendom zo lang en diep geworteld is, op de vlucht worden gejaagd. De bisschoppen sluiten zich met de oproep tot voorbede aan bij het initiatief van de Italiaanse bisschoppen die al eerder hun parochies en parochianen gevraagd hebben dit te doen. Het is bovendien in aanvulling op het diplomatieke initiatief van de Heilige Stoel, die in een brief aan meer dan 170 staten heeft opgeroepen tot hulp aan de christenen in Irak en andere gebieden in het Midden-Oosten.
- u uw kinderen die in groep 4 of hoger zitten kunt inschrijven om hun Eerste Heilige Communie in onze parochies te doen volgend jaar op zondag 7 juni 2015. U vindt in dit parochieblad en op de website van de parochie een aanmeldingsformulier. U mag uw kinderen inschrijven tot en met zondag 21 september 2014.
- de eerste ouderavond voor de kinderen die de Eerste Heilige Communie zullen doen, zal worden gehouden op maandag 22 september om 20:00 uur in de Tomaskerk.

Overleden

H. Hartkerk

Wiel Reijners 07-07-2014 77Jr.

Laurentiuskerk

Paul Lamers 27-06-2014 85 Jr.



Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

Gedoopt

H. Hartkerk

Delano Hell 22-06-2014

Jaideij Beugelsdijk 03-08-2014

H. Laurentiuskerk

Jolie Lomans 29-06-2014

Rosie Aelmans 20-07-2014



Hartelijk gefeliciteerd

-
- we op zoek zijn naar een paar vrijwilligers die ons willen helpen om 1 keer in de 4 weken op de donderdagmiddag de Heilig Hartkerk te poetsen. Als u ons wilt helpen neemt dan contact op met pastoor W. Varela 0611332962.
 - we ook op zoek zijn naar iemand om de groep te helpen die de bloemen verzorgt in de Heilig Hartkerk.

WAT ER TE DOEN STAAT

- Zondag 17 augustus. Bijeenkomst van de gemeenschap van Geloof en Licht de Palster. Het is vakantietijd en zijn boottocht is een mooie bijeenkomst. Zij verzamelen zich om 13:30 bij Rederij Corporaal, Schoolstraat 60A, 6049 EN Herten. De middag is afgelopen om ongeveer 18:00 uur, dan meert de boot weer aan land.
- De eerste ouderavond voor de ouders van de kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie zullen doen, vindt plaats op maandag 22 september om 20:00 uur in de Tomaskerk (Donderbergweg 45).
- De eerste gezinsviering voor ouders en kinderen die dit jaar deelnemen aan de voorbereidingen van hun Eerste Heilige Communie zal plaats vinden in de Laurentiuskerk te Maasniel (Ramakersstraat 8) op zaterdag 27 september om 18:00 uur
- Vieringen op Roncalli in de maand augustus:
Woensdag 6 augustus en woensdag 20 augustus om 15:00 uur in de kapel.

Basiliek van het Heilig Bloed

Op 18 oktober 2014 gaan we weer op bedevaart deze keer naar Brugge in België, naar de Basiliek van het Heilig Bloed

Volgens een oude overlevering bracht Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen, na de tweede kruistocht de relikwie van het Heilig Bloed mee uit het Heilig Land (1150). Wegens zijn uitnemende heldhaftigheid tijdens de kruistocht zou Diederik de relikwie gekregen hebben, met toestemming van de Patriarch van Jeruzalem, uit de handen van zijn schoonbroer Boudewijn III van Anjou, koning van Jeruzalem. Deze relikwie maakte deel uit van een hele reeks relieken die verbonden waren met het Lijden van Christus. Dit verhaal is sinds vele eeuwen zodanig ingeburgerd dat het niet meer weg te denken is. Nochtans heeft de benedictijn Nicolas Huyghebaert in 1964 een kritische studie gepubliceerd waaruit moet blijken dat de relikwie pas meer dan een halve eeuw later naar Brugge kwam. Na de Vierde Kruistocht (1203-1204) onder leiding van Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen, is de relikwie uit het geplunderde Constantinopel in Brugge terechtgekomen.

Wie gaat er mee naar Brugge met de bus om dit alles te bekijken en te beleven samen met het bedevaartcomité.



Bedevaartcomité Roermond Noord-Oost

ONDERGETEKENDE.....

ADRES.....

POSTCODE EN WOONPLAATS.....

☎.....

Email.....

WENST DEEL TE NEMEN AAN DE BEDEVAART NAAR **BRUGGE** OP 18 **OKT 2014** MET.....

PERSONEN. DE KOSTEN VAN. € **15.00**, -per persoon worden overgemaakt op rekening

NL 02 RABO 0144118351 t.n.v. **bedevaarcomité o.v.v. Kevelaer**

☛ **De betaling is vóór 4 oktober bij u binnen INLEVEREN VAN DE OPGAVE en BETALING VÓÓR 4 OKT 2014**

IK(WIJ)STAP(PEN) OP:

H.HARTKERK 07.30 – H. TOMASKERK 07.40 – HARMONIEPAVILJOEN 07.50

☛ **(ONDERSTREPEN wat van toepassing is) ☛**

HANDTEKENING..

Peter v. Vlodrop ☎ 0475.328359

Aanmeldingsbrief Eerste Heilige Communie 2015

Aan de ouders van de kinderen van groep 4 of hoger die de Eerste Heilige Communie willen ontvangen in onze parochie.

Beste ouders, ik schrijf u deze brief om u de mogelijkheid te geven uw kinderen in te schrijven om hun Eerste Heilige Communie volgend jaar in onze Federatie van parochies Roermond Noord-Oost te ontvangen. We willen dit feest voor uw kinderen volgend jaar opnieuw gezamenlijk vieren in de H. Laurentiuskerk in Maasniel op zondag 7 juni 2015 om 11.30 uur.

De voorbereiding op de Eerste H. Communie bestaat uit de volgende activiteiten, die uiteraard een verplichtend karakter hebben: Catecheselessen voor de kinderen één keer per week. Één keer per maand verplichte deelname aan de Gezinsmis in de Laurentiuskerk in Maasniel. De Gezinsmissen zijn op zaterdag om 18.00 uur.

Deelname van de ouders aan de ouderavonden vanaf begin september ter voorbereiding op de Eerste H. Communie van uw kinderen. De eerste ouderavond vindt plaats op maandag 22 september om 20.00 uur in de Tomaskerk (Donderbergweg 45).

Deelname aan een aantal overige activiteiten voor de kinderen in de loop van het jaar, zoals: adventskransen maken, palmbessen maken, kinderkrusweg bidden, enz.

Betaling van een bijdrage t.b.v. de dekking van onkosten. Dit wordt besproken op de ouderavond.

Aanmeldingsstrook Eerste Heilige Communie Parochie Roermond Noord-Oost

Naam kind:.....

Geboortedatum:.....

Doopdatum:.....

School en klas:.....

Naam ouders:.....

Adres:.....

Telefoonnummer:.....

E-mailadres:.....

NB. AANMELDING IS MOGELIJK TOT 22 SEPTEMBER.

Inleveradres: Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond.

Voor vragen neemt a.u.b. contact met Pastoor Wilson Varela:

Telefoonnummer: 0611332962

E-mailadres: wilson_varela@hotmail.com

Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

**De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

www.reijnenmonumenten.nl

Member of the Bloemgroup ☎ [046-4818178](tel:046-4818178)

BLOEM

ANNO 1983

BOETIEK

Nassastraat 66, Roermond
Bloem service Nummer

Bie Annelies & Adèl 0475-316824 / 06-819 77 185

Hermien

Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops

Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht

De rijkdom van Christus

*Onnaspeurlijk is Uw liefde,
onnaspeurlijk is Uw macht,
onnaspeurlijk is Uw kracht.
Onnaspeurlijk is Uw wijsheid,
kennis, inzicht en verstand;
onnaspeurlijk is Uw rijkdom,
zijn de werken van Uw hand.
Ondoorgrondelijk Uw oordeel,
en de waarde van Uw bloed;
onnaspeurlijk zijn Uw wegen,
en 't gewicht van 't eeuwig goed.
Onnaspeurlijk bent U, Christus!
Onnaspeurlijk is Uw Naam;
onnaspeurlijk Uw gedachten,
wij aanbidden U tesaâm.
Onnaspeurlijk zijn Uw schatten;
zo is ook Uw heerlijkheid.
Christus, U, de Onnaspeurb're,
zij lof in eeuwigheid.*

uit het woord der waarheid.

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in oktober 2014.

Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 26 september 2014

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p

Doorgeven aan Mw. Baeten ☎ 06.44838448